

יחוד מ"ה וב"ן

אין מקום לשאול לשם מה צריכים אנו לומר ולהאבק על כך שהרבי נמצא גם עתה דווקא בגוף גשמי: הרי זהו עיקר עניינו של משיח! • מהכינוס המיוחד של "קבלת פני משיח צדקנו" המיועד לכ"א מרחשון אמורים כולנו לצאת עם מסר ברור ועם תוכנית פעולה בנוגע לשלמות הארץ ובטחון היושבים בה ביחד עם העבודה היחידה של קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש

– ובפרט שנתבקשנו בקשה שהיא גם ציווי והוראה מכ"ק אדמו"ר שליט"א: "והלוואי היו מדקדקים אנ"ש ובפרט התמימים בדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אפילו בשיחותיו ובפרט אלו משנת השי"ת והשנה שקדמה לה" (יאגרות-קודש' חלק ד ע' כד).

[אני מוצא לנכון לנצל שוב הזדמנות זו ולעודד ולתת יישר-כוח גדול למרכז "בית משיח" בעיר בני-ברק שלקח על עצמו את הטירחה העצומה – ואת כל ההוצאות בממון כפשוטו – הכרוכה בהוצאת הידבר מלכותי הכוללת משלוחים בדואר לעשרות מקומות תמידים כסדרן זה כבר כמה שנים. ובוודאי יעשה כל אחד ככל יכולתו ויותר מזה על-מנת לעזור ולסייע גם בממון כפשוטו שכן הנטל הכספי קשה מאוד. אפשר לשלוח תרומות לחשבון "בית משיח" בבנק המזרחי 20/468/587880 או לת.ד. 287 בני ברק 51102. טל' 03-5795703 054-880883].

אם בין אנ"ש והתמימים יש צורך לשבת וללמוד את הידבר מלכותי גם ללא שינתנו "תמריצים" (אף שמן הנכון שמידי פעם יערכו מבצעים ומבחנים והגרלות ופרסים כדי להדגיש זאת עוד יותר) הרי שבנוגע לילדים שגם עליהם חובה "לחיות עם משיח"

– ואדרבה דווקא עליהם נאמר "אל תגעו במשיחי – אלו תינוקות של בית רבן" וכפי שהרבי שליט"א מסביר (שמח"ת תשנ"ב) שהם נקראו "משיחי" מאחר וכאשר רק מעיפים מבט עליהם רואים מיד משיח! – הרי שבנוגע אליהם בוודאי יש צורך ב"תמריצים" רבים שיעודדו ללמוד שיחות אלו.

וכאן המקום להזכיר ולעודד ולתת יישר-כוח גדול ומיוחד להרה"ח ר' יוסף אברהם שי' פיוס שערך והוציא-לאור – בהוצאת תלמוד תורה חב"ד חיפה והקריות – חוברת לילדים בשם 'הדרך הישרה לזירוז הגאולה' חוברת שבה פנינים מתוך הידבר מלכותי עם

משך שהותי השנה בחודש תשרי ב-770 "בית משיח" ניגש אליי יהודי נכבד מאוד מזקני וחשובי אנ"ש שאמר שברצונו לשוחח עמי ברצינות:

"נראה לי" הוא אמר "שאתם מתכוונים באמת. ואינני מבין: לשם מה ההתעקשות הזאת לומר שהרבי יחי וקיים כפשוטו בגופו הגשמי. מה זה נותן? לשם מה אתם מתעקשים על זה כל-כך. וכי הרבי צריך דווקא את היד הגשמית והאברים הגשמיים?! וכי אין הרבי יכול לפעול את כל העניינים ללא שיהיה מוגבל בגוף גשמי?! האם הרבי "נהיה יותר גדול" בכך שהוא נמצא דווקא בגוף גשמי?!"

והמשיך וטען: "גם מצד ההתקשרות שלנו אל הרבי האם אי-אפשר להתקשר אל הרבי ללא אבריו הגשמיים?! מדוע אם-כן אתם מתעקשים ללא שום צורך דווקא על דבר שרבים אינם מקבלים אותו וגם מצד 'אמיתות העניין' הוא מיותר לחלוטין?!"

במסגרת המדור הזה אשתדל לשוב ולענות על

שאלה זו שכבר נגענו בה לא פעם. ובהקדם שכבר נאמר ונכתב פעמים רבות אודות הצורך וההכרח החיוני ממש בזמן זה במיוחד ללמוד שוב ושוב ו"לחיות" עם הידבר מלכותי משיחות תנש"א-תשנ"ב שזוהי "הדרך הישרה – הקלה והמהירה מבין כל דרכי התורה – להביא התגלות וביאת המשיח בפועל ממש" (ש"פ תזו"מ תנש"א).



עם הרב לוי יצחק גינזבורג

משפיע בישיבת תות"ל המרכזית – כפר חב"ד

הוראות למעשה ערוכים כדף שבועי לפרשיות השבוע עם שאלות ומבחנים ועבודות לילדים באופן המקל "לחיות עם משיח" ובמיוחד "להחיות" בזה את "משיח".

לא מדובר כאן ב"עוד חוברת על פרשת השבוע" אלא על ניסיון ראשון מסוגו להביא לפני המלמדים והילדים קטעים והוראות מתוך ה'דבר מלכות'. ועל-כן יש לעורר את אנ"ש כולם להשתדל ככל האפשר שהדבר יגיע לכל מקום אפשרי ויפעל את פעולתו ב"פקיחת העיניים" שנדע מה תפקידנו עתה ונפעל כבר שנוכל לראות זאת גם בעיני בשר (את החוברת ניתן להשיג בטלפקס 04-8417328).

ב אותה שיחה מפורסמת האחרונה לעת עתה שזכינו לשמוע בכינוס השלוחים העולמי ש"פ חיי שרה היתשניב בה קובע הרבי שליט"א את תפקידנו ושליחותנו העכשוויים: **"הדבר היחיד שנותר לעשות בעבודת השליחות – קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש"** נאמרו דברים מופלאים רבים שכל אחד מהם קובע ברכה לעצמו.

בחלק קטן מן הדברים המפורסמים יותר נגענו במדור זה בשבוע שעבר. ננסה עתה להתמקד על כמה נקודות נוספות בשיחה זו נקודות שבמבט ראשון נדמה שהן מושגים רוחניים מתורת הקבלה שלכן יש ולא שמים לב כל-כך למיוחד שבהם ובפרט בשליחותנו ועבודתנו המיוחדת עתה.

הרבי שליט"א מבאר שם על יסוד המבואר בילקוטי תורה לפרשת ברכה קרוב לסיומו

[אין הכוונה שעניין זה הוא "אגב" ח"ו. אדרבה זהו עניין עיקרי וכללי שהוא בכלל לא "אגב" אלא שהגענו אליו אגב העניין הקודם: באותה שיחה מורה הרבי ומצווה (ומי שזוכר את ההתוועדות עצמה וכפי שנדפס גם ב"שיחות קודש" – ה"בלתי מוגה" – יודע כי הרבי שליט"א חזר על כך כמה וכמה פעמים במשך ההתוועדות!) **"שמקבלים את ההחלטה הטובה ללמוד את כל ספר תורה אור ולקוטי תורה כל חלקיהם עד סיומם"** ומובן מתוכן הדברים שזה כולל גם את ילקוטי תורה על שיר השירים! והרבי אומר שעל ידי זה ממחרים עוד יותר ופועלים את ההמשכה בפועל של הגאולה האמיתית והשלימה שאז תהיה שלימות הנישואין – "שיר השירים" – בין הקב"ה וכנסת ישראל!]

כי **"נישואי יצחק ורבקה הם ענין הכי כללי בתורה ובכל סדר ההשתלשלות המשקף את כללות עבודת האדם – ייחוד מ"ה (יצחק) וב"ן (רבקה) שזהו הייחוד של הנשמה (מ"ה) והגוף (ב"ן) של כל יהודי. עד – שלימות הייחוד והנישואין בין ישראל (כנשמות בגופים) לקב"ה ישראל וקודשא בריך הוא כולא חד כפי שזה יהי בגאולה האמיתית והשלימה (לאחר ההתחלה בזה באירוסין בשעת מתן תורה)".**

למי שאינו מכיר את המושגים: "מ"ה" ו"ב"ן" הם שני אופנים בצירוף האותיות של שם הוי' כאשר כותבים אותו במילוי. שכן אפשר לכתוב זאת בכמה

אופנים: כשכותבים זאת ב"מילוי אל"פים" – "וי"ד" "ה"י"א" "ו"א"י" "ה"י"א" – תהיה הגימטריא בסך הכל 45 – "מ"ה" (י-10 ו-6 ד-4 ה-5 א-1 ו-6 א-1 ו-6 ה-5 א-1. ס"ה 45). ואילו כשכותבים זאת ב"מילוי ההי"ן" – "וי"ד" "ה"י"ה" "וי"ו" "ה"י"ה" – תהיה הגימטריא הכללית 52 – "ב"ן".

(ישנם עוד שני אופנים – אבל הם לא מוזכרים כאן ולכן לא נתעכב על משמעותם – והם השמות "ס"ג" ו"ע"ב" שהם ב"מילוי יודי"ן". כשכותבים זאת "וי"ד" "ה"י"י" "ו"א"י" "ה"י"י" – תהיה הגימטריא בסך הכל 63 – "ס"ג" (י-10 ו-6 ד-4 ה-5 ו-10 א-1 ו-6 ה-5 ו-10 י-10. ס"ה 63). וכאשר נוסיף את "מילוי יוד" גם אל ה"י"ו" – "וי"ד" "ה"י"י" "וי"ו" "ה"י"י" – תהיה הגימטריא 72 – "ע"ב").

"מ"ה" בגימטריא "אדם". יש לו שייכות לחכמה (חכמה – כח מ"ה) והוא מאיר בעיקר בעולם האצילות. לפיכך הוא מורה על רוחניות ואלקות. לעומת זאת "ב"ן" בגימטריא "בהמה". הוא שייך במיוחד לספירת המלכות היורדת למטה לעולמות הנבראים ולכן הוא מורה בכללות על גשמיות וגופניות.

תכלית כל התורה והמצוות הוא לאחד את האלקות והרוחניות עם הגשמיות והחומריות. דבר זה נקרא בלשון הקבלה והחסידות: "ייחוד מ"ה וב"ן".

עניינו של משה רבינו גואל ראשון הוא בעיקר "מ"ה". רוחניות ואלקות. משה רבינו מצטייר תמיד כתכלית המעלה והשלימות ללא שום חסרון והגבלה. "משנולד – נתמלא הבית כולו אורה". כלומר אצלו מהרגע שנולד עוד לפני שהחל בעבודתו בעולם כבר היה כולו אור וטוב. גופו הגשמי לא הסתיר כלל על האור האלוקי המופלא של נשמתו הנשגבה. ומכל שכן אחרי עבודתו בעולם כאשר הגיע לשיאים נעלים עוד יותר. הוא קיבל והביא לכולנו את התורה שכולה אור וטוב הקים את המשכן להשראת השכינה ואילו היה מכניס את ישראל לארץ הייתה אז הכניסה

לארץ באופן נצחי ללא שום אפשרות נוספת לגלות וחורבן – תכלית השלימות באופן הנעלה ביותר.

לעומתו המלך המשיח שהוא מזרע דוד נקרא בעיקר על שם דוד המלך "דוד מלכא משיחא". לעומת משה רבינו המתואר תמיד כשיא השלימות מתואר דוד בתנ"ך ועוד יותר במדרשי חז"ל כיורד למדרגות נמוכות ביותר: ישי אביו חשב בתחילה שהוא בן שפחתו ולא בנו כלל. כאשר נשלח שמואל למשחו למלך וקראו לכל בני ישי – איש לא חשב לקרוא גם לדוד. אדרבה כעסו עליו "על מי נטשת מעט הצאן". תמיד היה נרדף ע"י שאול שהאשים אותו בכל מיני דברים שפלים. גם הסיפור אודות דוד ובת שבע שאחרי כל הביאורים עדיין נשארת התמיהה והפליאה – איך

לא מדובר כאן ב"עוד חוברת על פרשת השבוע" אלא על ניסיון ראשון מסוגו להביא לפני המלמדים והילדים קטעים והוראות מתוך ה'דבר מלכות'. ועל-כן יש לעורר את אנ"ש כולם להשתדל ככל האפשר שהדבר יגיע לכל מקום אפשרי ויפעל את פעולתו ב"פקיחת העיניים" שנדע מה תפקידנו עתה ונפעל כבר שנוכל לראות זאת גם בעיני בשר

בסוף העבודה (מלכות סוף הספירות) בסוף זמן הגלות. אבל יש בזה מעלת המקבל שע"י ביטולו הוא כולל בתוכו בפנימיות את כל ההשפעות מלמעלה. ואדרבה אור המקבל מגיע ונובע מדרגא נעלית יותר מאור המשפיע כפי שיתגלה בגאולה האמיתית והשלימה ש"נקבה תסובב גבר" מעלת הגוף של יהודי (לגבי נשמתו) שדווקא בו נמצא כח העצמות ועד שלעתיד לבוא הנשמה ניזונת מן הגוף. ולכן דווקא משיח יביא את הגאולה – הגאולה והשלימות של כל העניינים גם של משה רבינו".

ובהמשך השיחה: "ולהוסיף שגשמים קשורים גם הם לשליחותו של משיח – מלמטה למעלה (על דרך לבנה) "ואד יעלה מן הארץ" שדווקא "מן הארץ" ("בי"ן") נשמה בגוף נעשה מהחומריות גשמיות ומהגשמיות נעשה "אד" (יסוד האוויר היסוד הדק ביותר) שהוא "יעלה" מלמטה למעלה עוד יותר למעלה מ"רוח אלקים מרחפת על פני המים" "זה רוחו של מלך המשיח" – מאחר שנפעל התחיי בתור נשמתו דכ"ק מו"ח אדמו"ר בפועל ממש כנשמה בגוף (ולא רק כפי שהוא "רוח אלקים מרחפת על פני המים")".

מ י ששמע אז וזוכר את ההתוועדויות יודע שעניין זה של "ואד יעלה מן הארץ" הוזכר ע"י הרבי שליט"א בצורות שונות ובהקשרים שונים פעמים רבות באותה תקופה – והרי שיש כאן רמז די שקוף לעניין של ז"ך אדר גי' תמוז יחד עם הדגשה שזה נשאר כל הזמן נשמה בגוף אלא שישנה כאן עלייה יותר ויותר "שדווקא "מן הארץ" ("בי"ן") נשמה בגוף נעשה מהחומריות גשמיות ומהגשמיות נעשה "אד" (יסוד האוויר היסוד הדק ביותר) שהוא "יעלה" מלמטה למעלה" עד "שנפעל התחיי בתור נשמתו דכ"ק מו"ח אדמו"ר בפועל ממש כנשמה בגוף".

לכן אין מקום לשאול לשם מה צריכים אנו לומר ולהיאבק על כך שהרבי נמצא גם עתה דווקא בגוף גשמי: הרי זהו עיקר עניינו של משיח! ולכן זה מתחיל ממנו עצמו העלאת הגוף הגשמי דווקא שגם ודווקא כפי שהוא גשמי תתגלה שייכותו האמיתית ל"יש האמיתי"

(נוסף לכך שזהו בכלל כל עניינו של "רבי": מדוע לא די ב"להיות חסיד של הקב"ה" – משום שהכוונה האלוקית היא שדווקא ע"י אדם גשמי נשמה בגוף יתבצע הקשר והשייכות עם הקב"ה כשם שהראש והמוח (וגם הלב) הגשמי הוא המחבר את הנשמה עם הגוף).

ומכיוון שעיקר עניינו של משיח הוא "מלמטה למעלה" – לכן לא די רק להאמין בו וללכת אחריו כפי שהיה אצל משה רבינו אלא צריך גם שהעם האנשים הפשוטים התחתון מצד עצמו יבקש ממנו ויפעל בו את המלכות "ומלכותו ברצון קיבלו עליהם" ובפרט ע"י ההכרזה של "יחי אדוננו".

מתאים לדוד מלך ישראל שאפילו יהיה **נדמה** שיש לו שייכות לדברים כה שפלים. גם בתפילותיו הוא תמיד מוצג כעני ואביון "ואנכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם" וכ"י וכ"י.

ומבואר בחסידות (ראה ד"ה החודש תרס"ו זאת חוקת עטר"ת ועוד) שעניינו של דוד המלך היה "בי"ן" ספירת המלכות היורדת מטה מטה כדי שהתיקון לא יהיה רק ע"י גילוי האור והטוב – שאז אין כאן תיקון לחושך ולשפלות עצמם אלא רק ההתעלות וההתרוממות מעליהם וביטולם. תפקידן של נשמות אלו "נשמות דבי"ן" לרדת מטה מטה לתחתון שאין תחתון למטה הימנו ומשם להעלות את התחתון עצמו מצד עצמו למעלה מעלה. לכן עיקר התעסקותן הוא עם הגוף והגשמיות ועם עניינים נמוכים ביותר – כדי שגם התחתון והנמוך ביותר יהיו שייכים לאלקות עד שתתגלה בהם מציאותם האמיתית שה"יש הנברא הוא הוא היש האמיתי".

זו – כך מבאר הרבי בשיחת ש"פ חיי שרה נ"ב – הייתה בקשתו של משה רבינו "שלח נא ביד תשלח": ביד המלך המשיח שמצד עצמו הוא שייך יותר לדוד המלך כנ"ל ועניינו הוא תיקון והעלאת הגשמיות והחומריות.

משה רבינו ביקש ואכן פעל את הייחוד והאחדות בינו לבין המלך המשיח – שבמשה רבינו גואל ראשון יהיה גם העניין של משיח שעניינו העיקרי העלאת התחתון. וכן לאידך שבמלך המשיח שמביא את הגאולה האמיתית והשלימה יהיה גם עניינו של משה רבינו גואל ראשון כאשר משיח מכיל בתוכו גם את נשמתו ועניינו של משה רבינו בהיותו לא רק "מלך" אלא גם "רב".

ולכן מסביר הרבי יש במשיח גם את הגדר והעניין של "שליח" – "שלח נא ביד תשלח" – מכיוון שעניינו של שליח הוא החיבור והייחוד בין שני העניינים "ייחוד מ"ה ובי"ן": מצד אחד עליו להיות מציאות

נפרדת מהמשלח בר דעת בפני עצמו ("בי"ן") ומאידך עליו להיות בטל לגמרי למשלח עד ששלוחו כמותו ממש ("מ"ה"). וכך צריכים להיות שני עניינים אלו במשיח שמחד הוא "מציאות לעצמו כביכול של נשמה בגוף בשר ודם [כפסק-דין הרמב"ם שמש"ח הוא "מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו כו"י ו"ילחום מלחמות ה'"] דבר המוכיח שהוא נמצא בעולם שבו קיימים מנגדים שמשום כך הוא צריך לנהל מלחמה וינצח]. ויחד עם זאת – שלוחו של אדם (העליון) כמותו **ממש**".

"שכן כדי לפעול את ייחוד הנשמה והגוף בישראל (ע"י "יכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה") וייחוד הרוחניות והגשמיות בעולם צריכים להיות בו עצמו שני העניינים והתאחדותם יחדיו".

"עניינו של משיח הוא "גואל אחרון" – שהוא בא

ומכיוון שעיקר עניינו של משיח הוא "מלמטה למעלה" – לכן לא די רק להאמין בו וללכת אחריו כפי שהיה אצל משה רבינו אלא צריך גם שהעם האנשים הפשוטים התחתון מצד עצמו יבקש ממנו ויפעל בו את המלכות "ומלכותו ברצון קיבלו עליהם" ובפרט ע"י ההכרזה של "יחי אדוננו"

בימים מיוחדים אלו כאשר כולם רואים כיצד בלשונו של הרבי הריי"צ "הקב"ה הצית את כותלי הגלות" – רואים מצב בלתי נסבל כאשר יהודים נמצאים בסכנה היה לא תהיה בחלקים רבים של הארץ ובטחונם של יהודים כה רבים הגיע בדרך הטבע לשפל שלא היה כמותו הכל בגלל התנהגות כה מטופשת של האמורים לשמור על הבטחון.

וביחד עם זה הרי רואים ניסים גלויים בכל יום המעידים יותר מכל – כפי שהדגיש הרבי שליט"א פעמים רבות והדגיש כי דברים אלו הם דברי התורה תורת אמת ותורת חיים ולכן הם דברים אמיתיים ונצחיים שלא יכול לחול בהם שום שינוי – כי לא ייטוש ה' את עמו "לא ינום ולא ישן שומר ישראל" וכי ארץ-ישראל היא המקום הבטוח ביותר והקב"ה שומר ומגן על כל יהודי.

העם מצפה לשמוע מאתנו בקול רם וצלול את התשובה היחידה שיש למצב זה את העובדה שאת כל זה ניבא הרבי שליט"א בדיוק מופלא לפני שנים רבות ולכן יחד עם העידוד והשמחה והבטחון כי הקב"ה שומר ומגן על כל יהודי ובפרט בארץ-ישראל הדרך היחידה עתה היא לשמוע להוראותיו בכל ובפרט בתחום זה של שלמות ובטחון ארץ ישראל והעם היושב בציון. יחד עם ההדגשה העיקרית "הדבר היחיד שנותר בעבודת השליחות – קבלת פני משיח צדקנו בקרוב ממש".

ויש לציין שחלק חשוב בזה כבר נעשה ע"י "מטה שלמות הארץ" – בראשות הרה"ח ר' שבתאי ש"י בלוח מצפת – שכבר השקיעו הרבה מאמצים וכוחות

במסירות גדולה ובצורות שונות של פירסום הן בפירסום חוצות בשלטים בצמתים וכ"ו והן בהוצאה לאור של אלפי עלוני הסברה מרשימים ומשכנעים. ובוודאי יעשה כל אחד כל אשר ביכולתו לסייע להם הן בגופו הן בממונו והן בנשמתו ובמיוחד להפיץ את עלוני ההסברה אודות שלמות הארץ החדורים לגמרי במסר של משיח אלא שכמובן שלא די רק בכך ונדרשת עבודה מאומצת ומאורגנת של כולנו.

מהכינוס המיוחד של "קבלת פני משיח צדקנו" בכ"א מרחשוון אמורים כולנו לצאת עם מסר ברור ועם תוכנית פעולה בנוגע לשלמות הארץ ובטחון היושבים בה ביחד עם העבודה היחידה של קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש. ובוודאי יעשה כל אחד כל התלוי בו להצלחת הכינוס גם בפועל ובפשטות – פשוט שיגיעו מה שיותר יהודים להשתתף בו להתעודד ולעודד להתעורר ולעורר ולצאת החוצה עם המסר הברור לעם ישראל ולעולם כולו.

שכן העולם כולו גם אומות העולם מצפים לשמוע מאתנו את ההכרזה והפירסום כי "העולם אינו גיונגל" "יש בעל הבית לבירה זו" בורא העולם ומנהיגו והוא מגלה בו את מלכותו באמצעות המלך המשיח שהוא חי וקיים "נלחם מלחמות ה' ובכמה עניינים כבר מנצח" ועל כולנו להתלכד סביבו לקבל מלכותו לשמוע להוראותיו ולעצותיו ולהאמין בנבואותיו ובפרט בנבואה העיקרית ש"הנה זה משיח בא".

שכל זה בא לידי ביטוי בהכרזה של קבלת מלכותו הפועלת את ההתגלות המלאה לעיני כל בשר בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש: **יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!**