

# מורשתו של יצחק רבין

## הרב שלום דובער הלוי וולפא

הרס בתים של ערבים ליד הכותל בירושלים, הקים התנחלויות וגם ערים גדולות ביהודה ושומרון וחבל עזה וכו' וכו'.

ובמקום לזכור וללמד את המורשת הזו, עושה היום אהוד ברק את ההיפך הגמור. רבין שחרר את ירושלים וברק מחזיר את ירושלים. רבין הקים התנחלויות, וברק הורס אותם ומקיף אותם במחבלים.

והאם רבין נהג במדיניות של "הבלגה" ו"התאפקות" וכל המילים האלו שנועדו בשביל לכסות את מורד הלב והפחד מהערבים ומהעולם. הרי הוא פתח במלחמה נגד מצרים וסוריה. הוא פוצץ את כל חיל האוויר שלהם בשעות הראשונות של המלחמה, לפני שהמטוסים עלו להפציץ אותנו. הוא לא היה פחדן ומגמגם כמו אהוד ברק.

א זכיתי להשתתף בטקס ההילולא, אבל הייתי רוצה לנסוע לירושלים, לעלות ל"הר הצללי" לבד בלי טקסים, וללחוץ באזנו של רבין כמה מילים. לא בשביל לגרום לו ח"ו לאי נעימות, אלא ככה בשביל לפרוק את המועקה שבלב:

יצחק היקר, אם היית שומע מה שקרה השבוע בכנסת היית קם וצועק צעקה גדולה ומרה. אתה זוכר את המתנחלים שאתה שלחת ליישב את ארץ ישראל, על השטחים שאתה שיחררת בעזרת ה' מידיהם של השונאים שבאו להשמידנו. ובכן, אותם המתנחלים באו לבקר ב"כנסת", והם נפגשו עם ה"חברה" מ"מרץ" (אתה זוכר, אלו החברים שמשכו אותך לשלום הארור עם אש"ף). ובכן, המתנחלים שלך באו לבקש על נפשם, שעם ישראל לא יפקיר את בטחונם. ומה אומרים להם יוסי ומוסי הנאורים של "מרץ": "אתם אנשי סדום, גזלתם את האדמות של הפלשתינאים".

לירות אפילו יריה אחת מהרובים שאנו הענקנו להם, אזי באותו רגע תבטל הממשלה את כל ההסכם.

הרי אם היה מר אהוד ברק מאמץ את המורשת הספציפית הזו של רבין, לא היו ממשיכים ליפול היום חיילים ואזרחים בכבישי יהודה ושומרון וחבל עזה, ומפקד בצבא פלשתינ לא היה יכול להכנס לעמדה של צה"ל ולהרוג חיילים, ושוטר פלשתינ לא היה יכול להניח מטען במשרדי התיאום והקישור וכו'. אבל ברק מתעלם מכך בזדון וביהירות, וממשיך לכבד את ההסכמים על אף היריות שהם יורים מ"רובי השלום".

תארו לעצמכם מה היה קורה היום, אם אותו רוצח שפל ונתעב (יגאל עמיר?) לא היה יורה לפני חמש שנים בראש הממשלה. האם היה יצחק רבין מסכים להעביר כסף לעראפת לקניית נשק נוסף? האם הוא היה ממשיך להזרים לו נפט עבור המכוניות שמהם יורים מחבליו? האם הוא היה ממשיך להעביר אליו בכל יום מאות טונות של מלט שבאמצעותו מבצרים המחבלים את עזה, ובונים את הנמל הימי ושדה התעופה? האם הוא היה מאפשר לו לנסוק ולנחות במטוסו ולהעביר בו אמצעי לחימה?

אבל אהוד ברק ממשיך לכבד את ההסכם, נותן לו זמן להצטיידות בנשק ותחמושת, מעניק לו 70 מליון דולר כעזרה ראשונה, ועל אף כל הפיגועים הנוראים ממשיך להבליג ולהפקיר דמם של בני ובנות ישראל.

עוד משהו שכולם מתעלמים ממנו. האם מישהו לימד בכיתות את מורשתו של רבין שעשה "טראנספר" לערבים מכל כך הרבה ערים וכפרים בארץ ישראל, במלחמת השחרור? האם מישהו לימד על מורשתו האדירה בכך שכבש כרמטכ"ל "ששת הימים" חלקים כה גדולים מארץ הקודש,

נו חיים בתקופה שבה השקר והחוצפה מושלים בכיפה. בכל יום שומעים על הרוגים ופצועים. הרופאים נאלצים לקטוע את רגליה של הילדה מכפר דרום. אוטובוס מתפוצץ בחדרה. חייל נהרג ע"י צלף פלשתינני. למעלה מעשרים הרוגים מאז ערב ראש השנה. למעלה מחמש מאות הרוגים! מאז הסכם אוסלו הארור. חייהם של מאתיים אלף יהודים ביהודה ושומרון וחבל עזה הפכו לגהנום.

מי גרם לזה? מר יצחק רבין! הוא, וחסידיו ממשיכי דרכו.

אבל המדינה חגגה מסביב "מורשתו". הפעוטונים, הגנים, בתי הספר, התיכונים, האוניברסיטאות, פשוט שטיפת מוח טוטאלית. ומי שיעז להרהר על כך ישלם בפרנסתו ויפטר מהעבודה. כי אכן זוהי מדינה דמוקרטית. ודמוקרטיה פירושה, שכל האזרחים חייבים ללכת כצאן לטבח ולהריע למנהיגים אטומים, שדם יהודים הוא אצלם הפקר.

"מורשת רבין" היא ההתעקשות שלו לתת רובים למחבלים, הרף הקריאה הנואשת "אל תתנו להם רובים". והמורים, המורות ותינוקות של בית רבן שלא טעמו טעם חטא, שנהרגו ונפצעו מידי מחבלים בגוש קטיף, חייבים בשם הדמוקרטיה, לצעוק מבתי הקברות ומבתי החולים "קדוש קדוש קדוש". תודה רבין שהמורשת שלך הביאה אותנו עד הלום. תודה שלא שעית לתחנונינו והפקרת את דמינו למחבלים. תודה לך שהעלית אותנו לעולה על מזבח "שיר השלום".

מרבית הפלא, כל אלו שחגגו ברוב פאר והדר את ההילולא, לא העלו בדעתם ללמד בבתי הספר את המורשת האחרת שלו, למשל את הרעיון העצום והנפלא שהגה עוד בזמן החתימה על הסכם אוסלו, באמרו, שאם המחבלים יעזו

שמעת יצחק? אתה שלחת יהודים ליישב את הארץ, היהודים האלו נרדפים ע"י המחבלים הרשעים שאתה נלחמת בהם. וחברי הכנסת בירושלים מצדיקים את המחבלים. ולא עוד אלא שמפרסמים זאת ברדיו ובטלוויזיה, בכדי שהמחבלים יתעודדו וימשיכו להרוג יהודים ולפצוע אותם, עד שלא יוכלו להחזיק יותר מעמד. אני בטוח שאם רק היית יכול לצעוק עכשיו, לא היית מוצא מילים יותר מתאימות לחכ"ם אלו מאשר "בוגדים", ו"משתפי פעולה עם האויב".

ולא תאמין, שהשבוע פרסמו "שלום עכשיו" מודעה גדולה בעיתונים הפלשתינאים בגנות המתנחלים. אתה זוכר את הרבי מלך המשיח שביקרת אצלו פעם? ובכן הרבי אמר שהגרים הגרורים שיצאו מהחוק האומלל של "מיהו יהודי" הם יהיו "גיס חמישי" בארץ ישראל. אני בטוח שמי שמסוגל להתדרדר לרמה כזו, הם בטוח מגזע של נכרים שתרשמו כיהודים ע"פ חוק השבות. זהו ה"ערב רב" שעליו כתוב בזוהר הקדוש שהוא ישלוט בארה"ק לפני ביאת המשיח.

את הה"בנעמו" הזה ש"עיברט" את השם שלו ונהיה "בן עמי" אתה בטוח לא מכיר חבר, (בתקופתך לא היו כאלו "יתת רמה"). אצל ברק גם אחד כזה יכול להיות שר החוץ ושר המשטרה. והנה הוא בא לשכונת גילה בירושלים, השכונה שהוקמה בזכות תושייתך יצחק בששת הימים, והוא אומר להם "להיות חזקים ולהחזיק מעמד".. הוא עצמו פחד לרדת מהאוטו ולגשת לרחוב "האנפה" (הבית שלו כידוע ברחוב "בת היענה"), ולהם הוא אומר "להיות חזקים". אתה זוכר יצחק, כשאתה היית "חזק" נלחמת בערבים וגירשת אותם מהארץ, אבל היום המושגים השתנו, מי ש"חזק" זה מי שיכול לומר ליהודים שעליהם לספוג אבנים, כדורים, בקבוקי תבערה ורימונים, ולשתוק. מי ש"חזק" זה מי שיודע איך לירות ממקלעים ומטנקים על שדה פתוח, על מבנים ריקים מאדם, ולעשות הצגות "כאילו" שהוא נלחם.

ועוד דבר אני מוכרח להזכיר לך יצחק. אתה זוכר שאצלך גם בשעה שנפלת לתהום של "אוסלו", אז אם באמצע היו מקרי חבלה ח"ו, היית מפסיק מיד את המו"מ עם הערבים. נכון או לא? ואילו הממשיך שלך, זה שמדבר כל כך גבוהה גבוהה על "מורשת רבין", הוא ממשיך לדבר עם הערבים גם כשהם יורים. גם אחרי שעראפת ימ"ש העלה בדרגה באופן רשמי ומופגן, את המחבל שרצח

## במקום לזכור וללמד את המורשת הזו, עושה היום אהוד ברק את ההיפך הגמור. רבין שחרר את ירושלים, וברק מחזיר את ירושלים. רבין הקים התנחלויות, וברק הורס אותם ומקיף אותם במחבלים

חייל ופצע שלושה בשבת בגוש קטיף, עדיין רואה בו ברק "פרטנר" לשלום.

ובימים האחרונים אף הכריז ברק כמה פעמים, שבכדי שיוכל להמשיך את "קמפ דיוויד" (ולוותר על רוב ירושלים העתיקה), צריך רק להחליש את המהומות, לא להפסיק אותן לגמרי. הוא אף אמר איזה ביטוי מבריק כזה: "אם יהיו רק אבנים זה לא נורא. וגם אם פה ושם מישהו יורה באיזה רובה לא צריך לעשות מזה עסק. זה לא משמעותי" (בערך במילים אלו). רק מעניין מה היה אומר אם פה ושם דוקא הוא עצמו או מישהו ממשפחתו היו מקבלים ח"ו את הכדור בראש, מאותו רובה לא משמעותי.

שוב נחזור רגע לשר החוץ. באותן שעות נוראות, כאשר הרוגי גוש קטיף עדיין לא הובאו למנוחות, והילדים הפצועים עדיין שתתו דם, דיבר לב האבן הזה, ברדיו, והמשיך עם מילות הזוועה על שני העמים שמוכרחים להמשיך ולחיות "זה לצד זה", והפרטנר היחידי שהוא מכיר היא רק ה"רשות הפלשתינאית". ויש לו גם עיצה איך למנוע את הפיגועים מעתה ואילך: "עלינו לתבוע מעראפת שיגביר את המאמצים שהוא עושה נגד הטרור".

יש שתי אפשרויות: או שראש הממשלה ושר החוץ שלו הם מרגלים שחדרו לתוך הנהגת המדינה, או שהם לקו בפיגור שכלי קשה, עד שאינם מסוגלים לראות ולהבין את הדברים הפשוטים ביותר. וזהו הלימוד זכות היחידי שאפשר לומר עליהם. אבל שלפחות יהיה להם שכל ללכת הביתה ולא לגרור את עם ישראל לתהום! (אתה יודע איך אומרים באידיש: "משוגע משוגע, אָבער שכל דאָרף מען האָבן").

עוד כמה מילים עלי לומר לרבין שם במרומי ההר:

יצחק, אתה זוכר איך שהכרזת בגאון בגוש קטיף כי ישובי הגוש ישארו על מקומם "לעולם ועד". ובכן את המורשת הזו אף אחד לא זוכר היום, ובמקום זה מראיינים שדרני הרדיו את האמהות שילדיהם שוכבים פצועים בבית הרפואה, ואומרים להם: "האם לא הגיע הזמן שתחשבו על פינוי הישובים?" ותגיד אתה, מה זה אם לא "פושעי מלחמה"? הרי במילים אלו מעודד הרדיו הישראלי את מחבלי אש"ף והחמאס בצורה מבהילה, כי מראים להם שעליהם להמשיך בפיגועים, וזו הדרך הנכונה להשגת מבוקשם לפנות את המתנחלים.

אתה זוכר יצחק כמה התנגדת בזמנו ל"מדינה פלשתינאית", וטראה מה שעושים לך היום. הרי רוצחים אותך מחדש. שמעת את מה שהכריזו לאחרונה ברק ובעמו: "הדרך למדינה פלשתינאית היא רק במשא ומתן". כלומר גם עתה, כאשר הם רואים שאצל הנאצי עראפת מילה זו לא מילה, חתימה זו לא חתימה, וכפי שאומרים בעצמם שאין לו בכלל כח למנוע את כל הארגונים שם מלהמשיך בטרור שלהם. ובכל זאת הם מוכנים להמשיך הלאה עם המדינה הפלשתינאית, ולהגיע איתו ל"הסכם קבע". וגם שמעון פרס שנסע לעזה, וחזר כמנצח עם הסכם הפסקת אש, ולמחרת חטף פליק בפרצוף, עדיין ממשיך להטיף להמשך הדרך הספוגה בדם. אני בטוח יצחק, שאם רק היית יכול לפתוח עכשיו את הפה היית צועק במר נפש: "איזה הסכם ואיזה קבע".

טראה חבר מה שעשו לך. כשאתה נלחמת בערבים בחירוף נפש ושיחררת את הגדה המערבית, איזה כבוד היה לנו בין העמים. איזו שמחה היתה לכל יהודי באשר הוא. כמה טוב היה אז להיות "ישראלי אמיץ". איך הערבים פחדו מכל יהודי. איך רצו כל עשירי העולם להשקיע כאן בישראל. כמה מילוני תיירים זרמו לראות בעיניהם את ארץ ישראל השלימה והנפלאה. אתה זוכר יצחק?

ואילו עתה כאשר כ-ו-ל-ם שוכחים ומשכיחים את המורשת האמיתית שלך. ומתקפלים, ונסוגים, ומבליגים, ומתאפקים. הרי כל העמים מביזים אותנו. ראשי המדינות מנתקים איתנו את הקשרים. עם ישראל באשר הוא שבור, עצוב, מודאג ומיואש. בושה להיות "ישראלי פחדן". הערבים מרימים ראש, וילד קטן שלהם עם אבן בידו עומד נגד טנקים ונגמשיים שלנו. עשירי העולם מפנים לנו גב ומוציאים מכאן את השקעותיהם.

והתיירים, איפה הם, כל המלונות שוממים ועובדיהם מפוטרים. יצחק, אתה זוכר איך שהקמת את המדינה, כמה עבדת במסירות נפש על זה. (בלחישה, שאף אחד לא ישמע: אתה זוכר, היית מוכן אפילו להרוג יהודים שחשבת שהם מפריעים למטרה. כן שם ב"אלטלנה" עם בן גוריון המנוח בחוף תל אביב, שאחרי הפגז של "התותח הקדוש" יריתם אפילו לתוך המים

וקלעתם בול על היהודים שנלחמו בבריטים ורצו להמשיך ולגרש את הערבים. בטח נפגשת שם למעלה עם אלו שנהרגו אז. אבל לא נדבר על זה עכשיו בכדי שלא לגרום לך לאי נוחות). וכך הלכת צעד אחר צעד עם המדינה הזו בכל התפקידים הצבאיים והממלכתיים שמילאת בגאון. ועכשיו יצחק, אתה הלכת ואיתך הולכת ה"מדינה".  
איה הגבר שיקום וילמד את מורשת רבין

האמיתית. לא אותה מורשת דמיונית שאתה מתחרט עליה יצחק. לא אותה מורשת שהביאה כבר להרס וחורבן ושאתה מתהפך בקברך בגללה. אלא מורשתך האמיתית, זו שעדיין מלמדת עליך זכות שם בשמים. זו שכל "אוהביך" כמו שמעון פרס אהוד ברק ושאר מחריבי העם והארץ, מנסים להשכיח.