

המערכת

אתם לא לבד! אני אתכם. אמנם הנני "מפליג בספינה" אך כולכם באותה ספינה איתי. צערכם צערי כאבכם כאבי ואיתכם עמכם אני להצילכם ולעורר עליכם רחמים רבים מנפש ועד בשר בגשם וברוח.

אמר רב החובל

בגשם וברוח.

• • •

בהזדמנות אחרת הביא הרבי מלך המשיח דוגמה מהנהגת הספינה אשר התקדמות האניה תלויה באלה הנמצאים למטה בחדר המכונות אשר הם הם הגורמים לאניה לזוז ממקומה. אולם הם אינם רואים לאן הספינה מתקדמת ואף אין ביכולתם להשפיע על כיוון מהלכה. את זה עושים אלה הנמצאים בסיפון העליון האוחזים בהגה. הם אמנם לא גורמים לכך שהאניה תזוז אבל בידם לקבוע את הכיוון ולראות את ההתקדמות למטרה.

כך גם בני ישראל הנמצאים בעולם הזה הגשמי הם ה"מזיזים" את האניה ופועלים את המשכת החיות לעולמות ואת ההתקדמות לגאולה. אולם אין הם רואים במו-עיניהם את ההתקדמות וגם אינם קובעים באיזו צורה תתבצע. זאת קובעים העומדים בסיפון העליון.

גם כאשר נמצאים ב"חדר המכונות" והרעש מחריש אזניים והלכלוך חוגג והחום בלתי נסבל ומרגישים רק את טלטולי האניה מצד לצד ולא רואים שום דבר מלבד הקירות המזוהמים – צריך לדעת שהאניה אכן נוסעת ומתקדמת בזכותנו. ולזכור כי יש מישהו העומד בסיפון העליון ומכוון את הספינה לחוף מבטחים.

וההפלגה הזו החלה כבר בי"ט כסלו לפני מאתיים ושנים שנים. מאז עמדו ליד ההגה כמה רבי-חובלים שהציעו את הספינה והתגברו על כל הסערות ומשברי הים. ובסופו של דבר תשמע הצפירה שתודיע כי האניה הטילה עוגן וכל הנמצאים יכולים לעלות לסיפון ולרדת לארצות החיים.

ועד אז נעלה על הספינה כמה שיותר אנשים "מיורדי הים" אלה אשר כמעט נסחפו עם הגלים הגדולים והרוח החזקה. נשטוף מהם את המים המלוחים ונשיב את נפשם במי הדעת הטהור של תורת החסידות החוגגת את גאולתה ושחרורה בימים אלה והפצתה היא המקרבת את ביאת מר דא מלכא משיחא. ולא לא נתבייש לספר להם על "רב-החובל" של האניה.

גוט יום טוב! לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי החסידות תכתבו ותחתמו!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

באיגרת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ המתפרסמת לראשונה בגליון זה מתאר את המחלה שתקפה אותו בעקבות שמיעת הידיעה על הטבח בחברון (לא תקום פעמיים צרה). הידיעה הגיע אליו בעת נסעו בספינה מאה"ק וגרמה לו לצער גדול עד ליסורי הגוף כפשוטם כמתואר במכתב.

כמובן איגרת זו לא נועדה להשביע סקרנות וחטטנות ב"מצב הבריאות" של הרבי. מה גם שסיפור זה מופיע בעוד כמה מכתבים ורשימות של הרבי הריי"צ וככל העניינים המובאים בדברי רבותינו נשיאנו שהגיעו אלינו מדובר בדבר שצריך לקחת ממנו הוראה ומוסר השכל כפי שחונקנו ע"י הרבי מלך המשיח.

ואכן ניתן למצוא בדברים אלה מסר אקטואלי ביותר. המצב כיום בארץ ישראל מבלבל ואיום. הסיפורים על "טבח בחברון" לא נשמעים כהיסטוריה רחוקה שהרי בשבועות האחרונים נהרגו על קידוש ה' עשרות יהודים באה"ק בידי מחבלים ארוצים. וכמו שאז העלימה ההנהגה בארץ את המצב שהכשיר את הקרקע לטבח – כמו שמתואר במכתב הרבי הריי"צ משום שהדבר לא התאים לתוכניותיהם הפוליטיות – כך גם כיום מצב השלטון בארץ רעוע מתנווד לא יציב. עושה רושם שאין מישהו היוודע באמת את אשר לפניו שלא אכפת לאף אחד גורע מכך – משתדלים להסתיר עד כמה המצב באמת גרוע. וכל זאת מטעמים פוליטיים זולים ונחותים ששמירת הכסא הוא ה"נעלה" שבהם.

ולנו נראה כאילו הרבי "הפליג בספינה". הרבי נמצא הרחק מעיינינו הברשיות ונדמה כי כאן רועמים התותחים ואין על מי לסמוך ועל מה להשען. ואז מגיע מכתבו של הרבי הריי"צ ומתאר עד כמה הוא נמצא כאן בכל רמי"ח איבריו ושס"ה גידיו. עד כמה "יתמיד עיני גוי בה מראשית השנה ועד אחרית שנה". עד כמה כל דבר שקורה כאן משפיע עליו בגשמיות כואב לו מטריד את מנוחתו נוגע לו עד מיצוי הנפש.

במילים אחרות אומר לנו הרבי: אתם לא לבד! אני אתכם. אמנם הנני "מפליג בספינה" אך כולכם באותה ספינה איתי. צערכם צערי כאבכם כאבי ואיתכם עמכם אני להצילכם ולעורר עליכם רחמים רבים מנפש ועד בשר