

משיח ב"שיווק ישיר" לצעירים בארגנטינה אבל רק לצעירים!



כשהגיע הרב שלמה לוי לארגנטינה, הוא הסתכל מסביב וראה הרבה יהדות לילדים, למשפחות ולמבוגרים • והנוער? - לנוער היו עיסוקים יותר מעניינים, וההתבוללות נגסה בו בחופשיות • הרב לוי החליט להפוך את המגמה - ומאז "ניער" אלפי בני-נוער מ"בואנוס-אירס" ל"ביאת המשיח" • "מרכז לצעירים" שהקים מושך נערים המגיעים גם כדי לקרוא, לנוח, לשוחח, ולפגוש את בני זוגם היהודים לעתיד • צעירי דה-לה-חב"ד

מאת: שלמה אבן-רוקח

העומדים ומתפללים את תפילת 'קבלת שבת' בחיות ודביקות. על רבים מהם ניכר כי לא מכבר זכו להכיר את עולמה המופלא של היהדות, לחלקם זו אף הפעם הראשונה. מראה פניהם מסגיר היטב את המתחולל בליבם. על יהדות יפה שכזו מעולם לא חלמו. החזן מתחיל את פיוט 'לכה דודי' במנגינה חב"דית מוכרת, החברה 'הוותיקים' משתלבים כבקאים ורגילים, החדשים מנסים להצטרף, בעוד כמה שבועות יוכלו גם הם לשיר בטבעיות. הפיוט מסתיים והאנשים מתקרבים

האורות המרצדים בו, המשתלבים היטב במראה היפה של העיר הענקית, לא מסגירים כלל את המתחולל בתוכו.

הכניסה לקומת המרתף מעבירה אותך באחת לעולם חדש. קומה זו שייכת ל**מרכז חב"ד לצעירים** בבואנוס-אירס. האולם המרכזי מלא בעשרות צעירים, ועוד עשרות צעירות בעזרת הנשים, כולם בעלי

מ ר א ה
ארגנטינאי
טיפוסי,

ל יל שבת בבואנוס-אירס - בירת ארגנטינה. רוח נעימה חולפת בין הבניינים הגבוהים של המטרופולין, ומעניקה לעיר אווירת קדושה של שבת. בלב אחת השכונות שוכן בנין הדומה במראהו לשאר המבנים בסביבה.



למשפחות, מבוגרים, או ילדים צעירים. אך לשיכתב הביניים של גיל הנעורים – הגיל המכריע בחיים – לא הצליחו לחדור.

המצב בארגונייה היה קשה במיוחד, היות ואף ארגון יהודי אחר לא הציע תחליף למה שהיה לעולם הגויי, להבדיל, להציע לנערים בגיל זה. אפילו קולם של האירגונים הציונים כמעט ולא נשמע. הדבר גרר גל של התבוללות נוראית, פשוט מחוסר ידע "מה כל כך רע בזה"?... הורגש צורך אדיר במישהו שיוכל לתקשר ולפעול בקרב מגזר זה המונה אלפי אלפי נשמות יהודיות.

"מאז ומתמיד", אומר הרב לוי, "אהבתי לעבוד עם בני הנוער. אני אוהב את המרץ והחיות בהם חוננו הצעירים, וגם את שפתם... זהו התחום בו אני משתלב. שוחחתי עם השליח במקום – הרב צבי גרינבלט, ובהסכמת אישתי השליחה רחל, הוחלט כי הענין מתאים לנו. שמו של המרכז שהקמנו נקרא "ליסנטרו פארא ליחוט" (=מרכז לצעירים).

"כיום, לאחר שש שנות פעילות לא ניתן להשוות כלל למה שהיה אז. אך גם בהתחלה זרמו הדברים היטב, ממש הרגשנו על כל צעד ושעל כיצד אנו מובלים יד ביד.

"עם הגיענו יצרנו קשר עם מספר צעירים, שהחלו להתקרב ולהשתתף בתוכניות. בתחילה היו אלו שיעורי חסידות בכל יום שלישי, ותוכניות פעילות בכל מוצאי שבת. היינו מכינים עבורם משחקים ותוכניות שדיברו אליהם, הם הביאו את חבריהם והמעגל גדל והלך. בינתיים יצרנו קשר אישי עם רבים מבין הצעירים, המרכז הלך והתבסס, ותוך פחות משנה כבר היו לנו למעלה ממאה משתתפים בתוכנית.

"כעת חיפשנו מבנה מתאים אשר יכיל את הפעילות הגדולה. בחיפושנו מצאנו מסעדה שעמדה להשכרה. המקום לא היה "יפה ביותר" בגשמיות; הכל היה שבור והרוס, אך לאיך הגודל התאים – 600 מטר רבועים.



התוועדות חסידית במרכז המיוחד של חב"ד לצעירים



ריקודים חסידיים סוחפים את עשרות הצעירים

ואפילו מקווה העומד בשלבי גמר. מפעל יהדות אדיר בגודלו.

החלק המרתק ביותר הוא כמובן – השיחה עם העומד מאחורי ארגון ענק זה, הרב שלמה לוי, משלוחי הרבי בבואנוס איירס. אברך צעיר וחייכן, יליד ברזיל במקורו, המספר לנו על מופתים מדהימים, ותשובות מפליאות המלוות אותם לכל אורך הדרך.

הרב לוי הגיע לבואנוס-איירס לפני כשש שנים, במטרה מוגדרת לעבוד עם שכבת הנעורים. מסתבר כי בארגונייה, כמו במקומות רבים, התקשו השלוחים ביצירת קשר של ממש עם הנוער, הנמצא בגיל ההתמרדות בו נערים אינם נשמעים אפילו להוריהם. הפעילות הכללית דווקא מוצלחת מאד, אך כל זאת באשר

לעבר הבימה; מניחים ידיים האחד על כתפי רעהו ופוצחים בריקוד "יחי אדוננו" אדיר... שרים ורוקדים בחיות מדהימה. הרגשות גואים והולכים, מי חלם כי גן עדן ורחני כזה יוקם בליבה של בואנוס-איירס.

שירת הייחי מתחלפת לשיר עם מילים בספרדית "עם ישראל אל תירא משיח יבוא השנה", וממשיכה לעוד שירים יהודיים מוכרים. קשה לעצור את הרוקדים ולהחזירם למקומותיהם, אך התפילה חייבת להמשיך. גם שאר התפילה

מתנהלת במתכונת זו כאשר כמעט כל קטע אפשרי מושר בניגון. אחד המתפללים מספר כי היה זמן בו זכר את התפילות רק מהמנגינות...

התפילה מסתיימת, הצעירים מתיישבים לסעודת שבת רבתי עם השליח ומשפחתו. בקהל ניתן להבחין גם בכמה מבוגרים "שהתנגבו" למקום, מרגישים את עצמם צעירים בכמה עשרות שנים כאשר הם ישובים במקום כזה.

השולחנות ערוכים במתכונת יוקרתית אשר לא היתה מביישת סעודת

חתונה. בהמשך מתברר למרבה תדהמתנו, כי את כל מנות האוכל הכינו הבנות האורחות בניצוחה של אשת השליח. בניו של השליח פותחים בדבר תורה, ולאחר מכן שוב שירים, ואיך לא, גם ריקודים...

קשה לעכל את כל זה, אך סיור ברחבי המקום מדהים עוד יותר. בחדר הסמוך ממוקמת ספריה לתפארת, בה הושקעו מאמצים לא רק ב'אוצר ספרים' ענק, אלא גם במראה היפה ובעיצוב המקום. ספות רכות פזורות ברחבי החדר, משרות אווירה רגועה והרגשה ביתית חמימה. על הקירות תלויים שלטים צבעוניים עם כתוביות על הגאולה בשפת המקום – "היכוננו לביאת המשיח" מכריז אחד השלטים בספרדית, ומתחת לתמונת הרבי מלך המשיח שליט"א מופיע הכיתוב: "נקבל משיח עם עולם טוב יותר".

שאר האגפים מאכלסים כיתות לימוד ואולמי הרצאות, חדר מחשבים ומולטימדיה,

כן, מיסטר כהן...

באחד הימים נכנס צעיר יהודי לבית חב"ד יחד עם ידידתו, כדי לקבל את עצת הרבי מלך המשיח לגבי נישואיהם. הם התיישבו לכתוב לרבי יחד עם הרב לוי, שהקריא להם אחר כך את מכתב התשובה.

היה זה מכתב שהופנה לכהן בשם משה, ובו מסביר הרבי עד כמה גרוע שכהן ישא אשה שאינה מתאימה לו. הצעיר לא ידע פרטים לגבי זהותו היהודית, אך מסגנון המכתב אמרתי לו כי נראה שהרבי אינו מעוניין בשידוך.

הוא יצא מהבית חב"ד, ולמחרת בא לומר כי התקשר אל אביו ושמע ממנו כי שמו היהודי הוא... משה וכי הוא כהן. עוד התברר כי הנערה אכן אינה מתאימה להינשא לכהן.

עם קשה עורף. צעיר זה ביקר זמן מה לאחר מכן בארץ הקודש, וביקש משליח מסויים שפגש, לכתוב ולשאול עבורו את אותה שאלה. שוב קיבל מכתב העוסק בשלילת הנישואין של כהן לכזו שאינה מתאימה לו...

עצה לקידום מכירות

בליל שבועות תשנ"ה ישב הרב לוי עם קבוצה של כ-35 מקורבים, ללימוד מעמיק במשך הלילה. לפתע נכנס לבית חב"ד צעיר לא מוכר אשר החל להמטיר שאלות, ולא הפסיק לשאול ולתקוף.

התברר כי בן-דוד שלו הזמינו למקום באומרו כי זהו "דיסקו יהודי"... רק משהגיע התברר לו כי זה לא בדיוק דיסקו... אך מאחר שכבר הגיע החליט להישאר ולראות, סוף סוף היתה זו הכרותו הראשונה עם היהדות.

כאמור, הוא לא הפסיק לתקוף כל הלילה. ממש ראו כי למרות עשרים ושמונה שנות חייו אינו יודע כלום על יהדותו. גם למחרת בבוקר כאשר הגיע למנין לתפילת שחרית, היה הכל בבחינת חידוש עבורו, ממש לא ידע כלום.

עברה תקופת מה, הדברים החלו חודרים לליבו, והוא התקרב יותר ויותר. במשך זמן זה המשיך בעבודתו כמוכר בחנות אלקטרוניקה וכלי בית. הוא עבד לפי אחוזים, כאשר מכר יותר הרוויח יותר.

הגיע יום אחד, והוא עבד בחנותו משך כל היום וכמעט לא מכר כלום. הוא הודאג מאד והתקשר לבית חב"ד כדי לברר מה עליו לעשות בכדי למכור משהו. המזכיר שוחח עימו ואמר לו בפשטות כי עליו לבקש משיח, זה הדבר הטוב ביותר שניתן לעשות.

הוא השיב את השפופרת לכנה, ובפשטות גמורה החל לדפוק על השולחן ולדרוש משיח... לא עברו אלא כמה רגעים ולקוחה נכנסה לחנות וערכה קניה בכמה אלפי דולרים...

הגויים עובדי החנות וגם בחנויות הסמוכות, הבחינו כי סוד מסויים גורם להצלחתו של הצעיר וביקשו לגלות את הסוד. הוא סיפר להם בשמחה כי הסוד הוא לבקש משיח, וכולם "נדלקו". תוך תקופה קצרה ניתן היה לעבור בין החנויות ולשמוע את העובדים והמוכרים הגויים, מדברים ומשוחחים ואפילו שרים שירי משיח וגאולה, אותם למדו מהאזנה לקלטת החדשה שהביא עימו לחנות.

בינתיים החל הלה מתקרב עוד יותר, והצעתו לו לעזוב את עבודתו, ולבוא לעבוד בבית חב"ד בתור אחד הפעילים. הוא הסכים בשמחה וכך היה. כיום הוא פועל רבות בקירוב צעירים רבים.

לפני כשנה הגיעה לבית חב"ד צעירה יהודיה שהייתה מיודדת עם גוי. היא החלה מתקרבת אף היא, ועזבה את הגוי תוך זמן קצר. באחת הפעילויות הכירו השניים, ובלי תשרי השנה נישאו למזל-טוב, בחתונה יהודית כשרה וחסידית.

החלטנו ללכת על זה.

"מחיר השכירות של המקום היה 5000 דולר לחודש. סכום גבוה מאד. אך לאחר שהתברר לנו כי בעלי הזכיון על השכרת המקום הינם... יהודים – יצרנו עמם קשר והשגנו את המקום במחיר של \$1500 לחודש. הרב גרינבלט סייע לנו בעלויות השיפוץ והתחלת הפעילות במקום, ופתחנו את המרכז החדש.

"בשנה השניה לא דרשו הבעלים העלאה במחיר השכירות כמקובל, אך לקראת השנה השלישית הודיעו לפתע, כי לא יתפשרו על מחיר פחות מ-4000 דולר לחודש.

"התישבותי וכתבתי מכתב ארוך לרבי מלך המשיח שליט"א, בו הסברתי כי המקום מתאים מאד מבחינת גודלו ולא אוכל למצוא טוב ממנו, אך הסכום גבוה בהרבה מכפי יכולתי. ביקשתי מהרבי עזרה בנידון.

"יומיים בלבד עברו – ואחד מבעלי המקום הגיע לביקור יחד עם השותף השלישי שעדיין לא הכרתי. התברר כי הלה זקוק לעזרה מסויימת בקשר לבנו. עשיתי ככל שיכולתי בנידון, כתבתי לרבי מלך המשיח שליט"א, קבעתי מזוזות בחדרו, ואכן העניינים הסתדרו. שותף זה החל מתקרב מאד, בנו חזר בתשובה, ואף הפך בעצמו למשתתף קבוע בתפילות ובחלק מהפעילויות.

"כשבוע לאחר מכן הגיע אלי ואמר כי אין הוא מעוניין שנשלם על השכירות במקום. הוא כבר יסתדר עם שני השותפים האחרים... עוברים כמה שבועות נוספים והוא אומר לי כי לדעתו מראה המקום לא מתאים לפעילות המתקיימת בו, הוא מעוניין "לשפץ קצת". נכון להיות כבר הגיע לסכום של כשלוש-מאות אלף דולר (!!!) שהשקיע בשיפוץ המקום: רכישת מזגנים, ספות, ריהוט חדיש, חדרי מחשבים ומולטימדיה, ואפילו המקווה הנבנה כעת. "אך זה עוד לא הכל. הנס הגדול באמת אירע זמן קצר לאחר מכן. המבנה בו אנו נצאים אינו שייך לשלושה שותפים אלו, אלא לעיריית בואנוס-אייירס – השותפים היו רק בעלי הזכיון להשכרת המקום. בדיוק באותה תקופה פתחה העירייה במסע ברחבי העיר לבדיקת מצב נכסיה, והחזירה לשליטתה הרבה מהנכסים. כל מבנה שנמצא בלתי מתאים לקריטריונים – הוחזר לרשות העירייה.

"כשהגיעו וראו את מראהו המוזנח של הבנין שלנו החליטו מיד לקחתו חזרה. אלא שברגע האחרון נודע להם כי באחד ממחלקות הבנין שוכן בית-כנסת. אם כך, אמרו, לא ניגע בבנין... כך הרוויחו השותפים – בזכותנו! כתוצאה מכך החל שותף זה במאמצים להכניסנו כשותפים רשמיים לזכיון על המקום. הרי כל הבנין ניצל בזכותנו, אמר. כעת, לא רק שאיננו משלמים שכירות, אלא אנו גם מקבלים חלק קבוע מדמי השכירות של שאר הבתים.

– מכתב אחד לרבי!...

● ● ●
נחזור מעט אחורה: מהו הסוד הגדול, כיצד אתם אכן נוגעים לליבו של הנוער?

— ראשית, כפי שכבר אמרת, הסוד הוא פשוט כוחו של המשלח. נס זה ואחרים, הובילו ומובילים אותנו לכל אורך הדרך.

"לגבי הפעילות עצמה, השיטה היא "להיכנס לראש שלהם". הרבי מלך המשיח אומר כי בני הנוער חוננו במרץ נעורים בלתי נדלה אשר צריך לנצלו לקדושה. זוהי אם כן שיטת העבודה איתם. אנו כל הזמן מפעילים אותם. כל התוכניות, השיעורים, והפעולות הינם חיים ותוססים ומבוססים על השתתפות אקטיבית של הצעירים. הם עצמם מתקשרים ומזמינים את ידידיהם לפעילויות, והם נוטלים חלק בפעולות עצמן.

"לדוגמא: אפילו כאשר מוסרים שיעור — פעילות "יבשה" יחסית — לא מעבירים אותו כהרצאה אלא בצורה של קבוצות-דיון. מציגים מספר נושאים ושאלות, ומחלקים את המשתתפים לקבוצות המנהלות דיון בעניין. לאחר מכן אנו מסבירים כיצד הדברים נראים לאור תורת החסידות, ומובן כי לדבר אפקט גבוה בהרבה. כעת הם מרגישים חלק מהפעילות לאחר שכבר דנו בענין, ולא רואים בכך "סתם" הרצאה משעממת.

"בינינו את הדברים כך שהצעירים עצמם משתלבים במהרה בפעילות. כך למשל לקראת שיעורים או התוועדויות מיוחדות הם יושבים על הטלפונים, ומתקשרים לאלפי הסטודנטים שברשימתנו. עם הזמן השגנו רשימה של חמשת אלפים סטודנטים (!), ולקראת כל אירוע אנו עושים מאמצים להזמין באמצעות הדואר או הטלפון; כל זה נעשה באמצעות הצעירים החדשים עצמם. כשהמוזמנים שומעים מעבר לקו צעיר בגילם המזמין אותם — הם מבינים שהדבר אינו כה מפחיד...

"להזמנה הטלפונית חשיבות נוספת באשר לפעילות נוער, היות והיא מעניקה להם את הרגשת החשיבות, בתור כאלו שמתקשרים אליהם ומזמינים אותם. הם



פירסום משיח בראש חוצות, במהלך הדלקת נרות מרכזית

ומחליטים לאיזה חינוך לשלוח את ילדיהם, זהו הגיל המכריע בחייהם. חובה על כל בית חב"ד להשקיע יותר בפעילות עם בני הנוער. לא סתם להשקיע — לדאוג **למחלקה נפרדת ומיוחדת** עבורם. צעירים אלו הם דור העתיד, ועמם נלך לקבל פני משיח צדקנו.

"כל זאת מלבד העובדה הפשוטה כי הצעירים הם בעלי כח ועוצמה שאין כדוגמתם. כל הפעילות שלנו כיום נעשית בעזרתם. בחנוכה השנה לדוגמא קיימנו הדלקת נרות מרכזית בעיר לאפלאטא הסמוכה. האירוע היה מוצלח מאד, וזכה להשתתפותו של ראש העיר. אך מה שעשה את האירוע למיוחד באמת, היה אוטובוס של כחמישים צעירים ממקורבי בית חב"ד שהגיעו אתנו, ויהדליקו את המקום בחלוקת חומר, בריקודים, בשמחה. צריך לדעת לנצל את הכח הטמון בהם.

● **כשאתה אומר שהם משתלבים בפעילות אתה מתכוון שהם עושים זאת בעצמם?**

— תלוי, יש פרויקטים שהם מבצעים כמעט בעצמם כמו פרויקט חלוקת האוכל לנזקקים. פרויקט שהוקם על ידי, וכיום מתבצע בפועל כמעט לגמרי על ידם, כאשר עלי רק לנהל מלמעלה. הם מארגנים את ההתרמות, את הרכבים לחלוקה, את המתנדבים שיסעו, ואת כל החלוקה לכ-350 משפחות נזקקות! בית-חב"ד הוא "בסיס האם" למבצע, ועלי רק לפקח ולהשגיח.

"ויש גם פרויקטים שהם יוזמים ומארגנים בעצמם. כזו היא לדוגמא סדרת ההרצאות שקבוצת צעירים בבית חב"ד מארגנת מזה כמה חודשים. סדרה זו פועלת בצורה יחודית מאד בכדי להביא גם סטודנטים שכמעט ואינם משייכים עצמם ליהדות.

"הקבוצה משיגה מרצה יהודי מוכר המרצה בנושא מסויים, ומפרסמת בכל האיזור על ההרצאה המיוחדת שתינתן בנושא. גם אני "מוזמן" להרצות (כן ממש מוזמן, הם פשוט מודיעים לי מתי והיכן...), אלא שנוכחותי אינה מפורסמת במודעות.

"כשהצעירים מגיעים לאולם ורואים רב "שחור" יושב לצד המרצה הם נלחצים מעט,

מקבלים את ההרגשה שהם חשובים למישהו. דבר זה לכשעצמו יוצר אצלם רגש של גאוות השתייכות יהודית.

"והחשוב מכל, הוא עובדת קיום מרכזי השייך רק להם. מקום בו הם מגיעים ומרגישים חופשיים לקרוא, לנוח, לשוחח, ולהסתובב במקום השייך רק להם. זוהי הסיבה שאנו שמים דגש חזק כל כך על המראה וההרגשה הביתית, פשוט שירגישו כאן בנוח בבית 'שלהם'.

כ שהרב לוי מתחיל לדבר על העבודה עם בני הנוער, אתה חש בעירה בקולו. "מדברים כל העת על ההתבוללות הנוראית, על הבעיות הקיימות בדורנו — חשוב לזכור כי בעיות אלו אינן נוצרות בגיל הבגרות. הן מתחילות בגיל זה.

"זהו הגיל בו הם מחליטים עם מי להינשא, זהו הגיל בו הם בונים את ביתם

בלשון רבו

הרב לוי מפורסם כאחד המבין לליבו של הנוער. אנשים באיזורו רואים בו כתובת לסיוע בבעיות בהן הם נתקלים. פעמים רבות מתקשרים אליו הורים או קרובי משפחה הזקוקים לעזרה בהצלת אחד מבניו או בנות המשפחה המעוניינים להינשא חלילה לגוי.

לפני זמן מה ישבה במשרדו בחורה שהגיעה אליו בעקבות סיפור שכזה. היא חפצה להינשא חי' לגוי, והוא שוחח עמה על מנת לשכנעה לרדת מהרעיון. נראה היה כי כל מאמציו וכחות הנפש שהשקיע בה משך כשעתיים וחצי של שיחה לא הועילו. היא הקשיבה בנימוס ובהתענינות, אך נראה היה כי הדברים אינם חודרים פנימה.

בגמר השיחה היא קמה לצאת מהחדר, הוא הביט בה בכאב כאשר לפתע חלפה במוחו מחשבה מהירה: "הן לא אמרתי לה את מילותיו של הרבי". הוא מיהר לפנות אליה ואמר: "את בת שרה רבקה רחל ולאה".

באותה שניה, כאילו היכה בה רעם, היא חזרה והתיישבה בשולחן ופרצה בבכי קורע לב. "למדתי על כך בבית הספר", אמרה, "אך מעולם לא שייכתי את הדברים אלי אישית"... כיום היא נשואה לבחור יהודי, ומהווה עדות חיה לכוח מילותיו של הרבי מלך המשיח...

אך היות וכבר הגיעו הם לא יצאו. ההרצאה נוסבת סביב הנושא שפורסם, ולאחר מכן אני מסכם אותו ומסביר כיצד הוא מואר לאור תורת החסידות.

"בהרצאה אחת לדוגמה הגיע מר **אלברטו לוי** – מומחה בעל שם בנושא "שיווק אישי". מרצה זה הינו אגב, מקורב של בית חב"ד ודואג להביע עמדה יהודית גאה בכל מקום בו הוא נמצא, גם בין גויים. הוא תמיד משלב את המילים "ברוך ה'" בשלב כלשהו בנאום, וכאשר נשאל על פשרם הוא עובר לרגע להרצות על מה שבאמת מעניין אותו.

"על כל פנים, נושא הרצאתו היה "שיווק אישי". הוא הרצה שעה ארוכה על הגישה המסחרית הנכונה, על מראה העסק, כיצד צריך הכל להראות, ועד כמה צורת ההגשה משפיעה על מהלך העסק. הוא גם הסביר את החשיבות שיש בהשקעה אישית בכל עובד זוטרי; באשר כל עובד בחנות מייצג את העסק כולו.

"אחריו – עברתי מיד להסביר כיצד כל יהודי אחראי על "שיווק האישי" של תורת ה' וההנהגה הנכונה בעולם. כל אחד מאיתנו הינו "נר להאיר", ויש לשים לב ודגש על כל פרט זעיר בהנהגתנו בעולם, "על צורת ההגשה". הסברתי כי כולנו עובדים ב"חנותו" של הקדוש-ברוך-הוא, וכל אחד מאיתנו מייצג את העסק כולו. הקהל היה מוקסם.

"אלו אנשים שתמיד שמרו מרחק מכל דבר שריח יהדות נודף ממנו, ופתאום הם מגלים כי הדברים מרתקים ומדברים אליהם; הדברים תפסו אותם. ישנם עשרות משתתפים קבועים בשיעורי החסידות של בית חב"ד שהגיעו מהרצאות אלו. לא הייתי יכול להגיע אליהם כלל לולא עבודתם היחודית של הצעירים החדשים. זה קהל אשר רק הם יכולים להגיע אליו.

"יואגב: הם השיגו את כל המרצים וכל אולמות היוקרה בהם התקיימו ההרצאות חיים אין כסף! פשוט בעבודה של 'מסירות נפש'. למרצים הם הסבירו את חשיבות הענין עד שהסכימו לבוא, ומדובר על שש-עשרה הרצאות שהיו עד כה. גם את האולמות השיגו בצורה זו: בהרבה בניי מגורים יוקרתיים בארגנטינה קיים אולם אירועים גדול ומהודר לשירות תושבי הבנין. הם מצאו תושבים יהודים אשר שמחו לתרום את אולםם לערב. "זהו מימוש דברי הרבי על כח המרץ הבלתי נדלה של הצעירים, אשר יש לנצלו ולמלאותו בעניינים של קדושה.

● **יש לכם עוד פעולות שנועדו להגיע אל צעירים ה"מפחדים" מיהדות?**

– וודאי. למשל, פרויקט חלוקת האוכל

מכתב לשליח

מכתב אחד מיני רבים שהופיע בתיבת הדואר האלקטרוני של הרב לוי: שלמה ורחל היקרים:

כיצד הנכם מרגישים? אני מקוה שטוב. ברוך ה' אני חשה מצוין. השעה כעת מאוחרת מאד – 3:00 לפנות בוקר, כולם ישנים בבית, אך אינני עייפה והחלטתי לכתוב כעת. יתכן וכבר אמרתי לכם, אך נראה כי לעולם לא אפסיק להודות לכם על כל שעשיתם עבורי ועבור כל הנוער בבואנוס-אירס, שהיו רחוקים מתורה, ותודות למאמצים ואהבתכם הבלתי מוגבלת, היום אלפי בנים ובנות כמוני מרגישים קרובים יותר לא-ל ולאנשיו. אתם דוגמת-חיים עבורי ועבור הנוער.

הגעתי למודעות כי הנני זקוקה לאורח חיים זה, למרות שישנן מצוות מסויימות שאינני יכולה לבצע, היות ומקום מגורי שונה במאד. אני מרגישה כי נשמתי וליבי שואפים להיות כמוכם. אני מעריצה אתכם, מעריכה אתכם, ואוהבת אתכם מאד.

אני מודה לה' כל יום על כך שהוא העמיד אתכם בדרכי, היות וללא רחל ושלמה חיי לא היו אותו דבר. אולי אני רחוקה מעט מידי מלהיות חסידה, אך במשך שנים אלו משהו בתוכי קרה, משהו כל כך חזק שבגללו חיי כיום משמעותיים ללא השוואה לחיי קודם לכן!

לפני שבע שנים, הייתי בת תשע-עשרה (כמה חודשים לפני הטלפון הראשון שהזמינני לקבלת-שבת הראשונה). זכורני שישבתי בחדרי, בכיתי ושאלתי את השם כיצד זה יתכן שאין משהו נוסף לחיים... הרגשתי וואקום בתוכי וידעתי כי זוהי ריקנות רוחנית. היו לי דברים רבים שיכלו לשמחני, היתה לי חברה מגוונת, משפחה טובה, בריאות, כסף, אבל חסרה לי המשמעות של החיים. הגעתי להכרה שבילוי עם חברה וציונים טובים בבית-הספר אין דיים למלאות אותי.

הרגשתי שחייב להיות משהו גדול יותר, כאילו חייתי באי בודד בידיעה כי קיים עולם אחר אליו אינני יכולה להגיע. בביתי שומרים המשפחה על פסח, ראש השנה, יום כיפור, אבל ברגע שהחג נגמר, התרוקנתי שוב.

כאשר הגעתי לחב"ד, ראיתי שמחה ואהבה לא-ל וליהודי נוסף, אותה הרגשה שאת תמיד רוצה לשיר ולרקוד וללמוד ולשמור מצוות. היה זה באותו רגע שחשבת שמצאתי את מה שחיפשתי תמיד!!!

היום, שבע שנים לאחר מכן, מה אני יכולה לבקש מה'... דבר אחד נוסף: שאמצא בחור שחושב כמוני, שרוצה ללמוד יותר, ולגדל הרבה ילדים שיגדלו ויחפשו תמיד את השם, ויהיו שמחים למצוא אותו.

שכחתי משהו... משיח עכשיו!!!



ילד מקבל חבילת שי מיוחדת מבית חב"ד



הרב לוי (במרכז) עם מקורבים בבית חב"ד

קשה לעמוד מול פשטותו של הרב לוי. כאשר שאלנו "כיצד אתה מחדיר עניני משיח וגאולה בכל פרט בפעילות?", הוא משיב בפשטות: "הלואי..."

● ובכל זאת?

— תראה ישנם כמובן הדברים הבסיסיים, כל באי בית חב"ד יודעים ומקבלים עליהם את מלכותו של הרבי מלך המשיח שליט"א. הם קוראים את הכיתוביות על משיח על הקירות ובכל נקודה אפשרית, וכמובן גם שומעים על כך מאיתנו כל הזמן. בכל קבלת שבת ורוקדים, שרים, ומכריזים יחי אדונונו, וגם את המכתבים שהם כותבים לרבי באמצעות "אגרות הקודש" הם פותחים ב-כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א.

"כל הזמן הנני חושב על רעינות חדשים להעברת הענין. כתובת ה'אימיילי שלי לדוגמא, היא: ieji@ciudad.com.ar ("יחי" בספרדית). הדבר כמובן מעורר מיד שאלות, מה פירוש המילה, וכך זוכים לשמוע על זהותו של הגואל. כך שאת העובדות יודעים כולם.

"אך איננו מסתפקים בזאת. לומר לכולם שהרבי הוא משיח זה דבר קל, היות ומדובר במגזר שאינו שטוף בתעמולת הפוליטיקה הדתית, וממילא אינו מתקשה לקבל את העובדה שהרבי הוא המשיח. אך לנו חשוב כי הם גם יבינו למה ואיך. מה פירוש ש"הרבי הוא משיח".

"בשיחתו הידועה לשלוחים אומר הרבי מלך המשיח שליט"א כי יש להכין את כל היהודים במקומו ובעירו לקבלת פני משיח צדקנו, על ידי הסברת ענינו של משיח

אחד בקבוצה בבית משיח — 770, ועוד שניים מצטרפים אליו בימים אלו —

"יום רביעי מוקדש בעיקרו לסטודנטים משכילים במיוחד המגיעים לשמוע הרצאה עמוקה בתורת החסידות, או לחלופין הרצאה בנושאים כלליים המוארת לאור תורת החסידות, כפי שסיפרתי.

"בבוקר יום חמישי אנו מקיימים מניין לתפילת שחרית, דבר המהווה חידוש מרענן, ובערב אנו עושים את ההרצאה הגדולה, בה משתתפים מידי שבוע כמאה עד מאה חמישים צעירים, בעיקר מתחילים. בשיעור זה הם מתחילים להשתלב, אנו מפעילים עבורם מוזיקה, מגישים אוכל מיוחד, ומשתדלים להשרות אווירה נעימה. בהזדמנות זו זוכים רבים מהם להכיר את בן או בת זוגם לעתיד. כאשר הם משתלבים יותר, הם מתחילים להגיע גם לשיעורים האישיים בתחילת השבוע.

"גם התוועדות ביומי דפגרא מתקיימות כמובן, וברוך ה' משתתפים בהם כחמישים עד שבעים מקורבים כן ירבו.

"מידי שבת קודש אנו מקיימים מנין תפילה ללמעלה ממאה צעירים, הממשיכה לסעודת שבת בה נוכחים עוד יותר. הסעודה מתקיימת בדרך כלל בבית, ופעם בחודש בבית חב"ד. בזה ובוזה נעשים כל הבישולים על ידי אישתי רחל שתחיה.

"גם בשאר הדברים היא המנצחת על כל הצד הביתי והחמים של הפעילות. הצעירות מתיחסות אליה כאל ידידה אוהבת ותומכת, ובשלב הקמת הבית היא משמשת להם כמדריכה המכינה אותן לנישואין.

שהזכרתי נועד בין היתר גם למטרה זו. לצד עצם הסיוע למשפחות הנזקקות, ישנה גם התועלת במשיכת צעירים אלו. הם לא היו מגיעים מעולם לתוכנית יהודית בבית חב"ד, אך היות ומדובר על פרוייקט 'הומני' בלבד הם לא נרתעים, אך מהרגע שהם נכנסים לבית חב"ד הכל כבר מתחיל להסתדר.

"אנו מייחסים חשיבות עצומה לעובדה שצעירים וצעירות נהנים לבלות באולמות בית חב"ד. עצם שהותם במקום משנה אצלם המון. הרבה צעירים וצעירות שבעת הגיעם לראשונה היו מיוודדים עם גויים וגויות, עזבו אותם לטובת יהודים שמצאו בבית חב"ד. קיימנו כבר עשרים וחמש חתונות יהודיות כשרות שנבנו ברובם בין כתיי בית חב"ד.

תוכנית הפעילות של המרכז צפופה מאד. "בכל אחד מימי השבוע" אומר הרב לוי, "אנו מקיימים שיעור, הרצאה, או התוועדות. בחציו הראשון של השבוע נמסרים השיעורים על ידי שנים מהתמימים הנמצאים כאן ומסייעים רבות לפעילות — **מנחם מענדל גורביץ, וגד פיצל**. שיעורים אלו מיועדים בעיקר לאלו מבין המקורבים שכבר 'נכנסו לעניינים' והינם בשלים לשיעורים עמוקים בחסידות ובשאר הנושאים.

"השיעורים גולשים עמוק אל תוך הלילה, והופכים בדרך כלל להתוועדויות מיוחדות. פעמים רבות אנו מפעילים קלטות ווידאו של הרבי מלך המשיח שליט"א, והחבריה נשארים לצפות עד אחת-שתיים בלילה.

— ברוך ה' יש לנו כבר כאלו שלומדים כיום בישיבת חב"ד צפת באה"ק, בישיבת 'תפארת בחורים' בסי-גייט, ב'מכון חנה', נציג

כמבואר בתורה שבכתב ובעל-פה באופן המתקבל אצל כל אחד לפי שכלו והבנתו. כיצד נעשה הדבר 'מתקבל'? ממשיך הרבי ומסביר: על ידי לימוד ענייני גאולה ומשיח, ובפרט באופן של חכמה בינה ודעת. זאת-אומרת, שבשביל שהדבר "יתקבל" בשכלם בעומק, יש לבאר זאת בשיעורים ולימוד עיוני, זה בדיוק מה שאנו עושים.

● כיצד אתם מסבירים את הדברים?

— פשוט מאד, בדיוק כשם שאנו הגענו לזה. כאשר שמענו מהרבי את הדברים על כך שהוא משיח, קיבלנו זאת בפשטות מוחלטת, ראשית בגלל שאלו מילים קדושות של הרבי מלך המשיח שליט"א, וגם משום שאלו הדברים הטבעיים ביותר ביודענו מהו רבי, ובהכירונו את ההגדרות ההלכתיות למשיח.

"זה בדיוק מה שאנו מעבירים לצעירים. מידי יום שלישי אנו מקיימים שיעור גאולה ומשיח הגורף התענינות עצומה, ומארח כמה עשרות משתתפים מידי פעם. בשיעור

מוסברים כל ענייני משיח, מההתחלה ועד הסוף. אנו מבהירים כי העולם נברא עם מטרה ברורה להיות 'דירה לו יתברך בתחתונים', ודבר זה יושלם רק בהתגלות המשיח. בכל דור ישנו אדם המתאים לתפקיד זה, וכאן אנו נכנסים לסימנים על זהותו של הגואל, ולפתע מבינים הכל בעצמם כי הרבי הוא המשיח.

"מהו רבי, יודעים הצעירים מעצם השהות בבית חב"ד. מרגישים את זה באוויר. באחד הימים לדוגמה ישבנו קבוצה של פעילים כדי לתכנן את מהלך "הפגישה" עליה אספר בהמשך. עוד אנו יושבים ומשוחחים – ולפתע נכנסה לבית חב"ד נערה בוכיה, אשר מראה פניה אמר כי חרב עליה עולמה. היא סיפרה בדמעות שליש כי היא נתונה במריבות תמידיות עם החבר שלה ואינה יודעת כיצד לפתור את הבעיה. "כבר מאה פעמים רבנו", היא אומרת, "ועדיין אינני יודעת כיצד להפסיק זאת. שמעתי כי ניתן לכתוב ולבקש



הדלקת חנוכיה ספונטנית על מכסה מנוע של רכב בית חב"ד



שיירת רכבים עם חנוכיות ברחובות בואנוס איירס

אהה, זה הרבי. כל הפרטים מצטרפים ומשלימים זה את זה – הם כבר יודעים כי צריך לבוא גואל, וכי עליו להיות אדם כמונו, וכי הוא ניחן בתכונות ומעלות מיוחדות, והוא יבוא בדורנו, ו... בדורנו ישנו רק אחד כזה. "הדגש הוא לא רק על "ויקרא" אלא גם על ה"ויקריא" – שהם עצמם מבינים ומפנימים את הענין. זהו האופן המתקבל בשכלו של כל אחד.

● בפשטות כזו מתקבלים הדברים?

— וודאי. נטייתו הטבעית של יהודי היא להבין דבר כזה. כל אדם מקווה ומאמין כי המחר יראה יפה יותר מהיום. בשביל זה הוא חי. כאשר הם שומעים את נבואתו הברורה של נשיא דורנו על כך שדורנו הוא דור הגאולה – הם מבינים זאת מיד, כי כל אחד יודע בתת-מודע כי צריך להיות טוב יותר, וכעת הם שומעים שזה יקרה עכשיו. באופן טבעי משתלבים גם שאר הפרטים, מיהו המועמד המתאים, למה וכיצד.

"הפצת ופרסום ענייני משיח וגאולה הוא דבר שנותן כח וחשק להמשיך הלאה, זה מעניק לשומעים חיזוק ותקווה בחיי היום יום. לא מזמן נערכה חגיגת בר-המצוה של בני. במהלך האירוע הוקרנה קלטת הווידאו שהפיק הרב זלמן ליברוב עם כל הקטעים בהם מעיד הרבי על עצמו כי הוא משיח (אגב, אנו עובדים כעת על תרגום הקלטת לספרדית). הקהל עמד מרותק למראה הרבי המעודד את שירת היח"י בייג אייר תנש"א, וצפה בקלטת בצימאון.

"לאחר מכן ניגשו אלי רבים והודו בחום על הקרנת הקלטת, הם אמרו: "נתת לנו כח ותקווה להמשיך הלאה..."

וזמותיו של הרב לוי הינן בלתי שגרתיות לגמרי. מקורביו עלולים לקבל ממנו הזמנה ל"מסיבת נקניקיות" ענקית שהוא מארגן, ורק כשיגיעו יתברר כי "במקרה" הלילה הוא יום הבהיר פלוני...

ברכה מהרבי מלך המשיח והייתי מאד מעוניינת לעשות זאת".

"על אתר הוגש לה אחד מכרכי "אגרות קודש", היא נעמדה וכתבה את בעייתה. התחלתי להקריא בקול את התשובה שהופנתה לילדה שהייתה בדיכאון כבד, והרבי מסביר כי עליה להתחיל לומר 'ברכות השחר'... חשבתי כי בזאת הסתיימה התשובה המפתיעה, אלא שלפתע שמתי לב להמשך המכתב בעמוד השני בו כותב הרבי כי אם ינסו 'מאה פעמים ואחת' – יצליחו...

"הרושם שעשה הנס היה עצום. כולם ישבו והיו עדים כיצד הנערה נכנסה בוכיה לבית חב"ד, וכמה דקות לאחר מכן יצאה צוחקת ומאושרת... רק מלשבת במקום, הם רואים במוחש מה זה רבי.

"וואז כאשר הם לומדים על משיח, לומדים כי בכל דור ישנו אחד כזה, ולומדים על תכונותיו ומעלותיו – הם מסיקים מיד:

פעולותיו העונתיות מיוחדות לא פחות.

לפני מספר שנים פתח במבצע מיוחד לפיו כל משתתף קבוע המגיע מידי יום לשעתיים של לימוד תורה – יזכה לכרטיס טיסה לבית-משיח 770. המבצע התנהל בהצלחה רבה, ובמשך השנים הגיעו שתי קבוצות. מובן כי ב-770 עצמו הם זכו לתוכנית מיוחדת, שכללה שיעורים מתאימים לבנים ובימכון חנה' לבנות – והתוצאות בהתאם.

מבצע נוסף שהוא מקיים בתדירות גדולה יותר – מידי כחצי-שנה שנה – הוא היפיגשה. מדובר בתוכנית מיוחדת המיועדת לצעירי המקורבים מכל דרום אמריקה. משתתפים בו כמתאיים צעירים וצעירות, כמאה מארגנטינה עצמה, ועוד כתשעים מבתי חב"ד בברזיל, פארגוואי ואורוגוואי.

הפגישה אורכת ארבעה ימים ומתקיימת במלון הנמצא הרחק מהעיר הגדולה, מנותק משאון היום יום. בזמן זה הם לומדים להכיר מקרוב את היופי הפנימי שביהדות באווירה צלולה ורגועה.

ביום הרביעי מקיים כל הצוות הצגת סיכום מרתקת וסוחפת, המבהירה שוב את

הנקודות העיקריות – שנועדו להסיר את הפחד מענייני יהדות. ביום זה החבריה פשוט "נמסים" לגמרי. הם נכנסים לעניינים ומקבלים על עצמם החלטות טובות



מבצע תפילין עם צעירים



הממשיכות

איתם לכל אורך הדרך. במקרים רבים משתנים חייהם לגמרי, וישנם יהודים רבים

שהגיעו לחיי תורה ומצוות מלאים בעקבות פגישה זו.

הרב לוי: "מידי פעם אנו מקיימים גם יוזמות יוצאות דופן. בחי' ניסן בשנה שעברה קיימנו 'דינר' חגיגי, אשר שלא כרגיל – לא היתה מטרתו איסוף כסף, אלא אך ורק הצדעה לסטודנטים המגיעים למקום. מחיר הכניסה היה בהתאם – \$10 בלבד. מספיק רק שאומר לך שאולם האירועים היה גדוש בחמש מאות וחמישים צעירים, ובחוף עמדו מאתיים נוספים מחוסר מקום.

"בחנוכה השנה יצאנו לעבר איזור דיסקוטקים מוכר, החנינו את טנק המבצעים שלנו מול איזור הכניסה, ולקול צלילי המוזיקה היהודית שהפעלנו פתחנו בריקוד חסידי סוער. אינך יכול לתאר לעצמך עד כמה הדברים חדרו. הדלקנו חנוכה גדולה על גג הרכב, חלקנו חנוכיות, אנשים עצרו והביטו בתדהמה. זה הזכיר להם משהו שאינם יכולים לשכוח.

* ולסיכום?

– זהו הסיכום, לנצל את כח המרץ הטמון בצעירים, לשמוח ולשמח, לרקוד לשיר ולהפיץ בגאון וברמה את בשורת הגאולה של הרבי מלך המשיח שליט"א, ונזכה מיד לחזות בתוצאות הפעילות, בהתגלותו תיכף ומיד ממש" – יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!