

**ס** ביר מאוד להניח שכל פעם ברב חיים יצחק כהן משכונת סטמפורד-היל שבלונדון, התקשה לזהות בו את אותו שליח פעיל ונמרץ, זה שסיפורי "לכתחילה אריבער" שלו כבר קנו להם שם בקרב העסקונה החב"דית מקרוב ומרחוק. זקנו הלבן והרוך הטבעי שבמבטו משווים לו מראה של "סבא טוב"...

גם אני, כאשר פגשתי בו לראשונה במהלך אסיפה מסוימת, התקשתי להאמין כי לפניי אותו חסיד עליו שמעתי את כל הניסים והנפלאות. מראהו, העדין במיוחד, אינו מסגיר את המרץ העצום הטמון באדם זה, אשר פתח את החזית החדשה להפצת בשורת הגאולה בלונדון. רק במהלך השיחה התחלתי להבחין "במה דברים אמורים" ו"עם מי יש לי עסק"...

היה זה כאשר דובר על הפרוייקט הבא שהרב חיים יצחק הציע עבור הפעילות ביבית משיחי

# חזית משיח אירזפאית - בלונדון...

שליט"א, אשר, כמו כל יהודי אחר בעולם, נתמנתי בשחת שבת פרשת חיי-שרה תשנ"ב לעבוד בשליחות הנשיא, בכדי להביא להתגלות המוחלטת. כל מה שנבנה, מתקדם וממשיך, הכל רק בכוחו הניסי והגלוי של המשלח."

...

"לונדון" ו"בשורת הגאולה" הם שני מושגים שדווקא התנהלו שלובי זרוע, אך לא לפני זמן רב. "העולם כבר מוכן", אמר הרבי, וגם הקהילה החב"דית בעיר זו, במיוחד בשכונת סטמפורד היל, הפנימה כהלכה את ההוראות והמסרים שהגיעו מ-770 בשנים נ"א-נ"ב. הרב דוד נחשון, מי שזכה ודרכו עברו תשובות רבות של הרבי בעניין "קבלת המלכות", סיפר לא מזמן כיצד התייחדו עסקני העיר הזו בהתעניינות לא רגילה בכל מענות הקודש מאותם ימים. כל "צעטל" חדש שהיה מקבל היו מבקשים לצלם על מנת לפרסמו ברבים. ממש "חיו" עם העניינים החדשים ש"הזמן גרמם", כדברי הרבי. השנים נ"ג-נ"ד ומעמדי שירת ה"יחוי", שזכו לעידוד מיוחד מהרבי, הגבירו את ההתלהבות. אף אחד לא התחשב ב"מה יגידו" וכולם פירסמו את הבשורות הטובות בשמחה ובגאווה.

שבאחריותו. אחד הנוכחים באותה אסיפה העלה רעיון לפיו כדאי להמתין עד לשנה הבאה, בכדי להתחיל בצורה טובה הרבה יותר. לא אצליח לתאר כאן הטון הנחרץ בדברי תשובתו של הרב כהן. גם את המבט הנחוש שעלה בעיניו קשה לתאר. אבל המילים שאמר, לא בצעקה, אך בתוקף רב, נחרטו עמוק בזכרוני: "הרבי אומר 'קער אַ וועלט היינט!' 'היינט', פירוש, היום! לא בתחילת השנה הבאה!"

לאחר מכן, כשביקשתי לשוחח עמו ולשמוע בקווים כלליים על הפעילות שהוא מנהל בלונדון, הוא חזר כל הזמן והדגיש: "אינני אדם מיוחד, גם לא איש פעילות. אני בסך הכל חייל פשוט של הרבי מלך המשיח



הרב חיים יצחק כהן

הגיע ג' תמוז ו... המצב קצת השתנה, ב"לונדון", לא חלילה במציאות האמיתית על-פי תורה. וכפי שידוע, כשהמצב מתחיל להשתנות, אפילו רק "קצת", לא רחוק היום וה"עולם" יבין את השינוי במונחים בלתי רצויים. כאן מגיע תורו של הרב חיים יצחק כהן, שהיה בין אלו, אולי אפילו היחיד, שקיבל החלטה אמיצה: אנחנו נוכיח לעולם ש"משה אמת ותורתו אמת", שום דבר לא השתנה. אנחנו בזמן הגאולה, הרבי חי וקיים, ואף נסיון לא יצליח להזיז אותנו מלדבוק בהוראותיו ובשליחותו.

אמנם עוד קודם לכן נטל הרב כהן חלק נכבד בעסקנות החב"דית בעיר. הוא עצמו מתפרנס כאיש עסקים, אך מצא לו זמן רב לעשייה בענייניו של הרבי. למשל, פרויקט 'פאקס א' שיחה' – הפצת דברי הרבי שמיד עם העלאתן על הכתב היו נשלחים לכל רחבי העולם – נוהל באנגליה על ידו. תמיד היה הוא הראשון לדווח על היראשי דברים הטריים, ובמיוחד אלו שהגיעו בשנים נ"א-נ"ב...

במשך שנתיים שימש ר' חיים יצחק כמנהל ה"מכינה" לתלמידי ליובאוויטש

והראה את כוחו בניהול תקין ומסודר. בתקופה הזו קנה לו שם של אדם מסודר ודייקן, ולא רק זאת, אלא בעיקר של חסיד נאמן המוכן ליטול על כתפיו את עול הקיום של המוסד. במשך תקופה ארוכה, כאשר מפני סיבות שונות לא ניתן המימון שהגיע למוסד, היה משלם את משכורות העובדים מכיסו. זה לא היה קל, היה צריך הרבה להתרוצץ בשביל זה, אבל לפחות מאז הוא זכור לבני הקהילה המקומית כאיש בעל רצון ומסירות-נפש, ובה – כפי ששח לפניי אחד מבני הקהילה – "כולם מודים ומאמינים".

התכונות הטובות הללו היו בעזרו גם כאשר החל, כאמור, כמעט יחידי, לעמוד בפרץ כנגד הרוחות המתחדשות. היום, כשהוא מתבקש להצביע על הפעולה הראשונה שלו באותה תקופה בתחום הפצת בשורת הגאולה, הוא לא מהסס וקובע: "ההתחלה הייתה בהפצת הספר 'והוא יגאלנו', הספר שנערך ונדפס על-ידי חיילי בית דוד ב-770 מיד בתקופה שלאחר ג' תמוז, ובו הוצגה בבירור עמדת חב"ד ליובאוויטש, זו שבאה לידי ביטוי בשיחותיו והוראותיו של הרבי שליט"א". באותם ימים התגבשה סביבו

קבוצה מאנ"ש שהחליטו להשאר דבקים בהוראות האחרונות, ויהי מה. ובהשגחה פרטית ניתנה אז לאותה קבוצה "הצלה" מלמעלה, בדמותו של שליח מיוחד...

היה זה לא אחר מאשר המשפיע המפורסם ר' מענדל פוטערפאס, שמידי שנה היה מגיע לאנגליה בדרכו לחצרות קדשנו. באותה תקופה, לפני שש שנים, חלה הרעה במצב בריאותו והוא חש בחולשה רבה, חולשה שגרמה לו להיות מרותק לבית בנו, ר' בערל, כשנבצר ממנו ללכת עד לבית-הכנסת המרכזי השוכן במרחק הליכה די גדול מהבית. קבוצה של אנ"ש התבקשה לסייע באירגון מניין קבוע בבית הבן, ומוכן כי מתפללי המניין כולם ספגו את האווירה הלוהטת שנבעה מאמונתו הפשוטה של ר' מענדל בכל הנוגע להפצת בשורת הגאולה והגואל. ר' מענדל "לא סבל" ספקות בנושא הזה! במניין הזה לא הייתה הכרזת "יחי" כדבר של מה בכך. היא נאמרה בכל התוקף ובהסכמה כללית, עד כי דומה – כך אומר הרב כהן – כי ה"יחי" הוא, של אותו מניין, הוא-הוא אביו מולידו של מרכז 'בית משיח' המפואר ופעולותיו העכשוויות.



חזית בית הכנסת "בית מנחם"

להתוועדויות חסידיות בהשתתפות משפיעים ידועים מכל רחבי העולם, כמו הרב שלום מענדל סימפסון, הרב יגאל פיזס, הרב שלום דובר קלמנסון, הרב שלום גייקובסאן, ועוד. לא כולם הגיעו ללונדון בגופם, חלקם התוועדו עם אנ"ש בצורה מקורית אותה הגה ר' חיים יצחק: הוא הביא למקום ההתוועדות מכשר טלפון עם רמקול, והמשיפיעים התוועדו מעבר לקו, שעות שעות של התוועדות...

ההתוועדות התקיימו בביתו של הרב כהן והשתתף בהן קהל מכובד יחסית – כחמישים-ששים איש, אך את אותו זה כמובן לא סיפק. פעילות ביטניקי זה דבר יפה, עשרות אנשים המשתתפים בהתוועדות זה גם יפה, אך וודאי לא מספיק. חוש הפעילות הזורם בעורקיו לא הניח לו לעצור.

אומר הרב חיים יצחק: "מילותיו הקדושות של הרבי מלך המשיח שליט"א יקער א וועלט היינט! – היפכו את העולם היום! – הן המנחות אותנו תמיד. המילים הללו אינן מניחים לנו לעצור. לכן כל הזמן מחפשים דרכים חדשות איך להוסיף ולהגביר, להחדיר את האמונה ברבי מלך המשיח שליט"א, ולהביא את ההתגלות הנכספת.

"הבנו שבמצב כמו שהיינו, כאשר התפילות במקום אחד, ההתוועדות במקום שני, ובשניהם גם יחד אין מקום ליותר מכמה עשרות... – כך אי-אפשר להמשיך! ברור היה כי עלינו להשיג מבנה גדול ומכובד יותר. עשינו מאמצי חיפוש רציניים מאוד, עד שבחודש אלול האחרון, בשנת תש"ס, מצאנו סוף-סוף מבנה שהתאים לדרישות. מדובר במבנה המורכב משתי חנויות צמודות ומתאים הן מבחינת גודלו והן מבחינת מיקומו המרכזי בעיר, בלב השכונה, ברחוב שיש בו חנויות רבות והוא עורק ראשי באיזור הקהילה החסידית המקומית..."

"אלא שדא-עקא, מחיר ההשכרה היה גבוה בהרבה מכפי יכולתינו..."



כבר הזכרנו כי הרב חיים יצחק כהן הוא איש של "לכתחילה אריבער". מששמע את מחיר השכרה לא נבהל אלא ניגש בפשטות לכתוב ולבקש ברכה מהרבי מלך המשיח

הנסינות, העיקר שנראה כבר בהתגלותו של הרבי בעיני בשר!"

כשאנו משוחחים עם הרב כהן על התקופה ההיא, הוא דואג להזכיר לנו עוד מן העוזרים החשובים שתמיד נחלצים לסייע בפעולות. אחד מהם הוא הרב גרשון צבי (הירשל) גליק, בעצמו רב באחד מבתי-הכנסת החשובים בלונדון, שהוא גם ממונה מהרבי להיות שליחו ובא-כוחו בכמה ממדינות אירופה (קדם לו במינוי הזה אביו המנוח, השליח הבלתי נשכח ר' אברהם גליק ע"ה). מסכת פעילותו באותן מדינות ראויה לסקירה נפרדת, אך חלקו רב גם בהפצת בשורת הגאולה בלונדון, בעיקר הודות לקשריו החזקים עם רבנים ותלמידי-חכמים ידועי

המניין הביתי והחמים במחיצת ר' מענדל היה מיוחד משהו. הבית היה ספוג תמיד בהתוועדות ובסיפורים חסידיים שנשמעו מהעוברים והשבים. כאן, בדי אמות של חסיד אמיתי זה ובהשראתו, התגבשה קהילת ה"עקשנים" החב"דיים. לר' חיים יצחק עצמו, וכל בני משפחתו, היה קשר ידידותי אמיץ עם ר' מענדל עוד שנים קודם לכן. קשר זה התהדק במיוחד בתקופה קשה זו כאשר ר' מענדל לא מרפה מלתבוע שיש לבצע את הוראות הרבי במילואן. קשר מיוחד היה לו עם הבן, אליהו, אשר נהג ללוותו ולשמשו באחרית ימיו.

בדי תמוז תשנ"ה נפטר ר' מענדל, ותקופה קצרה המשיך המניין להתקיים בבית הבן.



חלק מהקהל בקונגרס משיח האירופאי הראשון

שם. עם המסייעים בפעילות 'בית משיח' נמנים גם הרב דניאל כהן, בעל אנגלית רהוטה שיש לו 'קאץ' מיוחד בהסברת הידבר מלכות' לדוברי אנגלית, הרב דוד פרטוש, שליח באיי הים שבאיזור היבשת הבריטית, וכן הרב יחזקאל מוזס, מנכבדי אנ"ש.

'בית משיח הישן', כך קוראים היום, בלא מעט זכרונות טובים מהרבה פעולות טובות, לדירתה של הגברת נמני. המקום לא היה "מרווח" ותמיד היה צפוף, אבל העיקר היה שמאותו מניין לתפילה התגבשה הקבוצה, מהר מאוד, למטה פעילות בזעיר-אנפין.

הפעילים היו יוצאים מידי פעם למבצעים ביטניקי שרכש ר' חיים יצחק, וכך גם לפעילויות נוספות. הרב כהן היה זה שדאג

אנשי המניין, שכבר קיבל גיבוש מסויים, לא רצו לוותר והם "עברו דירה": באותה תקופה נפטר, אחרי מחלה ארוכה, אחד מנכבדי אנ"ש, הרב חיים-חואטו נמני ע"ה, במקורו ממקורבי חב"ד במדינת תוניס. אלמנתו, מרת אסתר תחי', הסכימה להקצות את הקומה הראשונה של ביתה לטובת המניין החסידי, לעילוי נשמת בעלה שבמשך שנת מחלתו לא פסיק פומיה מגירסא באותה קומה. בנס, הרב שמעון נמני, שביתו סמוך לבית הוריו, נמנה עם חברי הקבוצה הראשונית ששמרה על ההתחזקות הרוחניות באמונת הדור השביעי, ועד היום הוא משתתף פעיל באירגון ההתוועדות והמניינים, "וברוך השם" – כך הוא אומר – "משתדלים לעמוד בכל

שליטי"א. משקיבל הסכמה וברכה – הלך מיד לסגור את העיסקה. איך בדיוק יעמוד בהוצאות הגדולים של ההשכרה, השיפוץ, הבנייה וההחזקה? זאת גם הוא לא ידע, אבל דבר אחד הוא ידע: עם ברכת הרבי – הכל יעבור.

היה זה כאמור בחודש אלול וההחלטה שהבשילה במוחו אמרה כי בראש-השנה כבר יתקיים במקום מניין גדול... על הניסים שליווהו בהמשך הוא מספר:

"המבנה היה הרוס לגמרי, לאחר כשנתיים וחצי של אי-שימוש במקום. ידעתי כי הפיכת המקום ליפה וראוי לתפילות תדרוש סכום כסף גדול מאוד... הדבר הראשון שגילתי הוא שבאמצעות כרטיס האשראי ניתן למשוך גם כסף מזומן. מדובר על נוהל

עבורו ברצון וכאשר דיווחתי לו על כך, הכניס לי הרבי לפתע מחשבה בראש: 'הן זו השגחה פרטית!'. אמרתי למנהל: 'אתה יודע, אני גם צריך טובה!...'.

"אומר לי המנהל: 'ברצון. מה בדיוק אתה צריך?'. סיפרתי לו על 'בית משיח' שהוקם, עד שהוא החל מתלהב על הנושא... אז הוספתי כי אני זקוק להלוואה 'קטנה'. 'בכמה מדובר?' התעניין הגוי. כעת לא ידעתי מה לענות, מחד לא רציתי לבקש פחות מצורכי, אך מאידך לא רציתי להגזים. אמרתי: 'עשרים אלף דולר'. 'לכמה זמן?' שאל, ואני משיבו בשאלה: 'לכמה זמן אתה יכול?...' 'שלוש שנים' – הייתה תשובתו המדהימה.

"ההמשך היה ניסי לא פחות. אמרתי לו בחשך שאין לי מה להציע בתור ערבות היות

וחמש שולחנות שעליהם פלטות שיש, ועמם מאה כיסאות תואמים. הסברתי לו שמדובר במוסד חסד ללא רווח, ושאלתי כמה הוא דורש עבור זה. הוא השיב כי העלות תהיה עשרים אלף דולר... זאת משום שרק המכס שהוא שילם על השיש המיובא, זה לבד הגיע לסכום של כשבעת אלפים דולר, וזה לא כולל את עלויות העץ, הריפוד, ההרכבה...

"נו, מה אני כבר יכול לעשות? ציירתי לעצמי מול עיניי את דמות קודשו של הרבי שליטי"א, ושאלתי במחשבה: 'רבי! מה רצונך שאעשה? אני מבקש שהדברים שאומר עכשיו יפעלו פעולתם!'. כעת פניתי אל המוכר בעוגמה ואמרתי: 'אני מרגיש כמו אדם צמא במדבר שמציעים לו זהב ויהלומים!...' המשל הזה הזיז בו משהו. הרגשתי את זה עליו. הוא



"הוא יוליכנו בטנקים לארצנו". תהלוכת טנקי-מבצעים בלונדון

שאל בנימה הרבה פחות תקיפה מאשר קודם: 'כמה אתה מוכן לתת?'. עניתי: 'אני בוש לומר את המחיר שבאפשרותי להציע!...' לבסוף סיכמנו שאתקשר אליו למחרת.

"בינתיים פניתי לחברת הובלות כדי לברר את עלות ההובלה. למחרת ביקשתי את העובד במשרדי להתקשר ולתת את הצעת המחיר שלי. העובד הביט בי בתמוה: 'אתה בטוח שאתה רוצה להציע לו מחיר כזה?!...' המוכר עצמו היה המום עוד יותר. 'אתה צוחק עלי? הייתה תגובתו הראשונית, 'שש מאות דולר עבור הכל?!'. העובד הסביר לו כי עלות ההובלה היא שבע מאות דולר ואשר על כן אין באפשרותנו להוסיף יותר. המוכר היריה לרגע ואז אמר: "אתה יודע מה? אני אוהב את הרב חיים יצחק. אם הוא יסכים לשלם אלף

והמבנה מושכר. 'שמך הטוב היא ערבות מספקת בשבילי השיב לי מנהל הבנק. היה זה ממש מופת גלוי; באותה תקופה החשבון של 'בית משיח' היה כמעט בלתי פעיל ולא הייתה כל סיבה הגיונית שהוא יאשר הלוואה גדולה שכזו בתנאים נוחים שכאלו. אך זהו כוח המשלח.

"בעת רכישת ציוד הפנים אירעו מופתים גדולים לא פחות. כאשר ביררתי על אפשרות לרכישת שולחנות וכיסאות בסדר גודל של מאה איש, נודע לי כי באחת הערים שליד לונדון נמצא אדם המציע בדיוק כעת 'סט' מוכן שכזה.

"נסעתי אליו בכדי לראות את הסחורה והיא אכן השביעה רצון. היו אלו שלושים

הקיים באנגליה לפיו ניתן לקבל הלוואת מזומנים בסך של כחמש-עשרה אלף דולר, באמצעות כרטיס האשראי, אך ההלוואה חייבת להיות מוחזרת תוך חודש ימים.

"כאשר ראיתי שזה הפתרון היחיד, הלכתי לבנק ובצעד 'פרוע' משכתי את מלוא הסכום. בכסף זה שילמתי את עלויות השיפוץ, את משכורת העובדים וכל הדברים שהיו דרושים להכנת המקום. בלב עדיין ניקרה השאלה הכבדה, מאין אשיג סכום כסף כזה בתוך פחות מחודש...

"שבועיים נוספים חלפו ועדיין אין לי מאין להתחיל. בדיוק באותה תקופה פונה אלי מנהל סניף הבנק שלי, גוי, ומבקש שאבצע עבורו טובה מסויימת. ביצעתי אותה

מאתיים דולר עבור הסט, אני אוביל את הכל בעצמי..."

● ● ●

חמישה חודשים בלבד עברו מאז הפתיחה והמרכז כבר היה לשם דבר. מאות מחסידי פולין והונגריה, גור, וויזניץ, בעלז, בובוב, סאטמר, וגם סתם 'עמד', נוהגים לפקוד את המקום לעיתים תדירות. יש כאלו הקופצים מידי ערב או אפילו לכל אחת מהתפילות. כמובן שאין ביקור המסתיים ללא לימוד בענייני גאולה ומשיח, או צפייה קצרה בווידאו.

המקום הינו מושקע מאוד. כבר אמרנו שלר' חיים יצחק, נוסף לכל המעלות החסידותיות, יש גם תכונות 'אנגליות אופייניות'? מה שאומר, דייקנות וסדר מופתי. אז כך: באחת מפינות האולם מותקנת נקודה

מרווחת לשתיית קפה ותה, נראה כי לעולם לא יחסר שם חלב או סוכר... בצד השני ספרייה ענקית ומגוונת המושכת קוראים רבים. מהנה להיות במקום.

הרב כהן התקין במקום מערכת לצפייה בווידאו ובה כמה מסכים. בשעות הערב העמדות בתפוסה מלאה. מיד לאחר תפילת מעריב מופעלת מערכת הווידאו ורבים מהמתפללים נשארים מרותקים למסכים.

מספר הרב כהן: "לקראת י"ט כסלו הקרנו שיחת קודש של

הרבי מלך המשיח שליט"א מהתועדות י"ט כסלו, השיחה ארכה שעות ארוכות וגם אחריה לא הסכימו הצופים להתנתק וביקשו לראות קלטות נוספות. בשלב מסוים, כמעט לפנות בוקר – ואני צריך להתכונן למניין שחרית המתקיים מידי יום בשעה 7 בבוקר – "הערתי להם בעדינות בלשון המשנה: "רבותינו, הגיע זמן..." החבריה, והיו בהם כמה מאנשי סאטמר, אפילו לא טרחו להרים ראשם מהמסכים, אלא תוך כדי צפייה ענו לי: "כן, כן, הגיע זמן גאולתכם..." כשהבינו שאני רומז להם שכבר מאוחר, אמרו: "נו, מה הבעיה? תשאיר את המפתח ואנחנו כבר נעלו!"

**אז ככה מאנשי סאטמר מקבלים את הדברים בפשטות שכזו?**

"לא אומר לך שהם הופכים מיד לחסידים נלהבים, אך הם מתחילים להבין על מה מדובר. הרבה מהם נכנסים במטרה ליצנית משהו, אך לאחר שיחה קצרה הם מתחילים פשוט להתבייש כאשר הם מגלים עד כמה גדולה בורותם בענייני גאולה ומשיח. יש מהם היודעים לצצט בעל-פה מסכתות שלמות בש"ס, אך כמעט ואינם יודעים כלום בענייני גאולה ומשיח.

"העיקר הוא שהם מאבדים את היגטיביות' שהחזיקו בה עד כה. הרבה מהם אפילו מציינים בהערכה שהם מתפעלים מאומץ הלב ומנכונותו לעמוד על האמת בכל התוקף.

"יש לנו קשר עם אנשים מכל החוגים, מכל החצרות החסידים, אך אם הזכרת את אנשי סאטמר, אספר לך סיפור מעניין שהיה

רבי. אין כלום, הכל נגמר. אך אצל החב"דניקים האלו שרקדו ראיתי את החיות האמיתית, ראיתי שהכל חי וקיים כמקודם. על זה אי אפשר להתווכח. שוחחתי עם אחד מהם ואני חייב לומר לך: אני מקנא באמונה שלכם, ו... אם תצטרך משהו תמיד תוכל לבוא אלי."

"אלו מילים של חסיד סאטמר, לא שלי. אנשים מטבעם חשים צורך להיות קשורים לצד האמיתי והם יודעים לזהות אמת מהי. ניכרים דברי אמת. לקראת סיום השיחה עם אותו אחד הצעתי לו לעשות מינוי לעיתון 'בית משיח'. הוא הסכים בשמחה וכיום הוא אחד מאלו המצפים בקוצר רוח לכל גיליון חדש. אגב, הוא תמיד מצייץ לפני שהוא נהנה במיוחד מגיליון 'התמיץ' המצורף לעיתון.

"הרגשתי את הדבר במוחש גם לאחר קיום 'קונגרס משיח האירופאי', אשר נועד במידה מרובה גם עבור ציבור זה. לא חלמתי עד כדי כמה ישפיעו הדברים ועד כמה אנשים יקבלו זאת בפשטות. מיד לאחר הקונגרס התקשר אלי רב מקומי ידוע, וביקש כי אבוא להיפגש עימו. בפגישתנו העניק לי המחאה על סך יפה מאוד והבטיח להוסיף עוד בעתיד. הוא אמר כי הוא גאה להיות חייל בחזית הרבי מלך המשיח. יתירה מזו: אנשים אומרים לי: 'הקונגרס שלכם הכניס

חיות לא רק בנו, אלא גם באנשי חב"ד... עובדה, מאז הקונגרס גם הם נעשו יותר פעילים...' נו, ברוך השם!

"אתן לך עוד דוגמא לאופן בו מקבלים 'אנשים מהחוץ' את בשורת הגאולה כשהיא באה ללא היסוסים: בכל שמחת-תורה אנו מזמינים את הדגלים המיוחדים המופקים בניו-יורק בחסותו של האברך החסידי הנמרץ הרב זאב קדנר'. יש לך מושג איזו דרישה עצומה יש לדגלים האלו אצל אנשים? באים אלינו חסידים מכל מיני וסוגי בתי-כנסת וממש מתחננים: 'רק דגל אחד...! זכורני שאחרי השנה הראשונה נאלצנו להכפיל את כמות ההזמנה פי כמה וכמה... פשוט שישאר גם לבית-הכנסת שלנו..."

"מובן שאחד הדברים המסייעים רבות



בית מקדש מעט. מראה פנים בית-הכנסת

לי עם יהודי מקהילה זו. לפני כמה שנים הוא פגש בי ברחוב ושאל בנימה צינית: 'נו אז מה קורה? יש הצעות ל...! הבטתי בו ואמרתי לו בתוקף: 'יש לנו רק רבי אחד, הוא מלך המשיח והוא חי וקיים'. הוא חיך והמשיך הלאה.

"מאז בכל פעם שפגש בי העיר הערה עוקצנית משהו. כך נמשך הדבר עד התקופה האחרונה ממש, שאז, זה היה רק לפני כמה חודשים, הוא פגש בי שוב ואמר לי שברצונו לומר לי דבר חשוב. הוא סיפר כי נוכח בחתונה "סאטמרית" בארצות-הברית, ובאמצעה 'הגיוחי' לפתע קבוצת חב"דניקים שממש 'הדליקו' את החתונה בשמחה. הם רקדו והרקידו במלוא המרץ כשהם מכניסים חיות בכל המשתתפים. 'אני אומר לך', סיים, 'שאני יודע היטב כיצד נראית חסידות ללא

בזה הוא נושא הברכות מהרבי מלך המשיח שליט"א באמצעות היאגרות-קודש. הדבר יצר הזדים נרחבים והמון רב מגיעים לבית משיח' כדי לכתוב ולבקש ברכה מהרבי. משראיתי עד כמה גדולה הדרישה החלטתי לסדר את הדבר באופן מכובד. הדפסתי דפים עם כיתוב מוכן: 'פדיון-נפש כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו'. בנינו גם מעמד מיוחד לכתביה וכך יכולים המעוניינים להיכנס ולכתוב בחופשיות ובנוחות. ישנם כמובן גם כאלו המגיעים לבקש עזרה, אך הוותיקים נכנסים כבקיאים ורגילים, לוקחים דף ומתחילים ישר לכתוב...".

### מהן פעולותיו הסדירות של 'בית משיח'?

"ראשית יש לנו 'טנק מבצעים' המשמש להפצת בשורת הגאולה בקנה מידה גדול ברחבי לונדון. פעמיים בשבוע אנו יוצאים עם קבוצה של כשניים-שלושה טנקיסטים, לאיזור מסויים במטרפולין. מחנים את הטנק בקטע הומה ומשוחחים עם היהודים שם, מניחים תפילין, וכמובן מפיצים את נבואת מלך המשיח.

"כל הזמן מגיעים ונכנסים יהודים הצמאים ומשתוקקים לשמוע יותר על נושא משיח. רבים מהם גם מנצלים את ההזדמנות לכתוב אל הרבי. בדיוק לפני מספר ימים זכינו להניח תפילין לאדם

מבוגר מאוד, אשר סיפר לנו שזו לו הפעם הראשונה שהוא מניח מאז הבר-מצווה. לאחר ההנחה ביקש לשוחח עימי אישית, וסיפר על בעיה מסוימת. הצעתי לו לכתוב לרבי מלך המשיח שליט"א. הוא יצא מחוזק מאד מהתשובה שקיבל, וכך גם אנחנו...

"פנים הטנק, וכמובן גם צידו החיצוני, גדוש בחומר וכיתוביות על משיח. הספרים והחומר לחלוקה הם בנושאי משיח. הרמקולים משמיעים כל העת שירי משיח וגאולה ומידי פעם נעצרים להכרזה קצרה: 'טנק מבצעי חב"ד, המובילים את העולם לגאולה המיידית!'. כשרואים את תגובתם החמה של האנשים הקוראים ושומעים את ההכרזות, כיצד הם מגיעים בהשתוקקות, רואים במוחש את דבריו של הרבי מלך

המשיח שליט"א על כך שהעולם כבר מוכן: "בעניין הטנק אספר לך סיפור מעניין: בחג הסוכות לפני כמה שנים הגיע לביתי יהודי, חסיד בעל, שביקש שאסייע לו בעניין חשוב. הוא סיפר כי חמיו חולה, לא-עליו, הוא נמצא בבית-הרפואה ורוצה בכל מאודו לאכול בסוכה. הוא שאל האם נוכל להסיע את הטנק שלנו לאותו בית-רפואה. מובן כי הסכמתי בשמחה. נסענו למקום, סייענו ליהודי לרדת ולהיכנס לסוכה, והוא היה בהתרגשות עצומה. הוא בירך מזונות ולישב בסוכה, ועלה חזרה לחדרו. באותו הערב הוא נפטור... מסתבר שזו היתה אחת ממצוותיו האחרונות.

"פעולה נוספת שלנו היא עיתון שבועי שאנו מוציאים לאור ומפרסמים ברחבי לונדון. העיתון הינו נאה ומושקע, ומכיל



שבת אחים גם יחד. התועדות בבית-הכנסת

כשלושים עמודים מלאי תוכן בנושאי משיח וגאולה, סיפורים על מופתים באמצעות היאגרות-קודש' וכדומה. חלק גדול מהם הינם מתוך מאמרים שפורסמו בעיתון 'בית משיח', בעיקר אלו של המשפיע הרב לוי יצחק גינזבורג, מאמרים המחממים מאוד את הלב, ובהזדמנות זו ראוי שאמסור לו על-כך ישר כוח גדול!

"העיתון, ברוך ה', צובר תנופה רבה. אם בתחילה שלחנו אותו לכשישים-שבעים מנויים, הרי שכיום הוא מגיע למספר הכפול פי שלושה וזוכה לאהדה רבה. רבים מבין המנויים הינם מורים בתלמודי-התורה בעיר, כך שיש גם ידיעות על כך שהכתבות והמאמרים הופכים להיות חלק מחומר הלימודים...

"ישנו איש עסקים, יהודי עשיר, שאחר שפגשתי בו נהיה לאחד מידידי הקרובים. בתחילה היו רק העסקים הישפה המשותפת: שלנו, אך עד מהרה התחמם הלה והוא התקרב מאוד, עד שכיום הוא אחד ממנויי העיתון, שאינו פוסק מלהודות על הכתבות והסיפורים המחממים.

"בפעולות רבות היינו הראשונים שיעשו הסטוריה בלונדון. כך למשל בחג הסוכות כאשר ארגנו 'שמחת בית השואבה' ברחוב, ברוב עם. בלונדון עוד לא נראה הדבר הזה עד לאותה פעם והדבר חולל מהפכה של ממש. אנשים מכל העדות ומכל הזרמים באו לרקוד ולשמוח. זה היה אירוע שנחרת לעד בזיכרונם של רבים".



הרב חיים יצחק כהן מודע היטב לכוחה של פירסומת ותעמולה. הדבר ניכר בכל אחת מפעולותיו. אפילו קירות המשרד בבית העסק הפרטי שלו מלאים בשלטים ומדבקות על משיח, והדבר גורם להתעניינות עצומה.

לפני כמה שנים העמיד במרכז העיר שלט פירסומי שהופנה אף לגויים, במרכזו תמונת הרבי מלך המשיח שליט"א, והודעה כי עלינו להתכונן לגאולה על ידי הוספה במעשים טובים. השלט הביא להתעניינות עצומה ועיתונים וכלי תקשורת רבים פנו אליו בכדי לשמוע יותר על הנושא. הוא משתדל לשמור על קשר חם עם כל עיתונאי שהכיר, שולח אליו חומר וכדומה, וכך דואג שהעניינים יפורסמו תדיר. מנסיונו התברר שאף העיתונאים הגויים הינם 'חמים' לנושא, ושמחים לפרסם את הדברים. גם בפרט זה הוא רואה את מוכנותם הגולה לגאולה.

הוא מספר: "בשורת הגאולה מכה גלים גם בעולם הרחב. לא מזמן קיבלתי שיחת טלפון מעיתון בכיר באנגליה, בבקשה לראיין אותי בנושא משיח והגאולה הקרובה. קצת התפלאתי ושאלתי את הפונה: מדוע אתה פונה דווקא אליי? והוא עונה: 'קבלתי הוראה מהמערכת שבענייני גאולה ומשיח יש להתקשר למרכז שלכם...".



בפיו עוד דוגמא לכוחה של תעמולה: "בתוכה העמדנו חנוכיה גדולה באחד מנקודות המרכז בעיר. עמדנו בסמוך – הרב הירשל גליק ואני – והנה ניגשת אלינו אישה יהודיה המספרת שזה מקרוב ילדה בן זכר, אך רק עתה, כתוצאה מהתרגשותה למראה החנוכיה, החליטה שעליה למול אותו כיהודי. ברית המילה התקיימה כמובן בבית משיחי החדש, ואת השמחה לא ניתן לתאר...!"

זה מכבר שהרב כהן עמד על החשיבות העצומה של הפירסום באינטרנט. לאחרונה השיק 'בית משיח לונדון' אתר חדש – <http://www.moshiachnow.org>

(מומלץ!) – וכבר כיום מדווח על מאות מבקרים. אנשים שואלים שאלות ומקבלים תשובות. הוא עצמו מקדיש זמן רב כדי להתייחס לרבים מהשאלות ולהשיב להם תשובות מפורטות.

### נו, ויש לך סיפוק מזה?

"זה לא הזמן לזה. כעת יש לנו עבודה. אנו חייבים להביא להתגלות. אסור להירדם ברגעים שלפני הדלקת הנרות..."



בתוכניתו העתידית – כמעט כבר בהווה – של הרב כהן, להפוך את לונדון לחזית ראשית לכל אירופה. 'קונגרס משיח האירופאי הראשון' שאירגן השנה, בו השתתפו שלוחים מרחבי אירופה במשך ארבעה ימים, ייזכר כסלו (דיווח נרחב התפרסם כאן לא מזמן) היווה רק את הפתיח. המטרה היא כי שלוחים ואנשי הנמצאים

באירופה

יעזרו איש ברעהו בכל הקשור להפצת הגאולה.

"התכנית היא שכל חומר חדש שיוצא לאור בנושאי משיח, יגיע לכאן ומכאן לכל אירופה. כך גם בנוגע למרצים. נביא הנה משפיעים ושלוחים מפורסמים שמכאן ימשיכו במסע במדינות נוספות. אין לתאר את הירווחי מכל התוועדות שכזו. רק לפני מספר שבועות הבאנו לכאן את המשפיע החסידי הרב יצחק שפרינגר מקראון-הייסט והשליח הרב שניאור זלמן ליבערוב

מפלטבוש.

הם התוועדו עם אנשי בשבת והיה נראה בחוש איך מתקיים הפתגם 'דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב'. כוונתי היא כי משפיעים ומרצים אלו יעשו גם סיבוב בכל אירופה, בהולנד, בלגיה, צרפת, ספרד. אנו מוכנים להיות ביחזית הראשונה של האיזור. "העיר, שבקרוב ממש נזכה לחזות בתוצאות פעילות זו כאשר הרבי מלך המשיח שליט"א יתגלה הרגע, וימצא גם את אירופא מוכנה להתגלותו!"