

פגישה לא צפויה בליל שבת במלון בטקסס...

בשיחה שהתפתחה ביניהם אחר כך, סיפר גודינצקי ליאסי מה מניע אותו להעניק ערב כה יוקרתי ללא תשלום...

היה זה לפני ארבע שנים. באותה תקופה התחלתי להתקרב ליהדות. לאט, אבל בטוח התקדמתי בשמירת המצוות, עד שבשלב מסוים התחלתי לשמור שבת. באותה תקופה נסעתי לרגל עסקי לטקסס, וצירפתי אלי את בני משפחתי. מכיוון שידעתי שאאלץ לשהות שם בשבת, טלפנתי לפני הנסיעה לאחד הרבנים שהתגורר באזור, ושאלתי אותו אם אוכל להתארח אצלו בשבת. לאחר שנענה בחיוב לבקשתי, יצאתי בלב רגוע לנסיעה.

"ביום שישי בבוקר טלפנתי לביתו של הרב, וביקשתי להבטיח כי זוכר הוא את הבטחתו. הרב לא היה בבית, ורעייתו אמרה לי שהיא מאוד מצטערת, אבל הרב היה השבוע בנסיעה לא צפויה, והוא נוחת בחזרה רק בעוד שעות ספורות יחד עם קבוצת אנשים חשובים מאוד, שהוא חייב לארח אותם בביתו. 'אני ממש מצטערת, אבל במצב הנתון לא יהיה לנו מקום בשבילכם', אמרה לי הרבנית, והותירה אותי עומד בחדרי במלון כהלום רעם..."

"התעשתי די מהר, והבנתי שאין ברירה אחרת, אלא לעשות את השבת בבית המלון בו התאכסנו. ירדתי אפוא לעיר, קניתי חלות ויין ושאר מוצרים כשרים למהדרין, ופניתי לבית המלון כשלבי כואב על כך שאאלץ להעביר שבת של חולין. את השבת התחלתי לשמור לא מזמן, ועדיין לא ידעתי לנהל שולחן שבת אמיתי, שלא לדבר על דרשה בפרשת השבוע..."

"הערב ירד. התפללתי קבלת שבת, ולאחר מכן ישבנו אני, אשתי ושני ילדיי, סביב השולחן בחדרנו, לבד. בלב קיננה הרגשה מאוד לא נעימה. תחושת מועקה שכזאת. לפתע פתאום שמענו מעבר לקיר קולות

"הערב ירד. התפללתי קבלת שבת, ולאחר מכן ישבנו אני, אשתי ושני ילדיי, סביב השולחן בחדרנו, לבד. בלב קיננה הרגשה מאוד לא נעימה. תחושת מועקה שכזאת. לפתע פתאום שמענו מעבר לקיר קולות שרים. היטתי את אוזני ושמעתי כי זו שירת "שלום עליכם" ולאחר מכן הניגון הידוע של "אשת חיל". אינני יכול לתאר במילים את הרגשתי באותו רגע..."

מאת אברהם יעקבסון

ועוד עשרות רבות של ביקורי בית ושיחות נפש ארוכות. לקראת תום שהותם במקום הכריזו הפעילים החב"דיים על מופע זמר חסידי עם פעילי חב"ד במרכז הקהילתי הגדול ביותר של יהודי מקסיקו. הפעילים התרשמו שערב שכזה עשוי לגרום לקירוב לבבות בין אנשי הקהילה ופעילי חב"ד, ולהידוק הקשר בעתיד הקרוב.

נסיון אחרון, וכשגם הפעם נשמע קולו של גודינצקי במשיבון, השאיר לו יוסי הודעה מפורטת, וביקשו ליצור עמו קשר בהקדם האפשרי. לא חלפה שעה, והטלפון במשרדו הזמני של יוסי צלצל. שמואל גודינצקי היה על הקו.

— "קיבלתי את ההודעה שלך, אבל לפני שנמשיך לשוחח הלאה, רציתי לוודא האם אתה חסיד חב"ד?" — פתח גודינצקי את השיחה בשאלה לא-צפויה. יוסי השיב בחיוב, והופתע לשמוע את גודינצקי אומר לו שאם כן, הוא מעוניין להעניק את ההופעה במתנה כהוקרה לחסידי חב"ד — — —

רוסי חייג שוב את המספר המבוקש, המתין מספר שניות, ואז נשמע שוב, בפעם המי-יודע-כמה, המענה הקולי במשיבון. יוסי לא אוהב להשאיר הודעות במשיבונים, אולם נראה שהפעם לא תהיה לו ברירה. בעוד ימים ספורים אמור להיערך מופע הזמר החסידי עם הזמר **יהודה גלאנץ**, ובשיחה שהתקיימה ביניהם אמש, אמר לו גלאנץ שאם הוא רוצה הופעה מושלמת, עליו להזמין את **שמואל גודינצקי**. "הוא מספר 1 בסאונד ולייזר" — הסביר לו גלאנץ — "ובכל ההופעות שלי אני מקפיד להזמין אותו. זה עולה הרבה כסף אבל זה משתלם..." סיים בהטעמה.

ערב הזמר החסידי, היה אמור להיות גולת הכותרת של הפעילות החב"דית בשלושת החודשים האחרונים במקסיקו סיטי. באותם ימים טרם היה שליח במקסיקו, ולמדינה זו הגיעה קבוצת בחורים בראשות התי **יוסי סרוגו** שעשו חריש עמוק שכלל עשרות הרצאות בבתי הספר היהודיים,

שרים. היטתי את אוזני ושמעתי כי זו שירת "שלום עליכם" ולאחר מכן הניגון הידוע של "אשת חיל". אינני יכול לתאר במילים את הרגשתי באותו רגע... יצאתי מיד אל המסדרון, וכמו בחבלי קסם נמשכתי אל הדלת הסמוכה לחדרי, דפקתי בדלת, ושני בחורים, שאחר כך התברר לי כי הם חסידי חב"ד, פתחו לי את הדלת.

"פתחתי בשיחת נימוסין, ממנה הבנתי כי לפני עומדים שני תלמידי ישיבה חב"דיים,

שערכו מסע בין בתי הכלא של מדינת טקסס, כדי לבקר יהודים שכלואים בבתי הכלא של המדינה וזקוקים למנת עידוד גשמי ורוחני. לאחר ששמתי לב שעל שולחנם היה רק חלות, יין וקופסת שימורי דגים הזמנתי אותם לחדרי, שם כיבדתי אותם במבחר מאכלים כשרים למהדרין, בעוד הם מכבדים אותי בדברי תורה משיבים את הנפש.

"כך ישבנו עד שעה מאוחרת בלילה ושמעתי מהם סיפורים רבים על הרבי

מליובאוויטש ונפלאותיו, ועל דאגתו לכל יהודי בכל מקום בעולם. אותו לילה חסידי מרתק קירב אותי ואת רעייתי ליהדות ביתר שאת, כפי שלא היה קודם לכן.

"כשנפרדתי מהם לאחר שעות של שיחה אל תוך הלילה, חשבתי לעצמי שגם את סיפורי אפשר לצרף לעשרות אלפי הסיפורים המעידים עד כמה דאג הרבי לנשמות יהודיות..."