

נשפוט מתגלות
לאור ירח מלא



לגלגות

יקבלו גם את זה, אבל לפי התורה. השעות חולפות וההפתעה הולכת ומתפוגגת.

לאחר הצגת תכנית המפגש, יורדים כולם לבית-הכנסת של אסנט. האורות כבים, הנרות דולקים, ומוסיקה חסידית-נשמית מנגנת ברקע. כולם יושבים בעיניים עצומות, מתרכזים בניגון, והמנחה הרב יצחק אורגד בקולו הדרמטי סוחף אותם אחורה, לילדותם, ללידתם עד שבעצם הוא מגיע למתן-תורה. הניגון עושה את שלו, הריכוז מתעצם, וכשהמנחה שואל "מי התחבר למעמד" הוא מתכוון למעמד הר סיני, וכמה ידים מונפות אל-על. הלוואי עלינו...

מ כון 'אסנט' הוקם לפני 19 שנה על ידי שלושה אברכים צעירים, הרב שאול לייטר, הרב ירחמיאל טיליס והרב משה וישנפסקי. אף אחד מהם לא חלם להקים מכון, הם בסך הכל רצו לפתוח כיתה קטנה, מסונפת לשיבת חב"ד בצפת, ובה ינתנו שיעורים לצעירים דוברי אנגלית שמגיעים להתחבר עם המיסטיקה של צפת ומעוניינים להכיר את היהדות. הרעיון הראשוני היה פרי יוזמתו של מנהל הישיבה ר' רמי אנטיאן שאף עזר במימון הכספי השוטף במשך תקופה לא-קצרה.

יו"ר 'אסנט' הרב שאול לייטר מספר כי במשך ששה חודשים הכינו שלושתם תכנית בשם "בדרכי החסידות" שאמורה היתה להמשך על פני ארבעה שבועות. לאחר מאמצים ופרסומת רבה קיוו להשתתפותם של עשרות צעירים אם לא מאות. בסופו של דבר הגיעו 4 משתתפים בלבד! "האכזבה היתה רבה" – נזכר הרב לייטר – "אבל במבט לאחור, שניים מתוך ארבעה הפכו לשומרי תורה ומצוות, ואחד מהם הוא אב למשפחה חסידית לתפארת..."

ההפתעה שניחתה על השלושה היתה דווקא לקראת שבת הראשונה של התכנית. "פתאום הגיעו כחמישים צעירים דוברי אנגלית כדי לעשות אתנו את השבת ולהכיר את עולם היהדות. לאחר השבת כולם עזבו לעסוקיהם ורק לקראת השבת הבאה שוב הגיעו עשרות רבות; או-אז הבנו שסוד ההצלחה הוא בתכנית קצרה של יומיים-שלושה, ולא בתכנית ארוכה בת כמה שבועות. התאמנו אפוא את התכניות, והכנו סמינריונים שנמשכו בסופי שבוע ועד מהרה היו להצלחה מסחררת..."

התכנית הזאת היתה למעשה אב-טיפוס. אמנם היו ישיבות לדוברי אנגלית שמתקרבים ליהדות, אבל הם היו מסגרת ארוכה של לימודים רציניים ומעמיקים ולא התאימו

ראיתי כי בפועל, מאחורי כל המילים הגדולות והנמלצות הללו מסתתרים תכנים חסידיים בטהרתם.

נענית למודעה והגעתי בצהרי יום חמישי שעבר ל"מפגש חוויה בירח מלא" שנמשך עד מוצאי שבת. שלושה ימים מרתוניים של מודעות ליהדות, לתורה ולחסידות. כחמישים איש, צעירים ברובם אבל גם מבוגרים, מגיעים לבית 'אסנט' ומופתעים לראות כי מדובר בעצם בתניים, חסידי חב"ד, עם כיפה גדולה וזקן ארוך. על-פי המודעה הם חשבו שמדובר ביוצאי הודו שעורכים טקסי רוחניות ופולחנים שונים. מסתבר כי הם

מיסטיקה, קבלה, נשמות, רוחניות – הן מילות המפתח שמסיטות את תשומת הלב של הצעירים הללו ל'אסנט'. ואם זה מה שצריך – אז ב'אסנט' עושים זאת, ובגדול.

הגעתי ל'אסנט' בעקבות מודעה שפרסמו על "סמינר רוחני לאור ירח מלא". בצירוף למודעה פורסמה תכנית עשירה שהתפרסה על פני שלושה ימים: התבוננות יהודית בממדי עולם, שנה ונפש; מסע מדיטטיבי מוסקילי; טיול רוחני והתבוננות בטבע; לימוד טקסט מיסטיקה יהודית; סדנת ניגוני עליית הנשמה; אבחון אישי ותקשור עם הרבי במרכז המולטימדיה, ועוד כהנה רבות. כשהגעתי



נשמה ונתנה לאור ירח מלא



בשבוע שעבר התקיים בצפת קורס מדיטטיבי תחת הכותרת "מפגש חוויה לאור ירח מלא" שנמשך שלושה ימים. עשרות צעירים ומבוגרים מכל רחבי הארץ הגיעו לקורס על מנת להכיר את המסתורין שבנפש ולמשש את הקסם הצפתי. מנחם זיגלבוים יצא אף הוא למסע ארוך ונפתל והגיע עד למרגלות הר סיני, שם יחד עם עורכי-דין, רופאים, סוחרים ואנשים מהשורה, קיבל מחדש את התורה בפנימיותה... • כתבה מרתקת אודות מכון 'אסנט' בצפת, המקום בו מתגלגלות נשמות ומתקרבות ליהדות דרך המאור שבתורה

מאת: מנחם זיגלבוים

"תראו מה יש לנו כאן" – הוסיף ואמר ונראה שהוא עצמו השתומם – "רוחניות, נפש, נשמה, אלוקות. ה-כ-ל. אילו היו יודעים שזה כאן, היו ממלאים את המקום הזה..."

על מכון 'אסנט' (י'עלייה" – בתרגום מאנגלית) שמעתי מזמן. המכון עוסק בקירוב צעירים לחיי תורה ומצוות, בעיקר את אותם צעירים שמחפשים את האוצר בגשר הרחוק – בכתות עבודה זרה שבהודו ובמזרח הרחוק. כאן הקודים הם שונים.

היה זה בשעה שלוש וחצי לפנות בוקר. בחצר מכון 'אסנט' בצפת, לאור ירח מלא, ישבנו קבוצת אנשים בחבורה רבגונית ומרתקת, ושוחחנו על השגחה פרטית, אמונה, אגרות קודש, בורא עולם וכל מה שמסביב. בתוך כך שמעתי את מומו, תימני בן 27 מאור-יהודה, שסיכם את תמצית התופעה הפופולארית של אלפי צעירים ב"חיפוש רוחני" במזרח הרחוק: "הם כמו בערלי' (כך אמר, בהגייה הנכונה!) שנסע לחפש את האוצר מתחת לגשר בפראג ולא ידע כי האוצר האמיתי נמצא אצלו בבית, ממש קרוב..."



"פתאום קיבלתי בום שמיימי"
ר' יהל דהאן, מרכז התכניות בעברית

"מין בום שכזה", הוא אומר. "תוך כמה ימים חזרתי לארץ, הגעתי לצפת והתקרבותי ליהדות בעזרתו של ר' בצלאל קופצ'יק, כיום מנהל בית חבי"ד בעיר פונה שבהודו, ור' שלמה ברקוביץ מנהל בית חבי"ד בראש פינה. לאחר מכן נסעתי פעמיים להודו יחד עם ר' בצלאל כדי לערוך פעילות לצעירים ישראלים השוהים שם. כיום אני מנהל ביאסנטי את הסמינריונים והפעילות לדוברי עברית עבור ציבור "שוחר הרוחניות", כהגדרתו בארץ.

ר' יהל טוען כי המצב היום הוא ש"הודו זה כאן". "מי שמחפש רוחניות כבר לא צריך לנסוע להודו, כיוון שהודו על שלל סגנונותיה כבר נמצאת בארץ. מי שעוקב יודע כי מדי שנה מתקיימים בארץ עשרות פסטיבלים, סדנאות, כינוסים, קורסי מדיטציות וחוגי יוגה לרוב. נוסדו אפילו מספר עתונים מהודרים שמעבירים את האינפורמציה בנושאים אלו, והעתונים הללו פופולאריים מאד. החלטנו אפוא לדבר בשפתם, ובעלונים אלו אנו מפרסמים על הסמינריונים שאנחנו עושים. אנחנו מציעים תכניות מגוונות העוסקות ברוחניות, מיסטיקה וקבלה, וההיענות היא גדולה.

רוחניות ו"להתחבר אל הנפש". הבעיה היא שהם הגיעו אל הכתובות הלא-נכונות. ביאסנטי החליטו שצריך לעלות על הגל, ולתת תחליף לכתות הללו – והכל בשפה "שלהם".

לפני ארבע שנים הוקמה המחלקה לדוברי עברית בראשות ר' יהל דהאן שמנהל בהצלחה רבה את הפרוייקט. "אחת לחודש אנו מקיימים סמינריון לאור ירח מלא – מושג רוחני ידוע בין בוגרי הכתות בהודו".

● מאיפה אתה מכיר כל כך טוב את המושגים של הודו?

(צוחק): "אני עצמי בוגר הודו..."
ר' יהל נולד בקיבוץ דליה שבצפון. הוריו עזבו את הקיבוץ כשהיה בגיל צעיר. לאחר שסיים את שרותו הצבאי נסע להודו כדי ל"התחבר לרוחניות", כלשונו, ושם אכן השתלב בכתות של עבודה-זרה. הוא ערך מדיטציות בחופי גואה ושם הכיר את המושג "לאור ירח מלא". "הזמן הזה נחשב ליעת רצון", הוא מסביר ומוסיף: "והם לא יודעים שלמעשה המושג לקוח מיהדות יקיימא סיהרא באשלמותא..."

● אז החלטת שאתה 'מייבא' את הירח המלא לצפת?

ר' יהל משיב מינייה וביה: "למה לנו להעתיק מהם אם אנחנו בעצם המקור?!"...
ר' יהל היה שקוע בכתות של עבודה זרה עד למעלה מצווארו, אלא שהוא יכול לספר כי הרגיש במוחש את המושג החסידי "אתערותא דלעילא" במלוא מובן המילה. "יום אחד הרגשתי התעוררות חזקה ששוטפת אותי". ר' יהל מתקשה לתאר את ההתעוררות הזאת



לימוד במהלך "טיול רוחני" ביערות הגליל

מכתב חם, מרגש וחד-משמעי. להמשיך בפעולות, להוסיף בשכמותם ודווקא בעיר הקודש צפת! "מכתה קטנה בישיבה הפך הרבי את 'אסנטי' למוסד עצמאי", אומר הרב לייטר, ומספר כי מאז החלו העניינים לקבל תזוזה משמעותית.

בתחילה הם שכרו דירות, לאחר מכן שכרו בניין גדול, וכיום המכון שוכן בבניין גדול בן 4 קומות השייך ל'אסנטי' באופן פרטי! מסתבר שההצלחה האדירה נבעה דווקא מהעובדה שהרבי "התעקש" כי המוסד צריך להשאר בצפת ולא לעבור למקום מרכזי וסואן יותר כמו ירושלים. "זו היתה רוח הקודש גלויה של הרבי", אומר הרב לייטר בהתפעמות, "כעבור שנים קראנו את המפה וראינו כי בירושלים שררה תחרות גדולה בין כל המסגרות לבעלי תשובה דוברי האנגלית. המוסדות התחרו על לבו של כל בחור דובר אנגלית שרצה להכיר יהדות והגיע לירושלים. אנחנו בצפת היינו המוסד היחיד וכך כל מי שהגיע לצפון, הגיע אלינו. מסתבר שאין כמעט יהודי דובר אנגלית שלא מגיע להתבשם מניחוחות הקבלה והמסתורין של צפת, וכך כולם הגיעו אלינו..."

על המקום המאוכלס עד אפס מקום, ועל ההצלחה, נספר בהמשך הכתבה.

חמש-עשרה שנה חלפו עד שביאסנטי הבינו כי הגיע הזמן לתרגם את ההצלחה המסחררת מאנגלית לעברית, וכי יש לגבש תכניות וסמינריום עבור ציבור דוברי העברית. הבנה זאת נעשתה גם בעקבות הגל הגואה של אלפי צעירים בוגרי צה"ל שנסעו למזרח הרחוק כדי לחפש



"מכתב כללי זה שייך לכל אחד ואחת" מכתבו של הרבי מה"מ לראשי 'אסנט'

ויהי רצון שימשיכו בזה באופן דמוסיף והולך ואור. ואם בכל מקום פעילות זו מוכרחת היא, על אחת כמה וכמה בארצנו הק', "ארץ אשר תמיד עיני ה' אלקיך בה, מראשית השנה ועד אחרית שנה", ובפרט בעיר הקודש צפת.

ובנקודה שהזמן גרמא, שמכתב זה נכתב למחרת שבת-קודש פ' יתרו, שנקודתה מתן-תורה, תורת-חיים מאלקים חיים, שנתקבלה מה' אחד מכל בני ובנות ישראל בקריאה הנלהבת: "נעשה ונשמע!" ובהקדמת "נעשה ל'נשמע". והרי כל הנשמות מכל הדורות עד סוף כל הדורות היו שם והשתתפו בקריאה זו.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות בכל האמור (חי"ק) נ.ב. פשוט שהאמור במכתב כללי זה שייך לכל אחד ואחת ש"י בפרט, כאילו נכתב לכא"א במיוחד.

לכאלה שרוצים רק "להציץ" ולהכיר את היהדות ללא מחויבות. מכון 'אסנט' היה הנחשון בארץ בתחום הזה.

כך החל המכון לפעול, כאשר הרב לייבל קפלן ע"ה, שליח הרבי מה"מ לעיר צפת, משלם את משכורותיהם של שלושת האברכים כאילו ישבו ביכולי ולמדו. אולם כאשר ההוצאות גברו, הוטל על הרב שאול לייטר לחפש מימון, והוא, שלא הורגל בכגון דא, נאלץ לנסוע לחו"ל ולבקש את עזרתם של נדיבים. בתום מסעו הרגיש הרב לייטר כי הנסיעה לא צלחה ובעקבות זאת כתב לרבי מה"מ כי אולי כדאי שלא להקים את המוסד, ואם התשובה חיובית בכל זאת, אולי כדאי לעבור לירושלים, שם, במרכז הארץ, יש סיכוי רב יותר להשתתפות של צעירים. עד מהרה הגיע מכתבו של הרבי:

לכל המשתתפים-ות בפעולות החזקת והפצת היהדות, ובראשם מר ירחמיאל, מר משה יעקב ומר שאול יוסף, בצפת ה' עליהם יחי

שלום וברכה: בנועם קבלתי הבשורה הטובה על דבר פעולותיהם להפצת היהדות, חזרה באור וחום חסידותיים, ושעושים בזה בהתמסרות והתלהבות.

ורואים במוחש שפעולות הנעשות בשמחה ובהתלהבות מצליחות הרבה יותר.



נשפות התגוללות לאור ירח מלא



בחיפוש אחר המסתורין שבנפש



הגיע ליהדות דרך סעודות השבת.
הרב אייל ריס מנכ"ל 'אסנט'

בית חסידי למהדרין. אחת לחודש הם עולים לצפת והוא מנהל את הצד המוסיקלי של הסמינריונים.

את הסיפור שלו סיים בחמש לפנות בוקר, ורק אז מתפזרים כולם בתחושה חזקה. בשעה שמונה יש תפילת שחרית, ולאחר מכן סיור רוחני מיסטי בין צפת למירון.

ביום שישי בבוקר נפגשתי לשיחה עם הרב אייל ריס, מנכ"ל המכון. בחור משכמו ומעלה, חיוך מאוזן לאוזן, דובר עברית ואנגלית רהוטה.

את תפקידו במכון החל לפני כשמונה שנים כמוסר שיעור בתורת החסידות בשפה האנגלית. במשך הזמן הופקדו בידי תפקידים נוספים רבים וכיום הוא מנהל את המכון בהצלחה רבה.

אייל, יליד תל-אביב שגדל בצפון העיר. הקשר שלו עם חב"ד החל לפני כתשע שנים, בשנת תשנ"ב, לאחר שסיים את השירות הצבאי. הוא סיים אז תואר ראשון באוניברסיטה בהיסטוריה ובמדע המדינה. הקשר הראשוני שלו עם חב"ד החל בתקופת



הרב שאול לייטר, יו"ר אסנט, בשיחת נפש עם אחד הצעירים

השורשי-היהודי שלו החל עם סבו בטשקנט. בשלב מסוים החל להניח תפילין. לאחר שסיים את השרות הצבאי נסע למזרח הרחוק והתחבר לכתות שונות. במחוזות אלו מצא את האוצר מתחת לגשר באמצעות בתי חב"ד במזרח, ושם התקרב ליהדות. כשחזר לארץ, ביקר עם ידידתו במכון 'אסנט' ומכאן הדרך היתה קצרה: הוא לישיבה והיא לימכון אלטעי' (מכון שראוי לכתבה מרתקת בפני עצמה). היום הוא עוסק בהפצת יהדות באמצעות התוף ההודי והמצלתיים שלו.

בחצות הלילה פוצחים השניים בשירה משותפת. אור כתום עמום דולק באולם הקשתות המקומרות. האווירה במיטבה, וגם האדישים האחרונים נסחפים. "אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו", קול הבס של ניסים מתנגן. הלחן שלו, אך אט-אט כולם לומדים את השיר ומצטרפים. חלק מהמנגינות מוכרות. כולם שקועים בתוך כורסות רפודות ורבים מלווים את הנגנים בכלי הבומבה ההודיים. בשעה שלוש לפנות בוקר הוא מסיים עם השיר "אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח".

עכשיו, כאשר האווירה חמה ופתוחה, מתחילים האנשים לשוחח ולהכיר זה את זה. שרה מרמת-גן כבת 60, מספרת צרור סיפורי אגרות קודש שיוכתה להם. היא אף תרמה סט של "אגרות קודש" לספריית אסנט "כדי לזכות בהם את הרבים ולהטעימים מהניסים הגדולים המתחוללים בכל שעה ושעה", היא אומרת.

ניסים הגיטריסט מתיישב לידי. זקן ארוך, חצי לבן, יורד על חזהו. קסקט רוסי לראשו. הוא מוזג מעט 'לחיים' ואז מסתבר שהוא בכלל לא רוסי. בילדותו הגיע לארץ ממרוקו, התגורר במעברות עד שנשלח ללמוד בכפר חב"ד. "שם קיבלתי את ברכת הרבי" הוא אומר. אני מתעניין כיצד זה קרה, והוא אומר בפשטות "למדתי בכפר שזכה לברכות של הרבי, אז לא 'נדבקה' בי הברכה?" הוא שואל ומיד מוסיף: "אחרת איך הייתי מגיע חזרה ליהדות?"

מסתבר שלאחר שנה של לימודים בכפר, עבר ללמוד בכפר החקלאי, עזב את הדת, התגייס לצבא ולאחר מכן יצא להסתובב ברחבי העולם. הוא הגיע לקולומביה שם חי חיי הוללות. לפרנסתו עבר כנגן במועדונים ושם הכיר את רעייתו.

בשנת תשי"ג הגיע לניו-יורק ומישהו סיפר לו על הרבי. הוא נסע ל-770 ושם נשאר שנה תמימה. את הניגונים שלו החליף ללחנים יהודיים עם תוכן חסידי. רעייתו רותי התגיירה וכיום הם מנהלים בחיפה

מסתבר שהעם צמא לרוחניות וצריך להביא אותו לבאר מים חיים".

• מהו חתך האוכלוסייה שמגיע ל'אסנט'?

"באופן כללי מדובר במטיילים, תרמילאים ואנשים שמגיעים לצפת במטרה לחפש רוחניות, אולם במחלקה לעברית מגיעים אנשים מכל הסוגים ומכל הזרמים וכל הגילאים. צעירים ומבוגרים, משכילים ושאנים כאלה. יש פה אנשים בני שבעים יחד עם צעירים אחרי צבא ואפילו לפני צבא. כל מי שמחפש רוחניות ורוצה להכיר קצת את הנפש הפנימית שבו – מתקבל בשמחה רבה".

רבים הם מהאנשים מגיעים בעקבות מודעה שהתפרסמה באחד מעלוני המיסטיקה הנמצאים בארץ, ואיש לא משער שמאחורי כל הכותרות המפוצצות מדובר בדתיים, חובשי כיפה ומגודלי זקן. לא מעט מהם מביעים השתאות, בלשון העדינה, לנוכח המדריכים שמופיעים לפנייהם פתאום.

בשיחה הלילית שנערכה בלילה הראשון לסמינר, סיפרה ורדה, אחת המשתתפות, כי נדהמה לראות שמדובר בחב"דניקים. שאלתי אם התאכזבה, והיא אמרה חד-משמעית: "לא. לחלוטין לא. התכניות כאן עונות על הצפייות".

ר' יהל מאשר את הדברים ומוסיף: "הפחד מדתיים הוא בגלל כפייה ולחץ, ובי'אסנט' זהו המקום האחרון שמפעילים כפייה או לחץ. כולם מתקבלים כאן באווירה חמה וידידותית. אנחנו מספרים על מה שיש לעולם הפנימי של היהדות להציע, על העושר הפנימי שבכל מצווה ובכל רעיון. אנשים מוצאים לבד את אשר ביקשו ומתרככים. עד מהרה האווירה מתחממת ואנשים מרגישים נח יותר עם היהדות שעד אז היתה זרה ומאיימת".

את האווירה החמימה והמיוחדת הרגשתי כבר בלילה הראשון. לאחר קורס המדיטציה הרוחנית עליה סיפרתי קודם – וגם עבורי באופן אישי היתה חוויה אישית חזקה – מתקיימת תכנית של מוסיקה אודנטית בסגנון המזרח הרחוק.

בקומה התחתונה של מכון 'אסנט' מתרכזים כולם. הבניה העתיקה שולטת במקום. תקרה מקומרת, קירות מחימר עתיק. הכל אודנטית בניחווחות של פעם. עידן גל המתופף וניסים בן-חיים הגיטריסט מסיימים להכין את הכלים שלהם. כל אחד מהם סיפור חיים מרתק.

עידן הוא בוגר הקיבוץ דליה. הקשר



מקיבוץ דליה לחי" תורה ומצוות.
ר' עידן גל



מקולומביה ל-770.
ר' ניסים בן חיים

נשפוטת התגוללות לאור ירח מלא



"יש דוגמאות לרוב. אספר לך סיפור: לפני חודש הגיעה לצפת קבוצה של כתיבי עיתונות מיסטית בארצות הברית. הכנו להם תכנית של חצי יום חווייתי. אחת המשתתפות, יהודיה דתית, אמרה לפתע בהתרגשות "כעת אני סוגרת מעגל". לתמיהת כולם סיפרה כי הניצוץ היהודי שלה נדלק לראשונה במקום הזה לפני 15 שנה כשביקרה במכון במסגרת טיול שעשתה בארץ...

"במהלך השנים זכיתי לשמוע הרבה פעמים תגובות כמו: "אוה, כמה יפה להיות טוב במקום הזה". או: "הייתי כאן לפני עשר

על רוחניות ומיסטיקה?

לאו דווקא. צפת היא עיר תיירות ורבים מגיעים אלינו רק כדי לישון ואנחנו מסייעים להם. יש רבים שרווקים מכל שמץ של יהדות שעושים סיור בכל המזרח התיכון; הם מסיירים בתורכיה, יוון, מצרים וישראל, ובשהותם בארץ הם מגיעים להיות יום-יומיים בצפת; הם ישנים אצלנו, טועמים קצת יהדות מהפן הפנימי שבה, ובעקבות זאת הם מבקשים להשאר לשבת ולאחר מכן עוד שבוע-שבועיים. מכאן ואילך החיים שלהם משתנים מן הקצה אל הקצה.

אתה יכול להביא דוגמאות?

שנים ומאז החיים שלי השתנו". החוויה שמקבלים פה, היא חוויה יהודית אותנטית שעושה רושם חזק.

● כמה אנשים פוקדים את אסנט

בשנה?

"במסגרת לינה, אפשר לדבר על כ-8,000 לינות בשנה; אך לגבי הקהל בכללותו שעובר כאן, נראה לי שמדובר בכ-15,000 איש ואף יותר מכך..."

● עד כמה אנשים ממשיכים לעמוד

אתכם בקשר?

"יש כאלה שחוזרים ומגיעים פעם שנייה ואפילו שלישית. אנחנו ממשיכים לשלוח חומר הסברה הביתה, ובמקרים רבים אנחנו "משדכים" את הבוגרים שלנו עם מנהלי בתי חב"ד ברחבי הארץ. יש לנו שיתוף פעולה הדוק עם כמה ממנהלי בתי חב"ד, ולמעשה אנחנו עושים עבורם עבודה גדולה מאד, והם רק צריכים להמשיך אותה. כאן המקום לציין כי אנו עובדים בשיתוף פעולה פורה עם מספר בתי חב"ד, השולחים לנו אורחים בקביעות ואף מגיעים עם מקורביהם. כמו כן אנו מפנים אליהם בוגרי תכניות שלנו להמשך פעילות, וביניהם הרב אליהו שדמי מרעננה, הרב גרליצקי מתל אביב, הרב אליעזר גבירץ מכפר גדעון, הרב אליהו תמס מיפן, הרב אליעזר שמולביץ מאור עקיבא.

● אתה יכול לתת דוגמא?

"כעת נמצא כאן ר' דוד עזיזה, מנהל בית חב"ד ברחוב דיזנגוף שהגיע הנה עם כמה אנשים שלו. לפני כשנה הוא הגיע לכאן עם המקורבים שלו, ואחד מהם, צרפתי במקורו, היה נשוי לגויה. הלה התחבר לתכניות של אסנט וכעבור זמן-מה נפרד ממנה. כעת הלה הגיע לכאן שוב וכבר זקן מעטר את פניו".

● מנהלי בתי חב"ד לא נרתעים מכך

שאתם עוסקים במיסטיקה ובקבלה - דבר שלא תואם בדיוק את השיטה החב"דית?

"אני מכיר את הטענות בעניין. אחד ממנהלי בתי חב"ד שעמדתי עמו בקשר, שאל אותי ימה פתאום שאשלח לכם אנשים, אתם הרי עוסקים במדיטציות ואתם מעין כת? זהו דימוי שלחלוטין אינו נכון. אנחנו מגלים



ארוחת צהריים במסגרת הסמינר



ארבע לפנות בוקר. האחרונים עדיין משוחחים, מנגנים ומקשיבים אל הנפש

"התורה" כולה על רגל אחת. לאחר מכן הוא מפרט: "זה החל בשבתונים, בסיוורים בין בתי הכנסת העתיקים בצפת, ובהרצאות לקהל דוברי האנגלית, מותאם בעיקר עבור תיירים, תרמילאים וסטודנטים תושבי חו"ל שלמדו באוניברסיטאות הארצישראליות. רבים מהמוסדות שלחו את החברה שלהם לכאן כדי להכיר את היהדות בצורה חווייתית ומושכת. היו חברה שהגיעו לכאן לשבת, נהנו ולאחר מכן חזרו למקום ממנו באו. מסתבר שהטעם המתוק של החוויה היהודית הנשמטית נשאר בפייהם וזה גרם להם לחזור לכאן שוב לכמה ימים נוספים כדי להתחבר יותר טוב. לאחר תכנית שנמשכה כמה ימים היינו מציעים להם 'אולי תנסו ללכת לשיבה?' ואז רבים המשיכו את לימודיהם בישיבת "אור תמימים" של הרב גפני בכפר חב"ד, או בישיבת חב"ד בצפת או למכון מעיינות בירושלים ואילו הבנות הופנו למכון 'אלטע'."

● אנשים ש'טעמו' ורוצים להתקרב ליהדות ביתר שאת, מה עושים איתם הלאה?

"בעיקרון אנחנו עוסקים עם השלב ההתחלתי ביותר, ולאחר מכן, כאשר אדם רוצה ומעוניין הוא יכול להמשיך ולהשאר אצלנו שבוע-שבועיים וללמוד במסגרת הלימודית שיש ב'אסנט' כשלושה-ארבעה שיעורים ביום, כאשר בינתיים הוא לן באכסניה שלנו שעובדת כל יום כל השנה."

כאן מגיע ר' אייל לאחת הנקודות הבסיסיות שמציע מכון 'אסנט'. הבניין בן הארבע קומות משמש בעצם כאכסניה שפתוחה בכל ימות השנה. רבים הם המטיילים שמגיעים לצפת כדי להכיר את הקסם והמסתורין שבה. הללו יכולים למצוא מקום שינה באכסניה של מכון 'אסנט', שם הם מקבלים אש"ל מלא תמורת תשלום לא-גבוה במיוחד. במקביל מוצע לתיירים והאורחים להשתתף בשיעורי התורה שמציע 'אסנט' להיכרות עם עולמה הפנימי של היהדות. עבור המטייל שרוצה להכיר את המורשת הרוחנית של צפת, אין מתאים מכך, והוא אפילו מקבל זיכוי כספי עבור כל שיעור שהוא משתתף בו מקרן מלגות מיוחדת.

● זו בעצם השיטה של אברהם אבינו!...

"אכן כן. זו בדיוק השיטה. מגיע לכאן תרמילאי שקרא עלינו בחוברת תיירות של משרד התיירות, או של חברת תיירות אחרת; אנחנו מציעים לו חדר ובמקביל מספרים לו כי יש לנו שיעורים במיסטיקה יהודית..."

● החברה שמגיעים, באים כדי לשמוע

אתר האינטרנט של מכון 'אסנט'



כמו כל מקום שמכבד את עצמו, גם למכון 'אסנט' יש אתר אינטרנט שבאמצעותו מגיעים המכון ומסריו לכל העולם. על חלק זה שבמכון מופקד הרב ירחמיאל טיליס. כשרואים אותו קשה להאמין שאיש זה שולט בבניית האתר הווירטואלי במקצועיות כה רבה. זקנו לבן והדור הוא חסיד מן השורה. הוא גם העורך והמפיק של גליון מהודר ומרשים היוצא אחת לרבעון, ועוסק בתכני הנפש וסודות הקסם שבפנימיות התורה. הירחון פופולארי בכל העולם.

אתר האינטרנט של אסנט הוקם לפני שלוש שנים. זו אחת הדרכים שבאמצעותו אסנט מגיע לכל העולם. כל מטייל שמתכנן את טיולו בארץ ובצפת, מגיע לאתר של 'אסנט', ורואה כי המקום מציע אכסניה זולה ונעימה, יחד עם שיעורי מיסטיקה המתאימים לאווירה של העיר.

● מה יש באתר?

הרב **אייל ריס**: "חסידות, קבלה, אינפורמציה על העיר צפת וכמובן על מה שאנחנו עושים. כמו כן ישנם מדורים שונים ביהדות, פרשת השבוע, מהות החודש העברי בראי הקבלה והחסידות. סיור וירטואלי בצפת, ועוד. האתר הולך ומשתכלל מחודש לחודש."

הרב **שאל לייטר**: "למרבה הצער, ישנם היום עשרות ומאות אתרים בנושאי קבלה שמציגים את פנימיות התורה בצורה מעוותת נגד התורה. אנחנו רוצים להביא בפני כל אחד את תורת הקבלה האמיתית והפנימיות האמיתית והטהורה של התורה.

"המעניין ביותר הוא שכל ההיסטוריה של תורת הקבלה שמגיעה דווקא מצפת, אי אפשר למצוא באינטרנט. משום כך הקמנו כבר שני אתרים העוסקים בפנימיות התורה. הנתונים מרשימים למדי. עד כה נרשמים בממוצע כשלושים אלף כניסות לחודש."

הרב לייטר לא מרוצה מהמצב הקיים: "יש מליוני אנשים בעולם שמחפשים לדעת על קבלה, מיסטיקה, ורוצים להגיע אל המקור – צפת. אין כל סיבה שלא יהיו כמיליון כניסות בחודש! משום כך אנחנו עובדים כעת על בניית אתר מכובד שיפיץ את המעיינות בצורה רחבת היקף.

"באמצעות האתר אנחנו עוזרים ומסייעים לבתי חב"ד ברחבי העולם. רבים שואלים דרך האתר על מקומות לימוד קבלה במקומם, או היכן הם יכולים לקבל 'עזרה רוחנית' באזורים. אנחנו מבררים את מקום מגוריהם ומפנים אותם לשלוחים המקומיים. לפעמים אנחנו 'משדכים' בין תיירים שביקרו באסנט לבין השלוחים בערים, וכך השלוחים ממשיכים את מה שהתחלנו. יש יהודים רבים שלא היו מעיזים אפילו 'להציף'

ונחמד. מיסודו הוקם המכון עבור ציבור דוברי האנגלית, אך כיום נפתחו מחלקות חדשות גם לציבור דוברי עברית ורוסית."

● מה סוד הקסם של 'אסנט' שהצליח במשך השנים לחולל מהפכות בקרב יהודים כה רבים?

"פיתחנו נוסחה שגורמת לאנשים להתחבר לחוויה רוחנית נעימה עמה הם יכולים להזדהות" – נותן ר' אייל את

מלחמת המפרץ כאשר שכנו החב"דניק ר' יצחק (איציק) רוטר הזמינו לסעודת שבת. לאחר מכן נוצר קשר בינו ובין הרב יוסף גערליצקי שליח הרבי מה"מ בתל-אביב ומיני אז התהדק הקשר שלו עם חב"ד. מכאן הדרך היתה רצופה ליהדות. לאחר שהחל לשמור מצוות נסע ללמוד בישיבת חב"ד בצפת.

"הרעיון שעומד מאחורי הקמת המכון הוא לתת לקהל גדול חשיפה לתכנים יהודיים-חסידיים-פנימיים באופן חביב



נשפוטת התגלגלות לאור ירח מלא

וכשירים לקבל – הרב עמרם מויאל עושה את המלאכה בתבונה רבה, ברגישות ובחן המיוחד לו.

הקדומה, פועלים בלבבות ובנפשות של משתתפי הסמינריון. זה לראשונה בחייהם שהם חווים חוויה רוחנית בעלת עוצמה שכזאת.

את סעודת ליל שבת עושים המשתתפים בבתי אנ"ש בקרית חבי"ד. הרב אייל ריס מספר כי בידו רשימה של כמאתיים משפחות שמקבלות אורחים זה שמונה-עשרה שנה כמעט מדי שבת. "זה אחד החלקים החזקים ביותר של הסמינר", הוא אומר. "לעתים נוצר קשר הדוק בין המתקרבים לבין המשפחות, וגם לאחר שהללו חוזרים לבתיהם הקשר נמשך ומתהדק – דבר שמוביל כמובן לקירוב אל היהדות".

לקראת חצות הלילה, כאשר רובם ככולם חזרו ליאסנט' מתיישבים להתוועדות השזורה מסיפורי חסידים, בעיקר אודות הרבי המלך המשיח. סיפורי האגרות קודש הם הלהיט החם. דומה שאין דבר רוחני ובלתי-מושג יותר מזה.

במשך השבת מתקיימות תוכניות מגוונות ועשירות ובהן סדנת "סוד האושר הנצחי" שמעביר הרב עמרם מויאל, סיור רוחני בעיר העתיקה של צפת. אחר הצהרים מתקיים לימוד חסידות תחת הכותרת "לימוד טקסט מיסטיקה יהודית – הצדיק כממוצע המחבר".

אין ספק כי הדובדבן שבקצפת הן התכניות של מוצאי שבת. לאחר ההבדלה נערכת "סדנת ניגוני עליית הנשמה", שהיא למעשה רצף ניגונים חבידיים פולחי כליות ולב, שבכוחם להעלות את הנפש. את הסדנה מעביר ר' עמרם מויאל. בשעה זו, כאשר כל החומות נמשו מזה כבר והלבבות פתוחים

י"ה

אינתיפדה הגיעה לצפת" – נשמע מוזר? תמוה? בכלל לא. מסתבר שלמרות שהמהומות שבאזור יש"ע רחוקות מצפת, מכל מקום גם העיר, וליתר דיוק, מכון 'יאסנט' מרגיש בזאת. הפגיעה העיקרית היא בכמות הסטודנטים מארצות חו"ל שמגיעים ללמוד באוניברסיטאות בארץ. בידי המנכ"ל, ר' אייל ריס, נתונים המעידים כי רמת הסטודנטים הלומדים בארץ ירדה עד לכדי עשרים אחוזים בלבד בהשוואה לנתונים מלפני חמש שנים – עובדה שמרגישים אותה היטב בין כתלי 'יאסנט'.

למרות זאת, דווקא בחודשים האחרונים נפתחה מחלקה חדשה במכון בשם "קבוצות". המחלקה אמורה לטפל בקבוצות תיירים, מטיילים ואורחים המגיעים לצפת ורוצים להכיר את העיר, מסתוריה ורזי הקבלה שבה. כמה שהדבר נשמע תמוה, אין בעיר גוף שנטל על עצמו את הטיפול בקבוצות מבקרים.

יו"ר 'יאסנט' הרב שאול לייטר מספר כי המחלקה נעשית בגיבוי גורמי התיירות המקצועיים בעירייה ובמשרד התיירות. "בכל יום אנחנו מקבלים טלפונים מקבוצות שרוצות להגיע לצפת אך אין מי שיסייר איתם בעיר או ידבר עמם על יהדות ועל משיח וגאולה. לא מזמן היתה לנו פגישה בעירייה אליה הוזמנו אנשי תיירות בעיר העוסקים בתחום הקבלה. הגיעו לשם צייר,

פסל, צורף תכשיטים ומורה-דרך העוסקים בנושא, וכן אנשי מכון 'יאסנט'. הסתבר כי כיום אנחנו הגוף היחיד בעיר שיכול לקבל קבוצות ולתת להם יהדות, ולהטעימם מרוח הקבלה ופנימיות התורה".

הרב אייל ריס: "הרבה גופים וארגונים שמעו עלינו, ורבים מהם מתקשרים ואומרים יש לנו קבוצה שרוצה להגיע. אנחנו ערוכים לכך ומוכנים לכל קבוצה בכל גודל. אין שבת שהמקום לא מלא באורחים שמשתתפים בסדרת פעילויות חווייתיות בנושאי יהדות". ראשי 'יאסנט' לא צריכים קבלות לעשייה שלהם. אצלם לא רק הסיפורים מתגלגלים, אלא גם הנשמות מתגלגלות. מאות יהודים הגיעו לחיי תורה ומצוות בזכות אסנט. הסיפורים מדהימים אחד יותר מהשני.

ר' יהל דהאן: "אני שומע סיפורים רבים של משפחות שהגיעו ליהדות ולחסידות דרכנו. היה בחור שטעם מטעמה של יהדות, התלהב ורצה לחזור בתשובה אלא שחברתו סירבה ונשארה מאחור. הם הלכו מסמינר אחד לשני, אך היא נשארה איתנה בדעתה. יום אחד הם הגיעו לכאן; האווירה, ההרגשה והתכנים של המקום עשו את שלהם. הניצוץ נדלק וכעבור זמן לא-רוב נכנסה ללמוד בימכון אלטע'. כיום היא מזכירה במשרדי 'יאסנט', מנהלת בית חסידי למופת..."

"לא מזמן היה כאן זוג צעיר ששמעו על הנפלאות שבכתיבה ל"אגרות הקודש". הם ביקשו לכתוב והתשובה היתה בנוגע לחתונה והרבי הוסיף "חופה כדת וכדין". שאלנו אותם אם הם נשואים (במקרים שלא, אנחנו מכוונים את בני הזוג להקמת בית בישראל כפי ההלכה) והם השיבו שרק לפני חודש התחתנו. שאלנו אם רב ערך את הקידושין, והם השיבו בשלילה. "היו עדים בחופה?" שאלנו, והם ענו: "מה פירוש? מאות מוזמני החתונה היו העדים..."

"כעבור זמן קצר חיתנו אותם כהלכה... "לקראת אחד הסמינרים פרסמנו מודעה המזמינה כל דכפין להשתתף בסמינר רוחני. אותו סמינר עמד בסימן של שמחת הנפש. איכשהו המודעה התגלגלה ללוח המודעות של בנין ערוץ 2. אחת העובדות במקום נטלה את



ריקוד חסידי במוצאי שבת לאחר ההבדלה

ום שישי בבוקר. הגברים מתרכזים בבית הכנסת לתפילת שחרית. כבר עכשיו אפשר להתחיל לראות תוצאות ראשוניות. רבים חובשים לראשונה בחייהם כיפה. התפילה היא לא חלק מהתכנית. התפילה קיימת ומי שרוצה להשתתף – מוזמן. חלק מניחים תפילין לראשונה מאז בר-המצווה שלהם, ומתפללים שחרית במלואה לראשונה בחייהם.

הנשים בינתיים סועדות את לבן בארוחת הבוקר, ומיד לאחר מכן יוצאים כולם ל"טיול התבוננות בטבע". אוטובוס לוקח את המשתתפים לפתחו של אחד היערות בין מירון לצפת, ארעא דגליל. המטיילים מעמיקים חדר אל תוך סבך היער. אין זה סתם טיול מהנה. במהלך הסיור מגיעים המשתתפים למעיין נבוריה, שם הם לומדים מהו מעיין ומהן מעיינות הנפש הטמונים בנפש האדם על פי תורת החסידות. לומדים לעקוב אחר זרימת המים, וגם מזה הם למדים ומחכימים.

בהמשך הסיור מגיעים אל שרידי בית כנסת עתיק בן 2,000 שנים. רבים לומדים להכיר לראשונה מהו בית כנסת, מהי תפילה (על פי משנת החסידות) ומול עיניהם נוכחים לדעת כי הדת היהודית היא עתיקה ורב-שנים למרות כל תהפוכות השנים. בסיומו של הסיור מגיעים המטיילים לקברו של רבי יונתן בן עוזיאל. במקום הזה הם שומעים מהו קבר של צדיק, מה אפשר לפעול במקום הזה, כמה גדול כוחו של צדיק להעתיך ישועה עבור כלל ישראל וממילא הצורך להתקשר אל הצדיק. בסיום הסיור, בצהרי היום השישי, חוזרים הכל אל בניין 'אסנט', שם עושים את ההכנות אחרונות לקראת השבת המלכה.

עם כניסת השבת מתרכזות הנשים בחדר האוכל ומדליקות נרות – עבור רובן, זו הפעם הראשונה בחייהן. והטקס "הרוחני-מיסטי" הזה מחולל מהפכות בנפשן...

לראשונה בחיי אני מקבל את פני שבת המלכה מול הרי-קדם הקסומים של צפת. מכון 'אסנט' שעומד בצלע אחד מפסגות ההרים וממנו ניתן להשקיף על מעטה הארגמן העוטר את שיפולי ההרים. אתה עומד לעצמך ומדמיין כי בהחלט ייתכן שבדיק כאן, במקום הזה, עמד האריזל ותלמידיו וכמעט שעלו במעוף לירושלים לקבל את פני המלך המשיח. כאן עמד בעל ה"לכה דודי" וחיבר את פיוטו "לקראת כלה פני שבת נקבלה"...

אין ספק שהאווירה, הקסם והמסתורין בשילוב האוויר הזך והטהור של צפת



שיעור ב"טקסט – מיסטיקה יהודית". שיעור בחסידות



הרב עמרם מויאל סוחף את המשתתפים בסיפורי חסידים ובחוויות נפש מרתקות

(בצער): "לא מזמן שלחנו מכתבים לכל בני חב"ד וסיפרנו כי בכל חודש נמצאים כאן עשרות אנשים שמעוניינים להשתתף בשיעורי חסידות ובפעילויות שונות של בית חב"ד, וביקשנו מהם רשימת שיעורי תורה ופעילות. למרבה הצער ההיענות היתה די חלשה.

"בסך הכל, ראוי לזכור כי צוות המרצים שלנו הוא ברמה גבוהה. מדובר ברופאים, אנשי אקדמיה, מדענים ואישים מקצועיים. דור המייסדים מורכב מאנשים אקדמאים; הרב לייטר והרב טיליס וגם אני הקטן כולנו בוגרי אוניברסיטאות. לא מזמן השתתף באחד הקורסים המדען הראשי של משרד המדע, שפשוט יצא נלהב מהקורס."

ליהודים את הפנימיות והמאור שבתורה. למעשה כל התכניות שלנו סובבות סביב הציר של תורת החסידות, אלא שהשמות והכותרות הן אכן מיסטיקות, רוחניות וקבליות, וזאת במטרה למשוך את הנפשות והלבבות.

"בסיום הסמינרים מקבל כל משתתף טופס משוב והוא מתבקש לענות על שורה של שאלות. בין השאר אנו שואלים 'האם תרצה בקשר עם מרכז רוחני במקום מגוריך?' – מי שעונה בחיוב אנחנו מקשרים אותו עם בית חב"ד באזור מגוריו. ה"שידוך" לא נעשה סתם, אלא בליווי צמוד שלנו, כאשר אנחנו נותנים רקע על האיש ודרכים מומלצות איך להמשיך איתו את הפעילות.

ומחשבה ועד לספרי סיפורים חסידיים. במקביל אנחנו רוצים לשכלל את תוכניות המולטימדיה שיש בספריה, הן באמצעות מחשוב ותוכנות יהודיות והן באמצעות ספריית קלטות וידאו בהם יוכלו אנשים לראות את הרבי, להכיר את היהדות, לראות הרצאות וכדומה.

"תכנית שלישית היא להרחיב את העיסוק במימד הקבלה שבמכון. בהתייעצות עם הרב מרדכי אליהו והרב יצחק גינזבורג, הוחלט להקים את "היכל הקבלה" שבעצם יהיה בית בן ארבע קומות שמחולק לארבעה חלקים כנגד ארבע העולמות וכנגד ארבע האותיות של שם הקב"ה. מקום זה יכיל עד אלף אנשים ביום, ואנו מצפים כי תיירם רבים יבואו לראות, לשמוע, לחוות וללמוד את הרזון שברזון הקשורים לפנימיות התורה. כשאנחנו מדברים על צפת אנחנו אומרים בנשימה אחת "קבלה". צפת היא מקור הקבלה. באזור זה סובבו רשב"י, האריז"ל ותלמידיו שהפיצו את תורת הקבלה.

● **אתם לא סובלים מחוסר**

כסף...

(מינייה וביה): "אף מוסד עוד לא נסגר בגלל חוסר בכסף, אלא בגלל סיבות אחרות".

כעת עונה הרב לייטר לגוף

השאלה: "לא שאין כאן בעיות של כסף; בעצם הבעיה הגדולה כאן היא כספית, אבל עם כל זאת אנחנו מתכננים כל הזמן תכניות ומפתחים את המקום – יחד עם הצפייה הגדולה לגילוי המלך המשיח בכל רגע. זה בהחלט הולך יחד.

● **אתה שרצית לסגור את המקום לפני**

18 שנה בגלל שהתביישת לבקש תרומות למוסד, עמל כעת על פיתוח תכניות ששוות מליונים?...

התשובה האמיתית היא שאנחנו רואים את הכח של הרבי. במשך כל השנים ראיתי במוחש שכאשר הולכים באופן הנכון, לאנשים הנכונים, עם החלום הנכון ועם התמיכה של הרבי – אזי כל המניעות והעיכובים נעלמים...

●

"בשבע הבא כתבה אודות התכנית "אבחון אישי ותקשור עם הרבי במרכז



פירות מידיים.

צעירים מניחים תפילין לראשונה מאז בר-המצווה שלהם

הפרטים והביאה אותם לבתה באומרה: "לאחרונה את מדוכאת, הנה, לכי לשם". בעקבות זאת אותה נערה הגיעה ל'אסנט', וכיום היא נערה שומרת מצוות לכל דבר...

ר' יהל מסיים את צרור סיפוריו: "מהקיבוץ דליה בו נולדתי חזרו לחיי יהדות 4-5 צעירים בזכות 'אסנט' וכיום הם עצמם משתלבים בפעילות. חלק מאנשי הצוות הם אנשים שעברו בעצמם את כל התהליך בין כתלי המכון, ורבים מהם הקימו בתים נאמנים בישראל".

גם בפיו של ר' אייל ריס דוגמאות לרוב: "באחד הימים הגיעה לכאן נערה לאחר שכבר היתה משוקעת לחלוטין במייט שערי טומאה. אפילו השם שלה "פראסדה" ניתן לה על ידי ניירים באחד המנזרים שבהודו. לאחר שהות ממושכת כאן, היא יצאה מהשגעונות שלה וחזרה ליהדותה..."

הרב לייטר מוסיף ומספר בעדות אישית: "במסגרת הנסיעות שלי ברחבי העולם נפגשתי פעמים רבות עם יהודים ששואלים אותי אם אני זוכר אותם. מסתבר שלא, אבל לאחר שאני נכנס עמם בשיחה מתברר כי יהודים אלו הכירו את היהדות, וחלקם אפילו הפכו את חייהם והגיעו לחיי תורה ומצוות, בזכות 'אסנט'..."

מ כון 'אסנט' הניצב במלוא הדרו בדרך היורדת אל בית-החיים העתיק של צפת ברחוב האר"י. סוד ההצלחה של 'אסנט' הוא צוות גדול, מקצועי ומגובש, כפי שמסביר ר' אייל ריס. "עשרות אנשים עוסקים כאן בעבודת הקודש של קירוב יהודים וכל זאת מתוך היות והתלהבות אדירה".

את הניצוח על המלאכה הזאת עושה היו"ר, הרב שאול לייטר. קודם שנפרדתי מן המקום היפה הזה, פניתי למשרדו והוא סיפר על התכניות לעתיד, חלקן גרנדיוזיות.

"ברוך ה' שהגענו לאן שהגענו", הוא אומר. "הבנתי הזה הוא שלנו ומשום כך אנחנו יכולים לפתח תוכניות, סמינרים, הרצאות והכל במחיר נמוך. מה שנותר לנו להתרכז הוא באיכות התכניות. במקביל אנחנו

מקווים לקנות בקרוב את הבניין הסמוך ל'אסנט' ולחבר את הכל יחד, וזאת במטרה לבנות עוד שורה ארוכה של חדרי אירוח גדולים ויפים, ולהכפיל את מספר המיטות. מימוש הפרוייקט הזה יקדם אותנו רבות".

הרב לייטר, איש מאד מקורקע, רוקם בדמיונו כיצד ייראה המקום לאחר הרחבתו. הוא מדבר בפאתוס רב: "החצר הפתוחה תגדל, יהיה דשא יפה וצמחים לרוב. ביניהם יהיה מפל קטן של מים זורמים בשקט. אנשים יוכלו לשבת בגן היפה הזה, לחשוב ולהתבונן על הקב"ה..."

יש עוד תכניות: "אנחנו עובדים כעת להרחיב את הספרייה התורנית שלנו. ישנם יהודים רבים דוברי אנגלית שרוצים להכיר את היהדות אך אין מספיק ספרים בשפה האנגלית. אנחנו גם רוצים להרחיב את המחלקה לספרי קודש בעברית, כדי שאנשים יוכלו למצוא כל מה שליבם חפץ: ספרי חסידות, קבלה, השקפה יהודית, ספרי הגות