

דובר מועצת יש"ע יהושע מור יוסף בראיון מיוחד ל"בית משיח":

המחדלים הגדולים

עומדים וקיימים גם לאחר האולטימטום שלו?

בסדר, הוא דיבר, הוא צריך את זה בשביל הפריימריס; כנראה שבמפלגת העבודה, כדי להתקדם צריך לריב עם המתנחלים. באמת שאין לי מושג למה ריב ושנאה זה דבר שצריך לקדם פוליטיקאים, אבל אנחנו לא הולכים להתנצח איתו.

• אז היכן היא הבעיה כאן, פואד בן אליעזר או אריאל שרון?

בסופו של דבר זה מגיע גם לשולחנו של ראש הממשלה. ראש הממשלה אמר לנו כי מה שמסוכם עם פואד מוסכם גם עליו. אבל הבעיה היא שכבר הגענו לסיכומים בשטח עם אלוף הפיקוד, הוא ביקש מספר שינויים שהתבצעו בשטח בכל הנוגע למאחזים, ואז לאחר שסיכמנו את הדברים על דעת אלוף הפיקוד, פתח שר הביטחון במתקפה נגד המאחזים; זה כנראה נובע מלחצים פוליטיים בתוך מפלגתו. הבעיה ששרון רוצה לשמור על ממשלת האחדות שלו, וכאשר פואד רוצה לפנות מאחזים, ראש הממשלה לא יעשה יותר מדי כדי לעצור אותו כדי לא לריב עם פואד.

• • •

עשרה חודשים תחת לחימה ללא הפסקה, מה קורה?

יש תחושה של תסכול עמוק. לפני שנה הייתה כאן ממשלה אחרת שהייתה גם איום מדיני וגם איום בטחוני. היינו בטוחים ומשוכנעים שבעבודה משותפת עם אריק שרון האיומים בשטח יוסרו, ולשלטון תגיע ממשלה שתתן לצה"ל לנצח. כעת ברור שאין



מפת המאחזים

• פרשת פינוי המאחזים תפסה בסוף השבוע את הכותרות, האם מועצת יש"ע אכן הסכימה לפינוי המאחזים במפגש עם שר הביטחון?

אני יכול לומר בצורה חד משמעית: לא היה שום סיכום ושום הסכמה עם הממשלה בעניין הזה. אנחנו לא מתכוונים להוריד כל מאחז שיש בו אנשים. המאחזים נותנים תשובות לשני נושאים מרכזיים: ראשית, ישנם מאחזים שמוקמים בעקבות פגועים שהתרחשו באיזור. שנית, המאחזים נועדו להצביע על נקודת התורפה הבטחונית שבאזור וזאת על מנת שהצבא יקים במקום מאחז משלו. כך למשל הוא המאחז בעינב שקיבל אישור לשבוע ימים ולאחר מכן לשבוע נוסף ואחר כך הצבא הסכים להקים שם מאחז ובעקבות זאת התושבים התפנו. אותו דבר היה במאחז טל בנימין מדרום לעופרה; לאחר שהצבא הסכים לאייש את המאחז, התושבים הסכימו להתפנות ובזכות כך הצבא נמצא שם עד היום ושומר על השטח.

• כלומר, אם הצבא מאייש את המאחזים שהקמתם, אין לכם בעיה להתפנות?

בהחלט. אותם מאחזים לא הוקמו כנקודת התיישבות, אלא כנקודת בטחון. אם בשלב מסוים הצבא מאייש את אותם מאחזים – אין לנו בעיה לפנות את המקום כיוון שכל בואנו לשם לא היה אלא כדי להתריע על אזלת היד של הצבא. אולם באותם מאחזים שהצבא לא מאייש, אנחנו נשאר ולא נוזז. הכלל הנקוט בידינו: אם

הצבא נכנס במקום האזרחים ונותן תשובות בטחון – אנחנו מתפנים. אדרבה אנחנו רואים בכך הצלחה למאבק.

• שר הביטחון זיבר דברים חריפים מאד נגד המאחזים. הוא איים בפנינו בכה, דבר שלא בדיוק התממש בשטח; המאחזים

אלו הן "הישגיה" של ממשלת שרון: מדיניות איפוק והבלגה הגורמת להרג יהודים! זילות בדם יהודי הנשפך כמים! הצהרות על פינוי מאחזים! הקפאת בניה מוחלטת בכל ההתנחלויות – ולמרות כל זאת, ישראל נמצאת כמעט בבידוד מדיני בינלאומי ● כל "ההישגים" הללו מביאים את דובר מועצת יש"ע יהושע מור יוסף, לצאת במתקפה חזיתית נגד שרון, ממנו הם כבר אבדו כל תקווה ● בראיון מקיף וגלוי לב, מדבר דובר מועצת יש"ע, על המצב בהתנחלויות, על המצב הבטחוני והמדיני הרעוע; האם אכן יש בריחה המונית או שמא גידול מרשים במתיישבי יש"ע וכיצד מתמודדים כמעט שנה במצב לחימה יומיומי? האם יש שינוי בדעת הקהל הישראלית, ומה הפתרון למיגור הטרור? ● ראיון גלוי ונוקב המציג בבהירות רבה את המחדלים הגדולים של "איש הימין" העומד בראשות הממשלה

ראיון: שי גפן

להשפיע על השרים שיבטלו את נושא "המטבחון", כיוון שבפורום הזה ברור שפרס הוא המוביל את שרון ומנווט את המדיניות. אנו דורשים כי ההחלטות יפלו בקבינט הבטחוני שם יש לימין רוב מוחלט על פני מפלגת העבודה והשמאל.

צריך להבין במטבחון אין הצבעות. שרון לא רוצה לריב עם פרס, ולכן פרס מצליח להוביל את הממשלה. לעומת זאת בקבינט הבטחוני יש רוב מוחלט לצד הימני של המפה הפוליטית. אין שום סיבה להמשיך בתעוועים האלה. אני חושב שאם יביאו לקבינט את ההחלטה להלחם ברשות הפלשתינית, יהיה רוב לשבור את מדיניות ההבלגה ולפרק את הרשות הפלשתינית. אין כל סיבה להמשיך בדרך הנוכחית.

● **כשמדברים על מדיניותו של פרס, יש בימין המדברים על העמדה לדין של פושעי אוסלו, מה דעתך?**

אין ספק כי הגיע הזמן לקיים קמפיין כזה ולהעמיד את פושעי אוסלו לדין ולו לפחות שלא יהיה להם זמן להתעסק בדברים אחרים ולהמשיך להזיק. בכל מקרה, עיקר המאמץ צריך להתמקד בכך שלא תקום חלילה ריבונות זרה מערבית לירדן, ולמנוע הקמת מדינה פלשתינית וזאת על ידי חיסול הרשות הפלשתינית.

● **אתם עדיין מאמינים לשרון?**

מיום ליום אנו מתקשים יותר ויותר להאמין להבטחותיו. חלילה איננו מיואשים, ומקוים כי הוא עוד יתעשת. אבל צריך לשים את הדברים על השולחן; שרון נמצא במלכוד

לעצור את ערפאת? האם הוא הולך לשים לו אזיקים על הידיים ולהכניס אותו לכלא?

ערפאת מתקבל בכבוד מלכים בעולם ובבירות אירופה הוא מתקבל כראש מדינה. בן לאדן לא יכול להגיע לשום לשכה של ראש ממשלה באירופה, אבל ערפאת כן יכול. לכן, לא מספיק שישארל או אריק שרון צועקים שהוא בן לאדן, הם צריכים לממש את האימרה הזאת וזה אומר לפרק ולחסל את הרשות הפלשתינית.

בפועל אני לא רואה שזה המצב. מצד אחד שרון קורא לו בן לאדן, אבל מצד שני מחפשים לעשות עמו משא ומתן, אך בינתיים ערפאת מתעתע בהם ומפר כל סיכום ולו הפעוט ביותר.

● **אז מה הפתרון?**

אנחנו לא ששים אלי קרב, אבל בשביל קיום העם היהודי בארצו חייבים לפרק את הרשות הפלשתינית גם באמצעות מלחמה. היום זהו ארגון הטרור הגדול ביותר בעולם וצריך לחסלו כמו כל ארגון טרור אחר.



● **עם ישראל ראה בשבוע שעבר כי פרס למעשה מנהל את הממשלה. איום מרומז שלו בתקשורת הביא את המטבחון שלא להחליט על החרפת הצעדים; התסכול גדול מה עושים?**

התסכול שלנו הנוכחי גדול יותר מהתסכול בעידן ברק. אצל ברק עדיין הייתה התקווה שנחליף אותו ונביא את שרון, אך כעת החלפנו את שרון וקיבלנו מדיניות 'ברק פלוס'. מה שאנחנו עומדים לעשות כעת זה

פתרון מדיני אלא רק פתרון צבאי, וזה כבר הוכח מעל לכל ספק. צריך לתת לצבא לעבוד. אי אפשר להגיד לצבא תעשה סגר בעשר בבוקר ובשעה שתיים-עשרה כבר לפתוח. כך לא מנצחים מלחמה.

פעלנו שתוחלף ממשלה יחד עם כל הכוחות האחרים. אבל לצערנו לא קרה דבר ממשי. בתחילת הקדנציה ראש הממשלה התחיל קצת לעבוד אבל מהר מאד זה נפסק. כנראה הוא נבהל. נכון לעכשיו ראש הממשלה מעדיף את הברית עם פרס על פני בטחון אזרחי.

● **לאחר הטבח בדולפינריום שרון קבע למעשה כי גם רצח של 20 אזרחים לא מחייב תגובה; מדיניות ההבלגה התגברה אפוא?**

זה נכון, והדבר הזה לכשעצמו חמור מאד. כעת בשביל תגובה של ממש נגד הפלשתינים צריך לכל הפחות "דולפינריום ומעלה"... זוהי קטסטרופה. עכשיו אם חלילה ייהרגו חמישה יהודים בתל אביב, אי אפשר להגיב, משום שאם לא הגיבו על טבח של 21 יהודים מדוע שייגיבו על רצח של עשרה יהודים. דם יהודי נהיה הפקר. דם יהודי נהיה זול "בזכות" ממשלתו של שרון.

● **שרון קורא לערפאת "בן-לאדן שלנו"...**

הוא קורא לו "בן לאדן", אבל אני יודע שאם האמריקאים תופסים מחר את בן לאדן, הם שמים לו אזיקים על הידיים והוא יישב לנצח מאחורי סורג ובריח, במקרה הטוב. השאלה המתבקשת היא: האם אריק הולך

כעת בשביל תגובה של ממש נגד הפלשתנים צריך לכל הפחות "דולפינריום ומעלה"... זוהי קטסטרופה. עכשיו אם חלילה ייהרגו חמישה יהודים בתל אביב, אי אפשר להגיב, משום שאם לא הגיבו על טבח של 21 יהודים מדוע שיגיבו על רצח של עשרה יהודים. דם יהודי נהיה הפקר.

הוא בן לאדן – עליו להתנהג איתו כמו עם בן לאדן. אנו עובדים עם לחץ מאסיבי ונקווה שזה יצליח ולא נצטרך להחריף עוד יותר את המאבק.

● אתה חושב שיש סיכוי בכלל עם שרון?

אני חושב שיש סיכוי כיון שבשלב מסוים לא תהיה לו עוד ברירה. ערפאת לא יתן לו להמשיך הלאה. לצערנו, רק באמצעות פיגועים אנחנו מבינים שאין עם מי לדבר ורק אז יסכימו להנחית על הרשות מכה ניצחת. אגב, גם שמאלנים גדולים אווזים שצריך לתת לו מכה כדי להחזיר אותו למסלול. אני בכל מקרה לא מאמין ברצח הזה. מקומו בקבר, הוא רוצח ופושע מלחמה.

● ● ●

● מה קורה עם הקפאת ההתנחלויות, יש הקפאה בשטח או אין?

עובדתית יש הקפאה של ההתנחלויות! כעת לא מאשרים שום תוכנית בניה. אנחנו גם הקרבן וגם מענישים אותנו. אני אומר ברורות: ארץ ישראל שייכת לעם ישראל ואין לאף אחד זכות להפסיק חיים של יהודים בארץ ישראל.

● כמה זמן מתבצעת מדיניות ההקפאה של שרון?

הקפאת הבניה מתקיימת כבר למעלה מחודש. גם דברים שלא קשורים לבניה נעצרו, וזה למעשה מדיניות של ייבוש ההתנחלויות. צריך אמבולנסים ממוגני ירי ואין. בשבוע שעבר נרצחה גבי ויינטראב, היא נהרגה כיוון שלא היה אמבולנס ממוגן ירי שיבוא לטפל בה. גם צרכי בטחון אלמנטריים אין לנו בשטח. עשרות בקשות לא מיושמות בשטח, למרות שוועדה בראשות יוסי קוצ'יק – מנכ"ל משרד ראש הממשלה של ברק – קבעה את הצרכים הבטחוניים, אבל דווקא ממשלת שרון לא מיישמת את ההחלטות שהם ביטחוניות נטו. כך זה גם בשאר התחומים האחרים.

● אצל ברק דיברו על בניה אפילו יותר מתקופת נתניהו, ודווקא שרון הוא המקפא של ההתנחלויות?

לצערנו זה המצב. בתקופת ברק היתה

הסכמה לאומית כיון שכבר שבע די והותר בשלום הגליל, ובין כל הדילמות של הישישים הללו – הבטחון מופקר ויהודים נרצחים!

● אז מה צריך לעשות? להפיל את שרון? שהימין יפרוש? לצאת להפגנות סוערות?

בשלב הזה אנחנו לא רוצים להפיל את הממשלה, אבל אנחנו בהחלט רוצים לאותת לשרון כי הימין לא איתו, ושלא יהיה שיכור מהסקרים כיון שמי שתומך בו בסקרים הם אנשי השמאל שלא יעמדו לצידו בשעת צרה.

אני אומר כאן לאריק בצורה ברורה: אל תתענג על הסקרים ותשמע לעצות אחיתופל של יועצים שונים. ראה מה שקרה לכל אותם ראשי ממשלה שפגעו בארץ ישראל. אני מציע לך להסתכל אחורה ולראות מה קרה לברק ולנתניהו. כל ראש ממשלה, החל מבגין, דרך שמיר, רבין, פרס, נתניהו וברק, לא סיים בטוב. זה לא סקרים זה מדעי! ביבי חשב שאם יתן 13 אחוז הוא יחזיק מעמד כי השמאל יתן לו גיבוי – דבר שלא קרה; הוא הלך הביתה. גם ביבי וגם ברק דיברו על כך שיחזיקו שתי קדנציות, האם משהו היום זוכר בכלל איך קוראים לברק?...

● מתי, אם כן, נראה את ההפגנות הגדולות של מועצת יש"ע נגד שרון כאשר יצקו לו "תנו לצה"ל לנצח"?

אני מקווה מאד שלא נצטרך להגיע להפגנות שכאלו, אבל לא נהסס לצאת לרחובות גם אם מדובר בשרון. בינתיים שרון מדבר יפה, אבל כולנו מצפים שיפרוט את השטרות עליהם הוא התחייב. אם ערפאת

פוליטי, במערכת לחצים פוליטית כאשר פרס למעשה שולט עליו ושרון משועבד לו. אנחנו צריכים להפעיל מערכת לחצים משלנו מול הלחצים של פרס ומפלגת העבודה.

● איך אתה מסביר את העובדה שבוקר הוא מקבל את עמדות פרס ובלילה הוא מופיע בדיום הר חברון?

אני לא מזלזל בכך שהוא מגיע לדרום הר חברון, זה מאד יפה; לא כל ראשי הממשלות עשו את זה אבל לפני שהוא מגיע לכנס שזוהי שיפתור את בעיית הבטחון; שיתן לצה"ל לנצח, כפי שהוא עצמו צעק. הבעיה היא שכעת אין על ראש הממשלה לחץ מימין, ומי שלוחץ זה דווקא פרס ששיג את כל מבוקשו. לכן אנחנו צריכים כעת להגביר את הלחץ מכיוון הימין.

● ראש הממשלה, כך אומרים מקורביו, לא מתרגש מאימי הימין, הוא רואה את הסקרים, שם הוא נישא על גלי הערצה, ומקבל רוב מוחלט?

אז יש לי חידוש בשבילך. בסקר שהתפרסם ביום שישי האחרון ניכרת ירידה בפופולאריות של שרון. 51 אחוזים אומרים שהוא לא מטפל טוב בטרור ולא מרוצים ממנו. בתחום הבטחון – שעל הכרטיס הזה הלך שרון לבחירות – הירידה שלו הולכת ומתגברת. זה אומר שאנחנו צודקים בטענה שלנו שאסור להמשיך עם הפסקת האש המטורפת הזאת שעולה בחיי יהודים.

● ממה ראש הממשלה חושש בדיוק?

לראש הממשלה יש את טראומת לבנון. הוא איננו רוצה לצאת למלחמה תחת ממשל ימין אלא רק תחת מטרייה רחבה של אחדות לאומית ולכן הוא מחכה שפרס יאשר לו זאת. אבל מסתבר שיותר מידי יהודים נרצחו בגלל שרון חיכה להסכמתו של פרס. כמה יהודים צריכים חלילה וחס עוד להירצח עד שגם פרס יבין כי את הטרור צריך לחסל ולא לדבר עמו?

מאידך, פרס לא יוותר על אוסלו כי זו הודאה בכישלון. אריק מצידו לא יוותר על

אנחנו לא ששים אלי קרב, אבל בשביל קיום העם היהודי בארצו חייבים לפרק את הרשות הפלשתנית גם באמצעות מלחמה. היום זהו ארגון הטרור הגדול ביותר בעולם

בניה מאסיבית יותר, ואילו אצל שרון יש הקפאה מוחלטת.

● אתם נפגשים עם שרון?

חלק מחברי המועצות נפגשים עמו, והוא מנסה להסביר כי הכל נעשה למען ממשלת האחדות במטרה לשלב את הכוחות לקראת המלחמה הבאה, אבל אנחנו רואים שזה לא הולך. ערפאת הוא אמן השקר והכוזב. במקום שהוא יהיה בפינה, הרי שישראל נמצאת בפינה המדינית.

שרון טוען כי הוא רוצה לבדוד את ערפאת מן העולם, אבל מסתבר שזה הולך הפוך. למרות מדיניות ההבלגה והאיפוק אנחנו מבודדים יותר ויותר. כעת אנחנו כבר לא קונים את ההסברים של שרון, וכבר השבוע אנחנו מתחילים בקמפיין משולב להביא ללחץ מאסיבי על שרון כדי להביא לשינוי מדיניות ההבלגה. אם זה לא יעזור נחריף את המאבק.

לאחר הפיגוע הנורא בדולפינריום היתה לשרון הזדמנות להכות בהם ללא רחם, אך היא לא מומשה. למרבה הצער כוחות הביטחון מעריכים שיהיו חלילה פיגועים נוספים כמו בדולפינריום. וכאן אני שואל, למה שישפך עוד דם יהודי? למה להפקיר את בטחונם של עם ישראל? בשבוע שעבר ארעו שני ניסים גדולים ביהוד; אבל למה צריכים לחכות שיהודים יתפוצצו ברחובות כאשר לפני כן לא יגיבו?

לראש הממשלה יש את טראומת לבנון. הוא איננו רוצה לצאת למחנה תחת ממשל ימק אלא רק תחת מטרייה רחבה של אחדות לאומית ולכן הוא מחכה שפרס יאשר לו זאת. אבל מסתבר שיותר מידי יהודים נרצחו בגלל ששרון חיכה להסכמתו של פרס. כמה יהודים צריכים חלילה וחס עוד להירצח עד שגם פרס יבין כי את הטרור צריך לחסל ולא לדבר עמו?!

לא בהיקף שהיה פעם אבל יש קליטה ואין עזיבה. בקשר למה שמדברים בכלי התקשורת, אני יכול לדבר אתך על נתונים מדויקים. יש בידי את הנתונים על הרישום לשנת הלימודים הבאה לבתי הספר וגני הילדים ברחבי ישיע, ולא רק שאין עזיבה, אלא אפשר לראות הצטרפות משמעותית למגורים בישיע. אכן, היו חששות ודיברו על נטישה, אני לא אומר שאין כאלו שעוברים דירה ועוזבים, אבל זה בגדר הנתונים הטבעיים הקיימים בכל עיר. המצב רחוק מנטישה ובריחה. אדרבא, יש פריחה של ההתיישבות למרות המלחמה היומיומית כאשר חלק גדול מההתנחלויות נמצאים בקו האש.

● כדובר מועצת ישיע, קל לך יותר ליחצ'ן את ההתיישבות? יש יותר אהדה בציבור הרחב כלפי המתנחלים?

בהחלט. אנחנו מרגישים זאת וזה גם משתקף במשאלי דעת קהל. אתה יכול להיווכח זאת גם בעקבות הסיפור שמתיישבי רמת אביב ג' רכשו אמבולנס ממוגן ירי לטובת המתנחלים. למרות הדעות הפוליטיות השונות שלהם, אבל הם אומרים 'כעת אנחנו יחד עם המתנחלים ולא משנה מה הדעות הפוליטיות שלנו'. העובדה הזאת חשובה בעיני אפילו יותר מרכישת האמבולנס.

● למה? כי אתם זקוקים לאהדה?

כי זה מסר ברור לרוצח ערפאת ימשי: לא תצליח לשבור את עם ישראל, אין קרע ולא יהיה קרע בעם. האחדות הזאת היא תרומה משמעותית לבטחון.

תקח את אמנון דנקר שכתב מאמר תחת הכותרת "לא תעמוד על דם רעך", או את העיתונאי ארי שביט שכתב בעיתון שמאלני ידוע נגד השמאל שפוטר את עצמו בכל מיני תירוצים העיקר שלא לעמוד לימין המתנחלים. כך גם כתבה גדולה שפורסמה בעיתון הגדול בישראל על כך שספקי שירות לא רוצים להגיע לישיע – כתבה שלפני מספר חודשים ניסיתי להכניס אך לא הצלחתי. אלו הן כתבות שלא ראינו בעבר בעיתונות הכללית.

● אתה חש בחשבון נפש שהשמאל עושה על תמיכתו בהסכמי אוסלו?

צריך לחלק את זה לשניים. בציבור הרחב יש תזוזה חזקה מאד מימנה, וזה בהחלט בעקבות חשבון נפש. לעומת זאת אצל הפוליטיקאים בשמאל, יש אנשים ישרי לב אך יש אנשים שלא משנה מה קרה ומה יקרה

יש כיום בלעה"ר 205 אלף מתיישבים בישיע, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. הישובים ממשיכים לקלוט משפחות. אני שולף לך מהזיכרון: דווקא היישובים בעזה הנמצאים בחזית כמו מורג, כפר דרום ונצרים – קולטים מרמת גן וממרכז הארץ. אנשים מבינים כי זה החזית ודווקא כעת צריך לחזק את המקום. רבנים שולחים את תלמידיהם דווקא כעת כדי לחזק את ארץ ישראל. בקרוב אנחנו עומדים

● יש ברשותך מספרים ונתונים?

יש כיום בלעה"ר 205 אלף מתיישבים בישיע, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. הישובים ממשיכים לקלוט משפחות. אני שולף לך מהזיכרון: דווקא היישובים בעזה הנמצאים בחזית כמו מורג, כפר דרום ונצרים – קולטים בקיץ הזה 30 משפחות שבאות מרמת גן וממרכז הארץ. אנשים מבינים כי זה החזית ודווקא כעת צריך לחזק את המקום. רבנים שולחים את תלמידיהם דווקא כעת כדי לחזק את ארץ ישראל. בקרוב אנחנו עומדים

● ● ●

● אינתיפאדת אל-אקצא גתה מחיר זמים קשה מההתיישבות בישיע, אתם בחזית המערכה...

רוב הנרצחים הם אכן מקרב המתיישבים בישיע. נדמה לי שמדובר על כ-70 יהודים מרחבי ישיע מתוך 120 נרצחים באינתיפאדה שפרצה מאז ראש השנה.

● איך מתמודדים בישיע עם המצב. מדברים בתקשורת על בריחה המונית?

כל הזמן יש קליטה של משפחות, אמנם

והם ממשיכים עם העבודה זרה שלהם ששמה 'אוסלו'. תמיד יש להם הסברים למה ערפאת הוא למעשה בסדר ואנחנו אשמים. כאשר אומרים להם שברק כבר נתן לערפאת את הכל אך הוא לא הסכים לקבל, הם מסבירים כי לא הכינו מספיק טוב את ערפאת... מכל מקום, מה שבאמת חשוב הוא כי רוב עם ישראל התפכח.

● אז מה צריך לעשות כעת?

ישראל צריכה להנחית מכה צבאית חזקה על הפלשתינים על מנת לפרק את הרשות הפלשתינית כדי להביא ליישוב האזור. ערפאת הוא סכנה לא רק לישראל אלא לכל האזור כי הוא יכול להביא למלחמה כוללת. הרוצח הזה גורש מירדן, גורש מלבנון ומסוריה. האיש הזה מערער יציבות באופיו.

לדעתי צריך כעת לחדש את הרעיון שירדן היא המדינה הפלשתינית. לפי כל ההערכות, בעוד מספר שנים ירדן תעלם כיון שהיום שולטים 25 אחוז בדואים על רוב פלשתיני, אך הפלשתינים יתרבו במהירות ויתפסו שם את השלטון. לכן, כבר עכשיו צריכות מדינות המערב להשפיע על ירדן שתהיה לה זיקה למערב ולא לאיראן. שרון דיבר על כך לפני שנים רבות שירדן היא המדינה הפלשתינית

וכל פלשתיני שרוצה מדינה – שיעבור לירדן. מי שירצה להשאר בישיע כתושב יוכל להשאר, אבל תחת ריבונות מדינת ישראל.

אנחנו נמצאים ערב הכרעה היסטורית ואפשר להחזיר את הגלגל לאחור ולהפוך את הקערה על פיה. בפתחנו יש הזדמנות היסטורית, לאחר שניסינו את הכל ולא עזר. מאז פרוץ האינתיפדה הנוכחית עזבו כ-150 אלף ערבים את ישיע בגלל המצוקה הכלכלית. ישראל בצורה חכמה יכולה להביא לדילול האוכלוסייה הפלשתינית. גם באינתיפדה הראשונה קלטו מדינות המפרץ מאות אלפי פלשתינים. ישראל צריכה להביא לכך שירדן תקלוט את הפלשתינים, ולהכין את הקרקע לכך שירדן תהיה מדינתם כבר בעתיד הקרוב.

● אתה לא חש כי ישיע נהפכת ללבנון?

כיום המצב הוא אבסורדי. החיילים, ובצדק, נוסעים בגיפים ממוגני ירי עטויי שכפ"צ, ואילו האזרחים נוסעים ללא מיגון וללא שכפ"צ. המצב הוא אפוא שהלוחמים ממוגנים והאזרחים חשופים. אני אומר שגם החיילים וגם האזרחים צריכים לנסוע במיגון מקסימלי, אבל לא חלילה כתגובה לאי-

לוחמה ברשות הפלשתינית, אלא זה צריך להיות חלק מהמלחמה נגד האויב. אם לא נדבר את הטרור הוא רק יתחזק ויתעצם.

● ● ●

● היה דיון חירום השבוע במועצת ישיע, מה החליטו?

היה דיון על ההשקפה שלנו בדרך להגיע לפתרון בשטח. כמו כן הדיון נסוב על הצורך להוריד מהלקסיקון את הנושא של חלוקת הארץ ו"ויתורים כואבים". הגיע הזמן להפסיק לדבר על דברים כאלו לאחר שכולם נוכחו לראות עם מי יש לנו עסק.

● אתם מדברים על פתרון, אבל בעם ישראל קיים ייאוש מכל המצב?

אצלנו אין ייאוש. כיהודי מאמין אני בטוח שהמשיח כבר נמצא פה. אנחנו נמצאים בערב שעה גדולה מאד ובעז"ה המשיח יתגלה עוד רגע קט. צריך רק לפתוח את העיניים והוא יתגלה לנו, כפי שאומר הרבי מליובאוויטש. זוהי הראיה שלנו כיהודים מאמינים, ואין צורך לזרוע ייאוש מהמצב הזה. דווקא מתוך הסבל הזה יפציע האור הגדול...