

המערכת

לקראת שנת "הקהל" – עם כמה יהודים נוספים הנני מתכוון ללמד את ה"דבר מלכות"? וכמה יהודים נוספים לפחות יקבלו באופן קבוע את ה"דבר מלכות" או את חוברות "יחי המלך" בדואר? וכמה יהודים נוספים אחשוף למראהו הק' של הרבי ושיחותיו ולו בצפיה בקלטות דוגמת "לראות את מלכנו"?

בואו חשבו

להביא לרבי במשך השנה הקרובה? לקראת שנת "הקהל" – עם כמה יהודים נוספים הנני מתכוון ללמוד את ה"דבר מלכות"? וכמה יהודים נוספים לפחות יקבלו באופן קבוע את ה"דבר מלכות" או את חוברות "יחי המלך" בדואר? וכמה יהודים נוספים אחשוף למראהו הק' של הרבי ושיחותיו ולו בצפיה בקלטות דוגמת "לראות את מלכנו"?

מכמה יהודים נוספים הנני מתכוון להביא דמי "מעמד" לרבי במשך השנה הקרובה? – וכפי שהרבי כותב במכתבו הידוע כאלו שהינם שייכים למעמד ממילא שייכים לעניינים של "מעמד רוחני" וקשר לרבי בקיום כל שאר הוראותיו.

עודד והוא העיקר: כמה יהודים עודדתי ושמחתי בבשורה הטובה ולעוד כמה יהודים אביא בשורה זו: "פקוד פקדתי" – "הנה זה משיח בא" "הגיע זמן גאולתכם"!!!



בעת כזו אשר כלל ישראל טובע בים של צרות ויסורים ה' ירחם כאשר שונאי ישראל הרימו ראש ואמרו "לכו ונשביתה" רחמנא ליצלן

הנה כאז כן היום כבמלחמה הראשונה נגד ראש אויבי ה' עמלק אשר אין השם שלם ואין הכסא שלם עד שיוכרת זרעו הרי כדברי חז"ל במסכת ראש השנה:

"והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל" – "שכל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה היו נוצחין".

אין לנו אלא התורה הזאת:

"מסתכלין כלפי מעלה" – מתוך התקשרות איתנה בה' ובמשה עבדו "מסתכלין כלפי מעלה" – מתוך אמונה איתנה בכל הגה היוצא מפיו וגם בכל דבר שעודד בידיו הק' – "ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש". "מסתכלין כלפי מעלה" – ו"להיותו רועה אמת" של ישראל הרי גם הוא מסתכל... באותה שעה!"

וגבר ישראל!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

בסיומה של שנת הסגולה ולקראת פתיחתה של שנת ה"הקהל" והחודש השביעי המשובע בכל – מן הראוי לעשות חשבון צדק ולראות מה נעשה בקשר למסר העיקרי המהדהד מימים אלה.

תפקידו של כל חסיד בדור זה בכלל ובימים אלה בפרט הוא "להביא יהודים לרבי". על כך עורר הרבי עוד בתקופת היותו "חתנא דבי נשיאה" לפני תשי"י על תביעה זו של "להשפיע על עשרה יהודים" חזר אחר כך כבר בתחילת נשיאותו וגם בשנה הכי אחרונה שבה זכינו לשמוע את קולו.

תשרי של כל שנה ושנה היה הזמן העיקרי של "נקבצו העדרים" והנסיעה לרבי. הרבי התייחס לכך במיוחד בשיחות-קודש מיוחדות עבור האורחים (בערב ראש-השנה ובסוכה וכ"ו) דבר שלא היה דוגמתו בשאר ימות השנה.

ובפרטי פרטיות בשנת "הקהל את העם האנשים הנשים והטף" המחדדת עוד יותר את המסר והופכת אותו לפקודת-יום וצו-השעה: **להביא אנשים לרבי.**

וכל אחד ואחד מאיתנו צריך לעשות בינו לבין עצמו את חשבון הצדק:

כמה יהודים הבאתי לרבי? כמה יהודים קישרתי לרבי? על כמה יהודים השפעת ליכל הפחות לכתוב מידי פעם לרבי?

בתשרי זה של שנת תשס"ב – כמה יהודים נמצאים בזכותי ב-770 ובכמה מספר זה עולה על המספר של שנה שעברה? כמה פ"נים סחבתי לרבי מיהודים שכותבים כעת בזכותי לרבי?

ואם לא זכיתי לעשות זאת בעצמי – כמה נרתמתי למאמץ המשותף של המוסדות והגורמים העוסקים בכך כדי שכמה שיותר יהודים יבואו לרבי יכתבו לרבי ירגישו קשורים לרבי ויוכלו לשהות אצל הרבי?

וכשאחזור מ-770 – לכמה יהודים חדשים מלבד המשפחה והקהילה והמקורבים שכבר ישנם הנני מתכוון להביא את המסר של הרבי? וכמה יהודים נוספים אוכל