

הקריאה והקדושה

(לענין-שטאה על פי דרך הקדושה)
פיינשטיינ'ס אין די אינגלישקייט פון תורה-אידשקייט אינם נייטס פון חסדות הכיז.
זיך דער גוטוויסונג אין ברבחה פון ארמיה, שלימיא, מליכאוויטש

היכרות עם משה רבינו

על פי התורה, הנביאים, הכתובים, ודברי חז"ל*

ובאם נאמר, שאכן למרבה החרפה, האפשרות האחרונה הינה למעשה המציאות כיום – שרוב יהודי אמריקה ממירים את תורת משה האלקית בתורות נכר, ואכן הם כלל אינם מאמינים שהיה לנו משה, או שהם מאמינים שהוא היה, אך אינם מאמינים שגדלותו היתה עד כדי כך, ושהיה לו קשר ישיר עם האל-ברוך הוא – הרי פירוש הדברים הוא שהם אינם יודעים מי הוא משה רבינו, אלא כל אחד מחזיק בדעה פרטית משלו אודות משה רבינו.

ולכן, הצעתינו שעם ישראל יחל להכיר את משה רבינו – רחוקה מלהיות עלבון או חוצפה. העובדה היא שרוב היהודים מכירים אותו מעט מאוד, מי מדבר כבר על סוג אחר של יהודים רבים, שמאמינים שאין להם כל צורך להכיר את משה, וחבל על הזמן של בניהם אם ילמדו את הדברים אותם משה צוה עלינו ללמוד!

משה מן התורה

כל עם מוקיר ומעריץ, מחבר שירים ולומד על טובי הסופרים, ההיסטוריונים, המורים, ושאר מנהיגי הרוח של אותו העם. כל עם מאושר וגאה אם אחד ממנהיגיו

הוא עושה כל זאת בכח אלקי. הבה נתאר לעצמנו כיצד אכן כולנו נודה בכך, ללא כל ספק ולו הקטן ביותר, בעובדה שהמנהיג היהודי אכן מדבר עם ה', ומבצע את כל מופתיו בעזרת האל, האם יתכן שימצא יהודי אחד ויחיד שיזלזל בו, או ימרה את פיו?

כאשר בנוסף לכך ישחרר המנהיג הגדול את כל היהודים מעבדותם, ויכלכלם במשך שנים ארוכות במדבר שמים כשהוא דואג להם לכל צרכיהם, הרי לא ימצא יהודי אחד ויחיד שלא ימלא אחר פקודותיו, ולא יחפוץ ללמוד תורה מפיו במלוא שימת לב.

יהודי שכזה היה לנו לפני אלפי שנים – משה רבינו, הוא נתן לנו את התורה על הר סיני, כאשר את היסוד והבסיס שלה, ה"אנכי ולא יהיה" זכינו לשמוע מפי הקב"ה בעצמו.

נשאלת אם כן השאלה – ממה נפשך: הרי מאמינים אנו בזה כולנו, מאמינים שהיה בתוכנו משה שכזה, כיצד אם כן מזלזלים בו עכשיו כל כך הרבה יהודים בשלחם את בניהם ללמוד את כל תורות הנכר, כשהם מותירים את בניהם בבורות מוחלטת בכל הנוגע לתורת משה, משל היה זה ספר מעשיות תפל ח"יו?

ה הצעה שיהודים יערכו היכרות עם משה רבינו, יכולה להשמע כעלבון לכאורה, או אפילו כחוצפה, שהרי מי הוא זה שאינו יודע מי הוא משה רבינו? אך למרבה הצער השאלה היא אחרת: "איזה יהודי כן יודע מי היה משה רבינו?" והמענה על שאלה זו הוא, שמספרם של אלה היודעים זאת מועט ביותר. ולכן, הצעתנו לערוך היכרות עם משה רבינו הינה בהחלט במקומה ובהחלט מוצדקת.

הבה נתאר לעצמנו כיצד בימינו אלה מגיע יהודי שמטה האלקים בידו, מביא עשר מכות על שונאי ישראל, בוקע את הים, פוקד על האדמה לבלוע אנשים חיים והדבר מתרחש מיד, מוריד מן מן השמיים, מוציא מים מאבן יבשה, מקיף את מחנה ישראל בעננים, מאיר את דרכם בלילה בעמוד אש, מדבר תדיר עם ה', וגורם לכך שעם ישראל ישמע את שתי הדברות "אנכי" ו"לא יהיה" מפי הגבורה.

הרי אם כל זאת היה מתרחש לעינינו (וכיום אין יהודים המאמינים בכישוף כפי שהיו בין יוצאי מצרים) היינו כולנו בטוחים

תרגום ממאמר שהופיע בגיליון 21 של "הקריאה והקדושה"

משה רבינו, הוא האיש שהנחיל לנו את הספר הלא יאומן הזה. באם נאמר שזוהי המצאתו שלו, הרי שהוא היה חייב להיות החכם הגדול ביותר, הדוקטור הגדול ביותר, הפילוסוף הגדול ביותר, הנביא הגדול ביותר, ההיסטוריון הגדול ביותר, הסופר הגדול ביותר – ממש האדם הגדול ביותר שהיה אי פעם בעולם

אלא גם להבטיח את הבטחון העצמי וקיום העם.

עשרות פעמים הם הבהירו לעם ישראל, עשרות פעמים עם ישראל לא ציית ושלם על כך בנהרות דם. לבסוף אומר הנביא האחרון – מלאכי – לעם השותת בדמו, לשארית הפליטה היהודית בגלות, את המילים: "זכרו תורת משה עבדי". זכרו יהודים את תורת משה, כי אתם תווכחו לבסוף שוב, שעליכם לעשות תשובה ולציית לתורת משה, או לשלם שוב את המחיר של "והכיתי את הארץ חרס". היה ניתן לצפות שאפילו הטפשים הגדולים יבינו סוף סוף שלא משתלם יותר לזלזל במשה ובתורתו, אך לא, הדבר לא קרה, לא אצל עם קשה עורף כמו העם שלנו!

היהודים רואים מה הנאצים עשו לשמונה מליון מאחיהם באירופה, הם אפילו משלימים עם הרעיון שגורל דומה יבוא עליהם כאן באמריקה, אך לציית לתורת משה כאמצעי להביא סוף לצרות – הם לא מוכנים בשום אופן. הרי זו פשוט מרידה ואיבוד עצמי לדעת!

צודקים הם כל הנביאים וצודק גם הנביא מלאכי, שהזהירונו בנוגע לזמן העכשוי. יהודי אמריקה חייבים להכיר מחדש את משה רבינו ואת תורתו, והם חייבים להבין שאת הברית שנכתרה עם הקדוש ברוך הוא על הר סיני לא ניתן לשבור.

אנו עוד נתבע על הזלזול בקבלת התורה עד עתה, ואם לא נשוב ונקיים כראוי את הברית גם כעת, אזי נשלם על כך בגורל מר ח"י!

חוסר הרצון להבין את הסכנה הנובעת מהזלזול בתורת משה, אחרי שנביאי האמת ההיסטוריים שלנו הזהירו אותנו שמשמעות הדבר היא משחק באש – אין זו סתם בורות וטפשות פשוטה – זוהי עקשנות מטורפת, מרידה ואיבוד עצמי לדעת ממש!

אלפי השנים הבאות, כפי שמשה ניבא זאת לעם ישראל, וכל מילה שלו התקיימה במילואה.

לכך אנו מוכרחים גם להוסיף, שמלבד נבואותיו של משה ניתן למצוא בתורה את יסוד המוסר הנעלה ביותר, החכמה הנעלה ביותר, המדע – וכן הלאה. כאשר כל דברי הספר תקפים לגבי האנושות כולה וכל האומות מעריצים אותו עד עצם היום הזה – הרי אין כל ספק שהאל-ברוך הוא עצמו מינה את משה להיות שליחו לאנושות כולה, שהתורה היא תורה ה', ושהיא ניתנה לכל הדורות על ידי אדם אלקי. וכפי שהתורה קוראת לו: "משה איש אלקים"!

אם לאחר כל זאת ישנם יהודים שאינם גאים במשה, אינם רואים לנחוך ללמוד את תורתו, והם מעדיפים שגם ילדיהם לא ידעו מאומה אודותיו ואודות תורתו – הרי שהם אינם מכירים את משה, ובכך הם מציגים את גודל בורותם וטפשותם – תהיה ההצדקה לכך ככל שתהיה.

באם לעם אחר היה מנהיג בדוגמת משה רבינו – הרי הוא היה מרעיש את העולם והיה גאה בו ללא גבול!

מן הנביאים

אם חוסר ההכרה בגדלותו של משה על ידי הספר חמשה חומשי תורה היא המדרגה הנמוכה ביותר של בורות וטפשות, הרי חוסר ההבנה בחשיבות העליונה שיש למשה ולתורתו עבור כל יהודי הניכרת מדברי נביאי התנ"ך המדברים עליו, זהו מעשה בגידה ואיבוד עצמי לדעת!

נביאי התנ"ך הבינו היטב את גדלותו של משה רבינו ואת קדושת תורתו. הם הזהירו את עם ישראל פעמים אין ספור על סכנות ועל חורבן, וכל פעם התגלו כנביאי אמת. נביאים אלו קבעו את העובדה שהציות לתורת משה פירושו לא רק לעשות להי טובה,

הרוחניים ידוע גם אצל עמים אחרים, או אם היצירות שלו מתורגמות לשפות אחרות ומשתמשים בהם במדינות אחרות.

עמי התרבות המודרניים שהעניקו לעולם מספר אנשי רוח וסופרים מפורסמים, יכולים להציג את יחוסם זה עד לפני כמה מאות שנים, כשבעצם פירוש הדברים הוא, שהם עצמם מודים בכך שעד לפני כמה מאות שנים הם היו עמים חסרי תרבות לחלוטין.

לאמיתו של דבר, מה כבר אותם אנשי רוח פעלו בעולם באמצעות סיפורי העלילה שלהם, שיריהם, מחזותיהם, ודברים דומים חסרי תוכן. אפילו היצירות הדתיות שלהם, אינן אלא חיקויים או תרגומים חסרי ערך.

שקספיר ולותר היו בין גדולי וראשוני חכמי אומות העולם שהתבססו על יסוד דתי רוחני. בזמן שלפני תקופתם, היו העמים שלהם – אנגליה וגרמניה, עמים שלא הוציאו מתוכם שום אדם גדול, ובכלל היו אלה אז עמים חסרי תרבות. לאחר כל זאת הם עושים צימעס משני גדולים אלה, משל עשו הם את העולם למאושר יותר.

יצירותיהם מופיעות בכל הספריות הציבוריות והפרטיות, ובכל הקולגיים ומוסדות הדת הוגים בהם. כל אדם המחזיק את עצמו כאיטלגנט אינו מרשה לעצמו להחמיץ אותם – אם הוא מעוניין שלא יגחכו על בורותו.

להבדיל באלף הבדלות, התורה, עתיקה יותר משלשה אלפי שנים, ולא רק שזוהי הספר הראשון בעולם, אלא גם הגדול שבהם, שעד היום לא נמצא לו כל דמיון.

הוא תורגם לאלפי שפות וניבים של כל עמי העולם, הוא מלא בחכמה אלקית, במדע הנעלה ביותר, באמת עמוקה, במוסר נעלה, בנבואות פלאיות שהוכחו כמדויקות עד כדי חוט השערה. לשונו וסגנונו הספרותי יחידים בעולם, ואינם ניתנים לחיקוי בשום אופן!

משה רבינו, הוא האיש שהנחיל לנו את הספר הלא יאומן הזה. באם נאמר שזוהי המצאתו שלו, הרי שהוא היה חייב להיות החכם הגדול ביותר, הדוקטור הגדול ביותר, הפילוסוף הגדול ביותר, הנביא הגדול ביותר, ההיסטוריון הגדול ביותר, הסופר הגדול ביותר – ממש האדם הגדול ביותר שהיה אי פעם בעולם.

ואכן, אדם בדוגמת משה מעולם היה ולא נמצא, אך איש אלקים הוא, והספר איננו המצאתו, אלא הוא קיבל אותו מהאל-ברוך הוא מן השמים!

אין עוד מקרה דומה בעולם, שעם שרק עכשיו הופיע על בימת העולם, ינבא על ידי מנהיגו הראשון את כל אשר יקרה בארבעת

מן הכתובים

האשמים בחוסר הידע, בטפשות, ובעקשנות המטורפת, הם כמובן נביאי השקר של הדורות האחרונים. הם התחילו בשיטת ההשכלה: "היה אדם בביתך ואדם בצאתך", והדבר הוביל לכפירה העכשווית, לפיה אין יותר צורך להיות יהודי גם בבית. לפי שיטה זו גורלנו כרוך בגורל אומות העולם – איתם נצח ובנפלים ניפול!

עבור חסרי הידיעה, הטפשים, והעקשנים עד טירוף, המלאכה להכיר להם את משה רבינו הינה בזבוז זמן.

הנזק לנשמות שלהם הוא כמעט ללא תקנה, הם התרחקו מהמחנה היהודי וקולו של כתב עת יהודי פשוט לא יגיע אליהם. חייבים לפנות ליהודים שעדיין אוזנם כרויה ולבבותיהם עדיין פתוחים להבין את החושך הרוחני השורר ברחוב היהודי.

ליהודים ספורים אלו, המכירים את משה מן התורה ומן הנביאים, צריך לומר: הכירו את משה רבינו מן הכתובים!

בכתובים מודגש תפקידו של משה רבינו כמליץ טוב על ישראל, ומסופר גם על תפקידם של מנהיגי ישראל האחרים כמבקשי טוב על ישראל.

דוד המלך אומר בתהלים: "ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית".

דניאל הנביא עשה גם הוא כדוגמת משה רבינו – הוא התוודה על חטאי ישראל וביקש מה' לרחם על החוטאים.

מילותיו היו: "לה' אלוקינו, הרחמים והסליחות, כי מרדנו בו. ולא שמענו בקול ה' אלוקינו ללכת בתורותיו אשר נתן לפנינו ביד עבדיו הנביאים. וכל ישראל עברו את תורתך וסורו לבלתי שמוע בקולך. ותינתן עלינו האלה והשבועה אשר כתובה בתורת משה עבד האלוקים כי חטאנו לו. ויקם את דברו אשר דיבר עלינו ועל שופטינו אשר שפטונו להביא עלינו רעה גדולה, אשר לא נעשתה תחת כל השמיים, כאשר נעשתה בירושלים. כאשר כתוב בתורת משה, את כל הרעה הזאת באה

לכן אנו פונים לכל היהודים: הכירו את משה רבינו! הוא אביהם של כל הנביאים והוא ניבא שלבסוף תהיו חייבים להכיר אותו אפילו לנגד רצונכם. חוסר הידע הטפשות והעקשנות לא יעזרו יותר. חבלי משיח ר"ל יעשו כל אחד לחכם יותר, ועדיף שנהיה חכמים בעצמינו – ובזמן!

שבגלל חוסר ידיעתם המשווע אפילו אינם רוצים להכירו!

הסערה בעולם לא תשקוט עד שהיהודים בכל מקום יקבלו על עצמם מחדש להכיר את משה רבינו ויבקשו ממנו שוב "דבר אתה עמנו ונשמעה!"

אמנם בינתיים, אין הם מבינים זאת ואינם רוצים ללכת בעקבות אנשי משה. לכן חייבים אלו האחרונים לבוא אליהם, או לפחות לבקש ולהתפלל עבורם, כפי שמשה רבינו עשה זאת בעצמו במקרה כגון זה!

לכן אנו פונים לכל היהודים: הכירו את משה רבינו! הוא אביהם של כל הנביאים והוא ניבא שלבסוף תהיו חייבים להכיר אותו אפילו לנגד רצונכם. חוסר הידע הטפשות והעקשנות לא יעזרו יותר. חבלי משיח ר"ל יעשו כל אחד לחכם יותר, ועדיף שנהיה חכמים בעצמינו – ובזמן!

על היהודים הנאמנים לתורה לעזור ליהודים האחרים להיות חכמים יותר, או לכל הפחות לבקש ולהתפלל עבורם ברעש גדול, להגיד תהלים בבתי הכנסיות, לקבוע צומות וכדומה, דברים כאלה שיעוררו ויזעזעו את העם המולך שולל והרדום, כי אם רק חבלי משיח יהיו חייבים לעשות זאת, יסבול מכך כל עם ישראל!

על פי התורה, הנביאים והכתובים ישנו רק אמצעי אחד להנצל מחבלי משיח – לחזור בעצמנו למשה ולתורתו ולעזור ליהודים אחרים לעשות זאת, ולהשומע יונעם ותבוא עליו ברכה אמן כן יהי רצון!

עלינו, ולא חילינו את פני ה' אלוקינו, לשוב מעוונותינו ולהשכיל באמיתך (דניאל ט, ט-יג).

התפקיד להתחנך ולבקש על הדור החוטא כמשה ודניאל, מוטל כעת על מנהיגי ישראל האמיתיים, ועל כל היהודים שנשארו נאמנים לתורה. שכן הציבור היהודי הגדול מוטל חסר ישע בידיהם של מנהיגים המובילים אותם חסרי אונים – כך שקול התורה והנביאים אינו יכול להגיע אליהם!

העולם סוער בתקופה זו בקולות וברקים, התובעים מעם ישראל נעשה ונשמע חדש וקבלת התורה מחדש. "וירא העם וינעו ויעמדו מרחוק" – עם ישראל רואה, הוא מזדעזע אך נשאר עומד מרחוק, הוא אינו מבין את משמעות כל הרעש, ומנהיגיו הרעים אינם אומרים לו את האמת, כיון שהם בעצמם אינם יודעים אותה.

לכן, כעת הוא הזמן עבור כל הנאמנים לתורה, לעשות את עבודתו של משה, לדבר עם אלה שאפשר להגיע אליהם, ולבקש ולהתפלל עבור אלה הרחוקים עד כדי כך שלא ניתן אפילו להגיע אליהם!

הכירו את משה רבינו! אסור שישאר יהודי אחד שאינו יודע על כך שמשה רבינו הוא עבד השם ואיש האלקים, שאת תורתו חייבים אנו לשמור אם איננו רוצים לאבד ח"ו את חיינו, ושום בן תורה אסור לו להסתפק עם שמירת התורה הפרטית שלו, אלא עליו לקחת דוגמא ממשה ומדניאל, ולבקש רחמי שמים עבור היהודים האחרים, שאינם מכירים את משה רבינו, ואפילו עבור אותם

"הדבר היחיד שמעכב עדין את הגאולה הוא, הצורך שכל בני יבקשו וידרשו ויתבעו מהקב"ה להביא את הגאולה האמיתית והשלמה" (תורת משה מ"ו חלק ב' קמ"א)

להזמנות: משה ברדוגו
054-521852, 04-6545052

דאג גם אתה לסביבתך!



גם משפחת _____ מבקשת
משיח עכשיו

סביבת ט.ו.ט. יפה וסיוחדת לזלזול הבית