

עשור לאחר השיחה האחרונה  
שנאמרה בכינוס השלוחים, בה  
קבע הרבי מלך המשיח את  
תפקידם של השלוחים בזמן הזה  
– להכין את העולם לקבלת פני  
משיח – דומה שהיום קל יותר  
מתמיד להפיץ את המסר ●  
שלוחי הרבי בארצות הברית  
וקנדה, מספרים על עלייה חדה  
במספר האנשים המתעניינים  
בבשורת הגאולה, ומביעים את  
רצונם להתגלות המנהיג האלוקי  
שיחלץ את העולם משרשרת  
אירועי הטרור שמתרחשים  
לאחרונה ● רב שיח מרתק

מאת אברהם יעקבסון

# פֶּשַׁת מִנְהֵיג אֲמִיתִי

סטודנטים. בחודשים האחרונים עלה מספר המשתתפים לשישים, ולפעמים מגיע מספרם למאה! גם בשבתות עלה מספר הסטודנטים מ-300 ל-500. כשאני אומר התעוררות, אני לא מדבר באוויר. אנחנו רואים את זה במספרים.

● **מדברים היום על הצורך במנהיג עולמי מסוג שונה, מישהו שיוכל לחלץ את העולם מהביצה הטרויסטית אליה שקענו בשנים האחרונות. כיצד אתם, כשלוחים, מנצלים זאת להפצת בשורת הגואל?**

**הרב אסטולין:** על נח כתוב "זה ינחמנו", ואומר רש"י שאין הכוונה לנחמה אלא למנוחה, כי אילו היה נח מביא לנחמה – היה נקרא שמו מנחם. נחמה אמיתית היא זו שמסירה את הצרה לגמרי. נח, לא הסיר את הקללה שנתקל בה אדם הראשון, אלא רק עשה את החיים יותר נוחים. האדמה עדיין מקוללת, אבל הוא המציא מחרשה, והפחית מחומרת הקללה. נחמה אמיתית הוא לא הביא. את הנחמה הזאת יביא עלינו הרבי משיח צדקנו שמנחם שמו.

רש"י בא להשמיע לנו דבר נפלא: כאשר תגיעו לאמריקה, ותרגישו פתאום מאוד בנוח. החיים מאוד נוחים, קל מאוד להביא פרנסה לבית, וגם קללת הגלות לא נוראה כל כך, שהרי אין גזירות על היהודים באמריקה. אפשר לחשוב שזה מנחם, שזה משיח. אומר לנו רש"י: זה נח בלבד, וזה לא מספיק. אתם עדיין צריכים מנחם!

אנחנו ידענו את זה, אבל העולם כולו חשב שאין צורך כל כך במשיח. כשדיברנו על הגאולה, אמרו לנו שהחיים באמריקה מספיקים להם. היום הכל השתנה. פתאום

זוהר ממש מחיה את נפשם.

**הרב יוסף קרליבך:** אנחנו בבית חב"ד הרגשנו מאוד קרובים לאסון התאומים בניו-יורק, הן מפאת הקרבה הגיאוגרפית לניו-ג'רסי, והן משום שכמה מהוריהם של הבנות שנמצאות אצלנו בפנימייה של בית חב"ד, היו בבניינים בעת האסון. גם כמה בנות שלמדו אצלנו בעבר עבדו בבנייני התאומים והיו מקור לדאגה אמיתית. רק לאחר כמה ימי מתח ודאגה נודע שלכולם שלום.

מיד כשנודע היקף האסון, החלו הסטודנטים לנהור לבית חב"ד. הם חשו צורך להיות קרובים לה' ברגעים הקריטיים. מאות סטודנטים גדשו את מסדרונות בית חב"ד, ומידי שעה נערכה במקום אמירת תהילים המונית לזכות הפצועים. הרב ברוך גודמן, מנהל הפעילות בבית חב"ד, חילק את ספר התהילים לסטודנטים ששהו במקום, וכך בכל שעה עגולה סיימו לומר את כל התהילים. ביומיים שלאחר האסון השביתה הנהלת האוניברסיטה את הלימודים, ובבית חב"ד פשוט לא היה מקום למאות הסטודנטים שהגיעו לשמוע מה יש לנו לאמר.

לאור ההתעוררות הגדולה, פתחנו בקמפיין מיוחד: "עשה מצווה לזכות קרבנות הפיגועים". הכנו טופס מיוחד עליו רושמים הסטודנטים את שמם ושם אמם, והמצווה שהם קיבלו על עצמם. הטפסים הללו נשלחים לרבי, ובוודאי גורמים נחת רוח רב.

ההתעוררות נמשכה גם בימים הבאים. בחודשיים האחרונים מגיעים לשיעורים בבית חב"ד מספר כפול של סטודנטים. בכל ערב יש לנו שיעור משולב באטרקציה כלשהי. משהו בסגנון של "פיצה ופילוסופיה". בדרך כלל משתתפים בשיעורים הללו כשלושים

היו אלה מלחמות בין מדינות, מלחמות של כבוד ויוקרה. היום זו מלחמה אחרת – מלחמה בין הטוב לרע. ככה מדברים היום מנהיגי העולם החופשי, כמו ג'ורג' בוש וטוני בלייר. אמר לי יהודי אחד, שבתחילת הבריאה אמר אלוקים "הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע". כבר אז, כאשר רוח אלוקים – זה רוחו של משיח – ריחפה על פני המים, החלה המלחמה בין הטוב לרע. היום, כאשר רוחו של משיח מרחפת כבר על פני הארץ – זה מסתיים במלחמה בין הטוב והרע.

ההתעוררות הרוחנית איננה מנת חלקם של היהודים בלבד. כל העולם מתעורר. לפני כמה ימים שאל מישהו את בוש מה האדם הפשוט יכול לעזור במלחמה. השיב לו בוש: תתפלל. העולם כולו מבין היום שכדי לנצח את הרע אנחנו חייבים את הכוחות של הקב"ה, וכדי לקבל את הכוחות הללו – אנחנו חייבים לעשות משהו.

בזמננו, אין התעוררות רוחנית שאינה קשורה עם הגאולה וביאת המשיח. וההתעוררות העכשווית, קשורה בקשר הדוק עם מושגי הגאולה. כעת כולם מבינים מה שהרבי אמר שאנחנו נמצאים בזמן השיא של ביאת המשיח. רואים במוחש שכל מה שמתרחש בעולם קשור לביאת המשיח. אנשים מקשרים כל אירוע לביאת המשיח.

אצלנו בבית חב"ד עוסקים תמיד בשורת הגאולה. תמיד יש את האנשים שיאמרו בקוצר רוח: או-קיי, שמענו כבר... בזמן האחרון אני כבר לא שומע תגובות כאלה. להיפך: אפילו אותם אנשים שהגיבו בזלזול לכל ענייני משיח, מבקשים לדעת כל שביב של מידע בנושא הגאולה. כל מדרש מדליק להם אור בעינים, וילקוט שמעוני או

# העולם מח



השלוחים צריכים להתדבר ביניהם בכינוס השלוחים, להציג קו אחיד של מסר מרגיע ומעודד, מסר ברור של בשורת הגאולה. הרבי התווה לנו את המסר, ואנחנו רק צריכים להתאים אותו למציאות החדשה בעולם.

**הרב זושא זילברשטיין:** בחודשיים שחלפו מאז התקפות הטרור בארצות הברית, אנו מבחינים בעלייה חדה במספר האנשים המתעניינים בבשורת הגאולה. אנשים מבינים שלא מדובר באירוע מקומי שאמור לעניין את תושבי ניו-יורק בלבד. הם קולטים שקרה משהו יסודי, שהחליף את כל דרך החיים, את כל ההשקפה שלנו. לפתע אנשים מסתכלים אחרת על החיים. מה שעד היום היה טפל הפך לחשוב מאוד, ומה שהיה חשוב – אפילו לא טפל. פעם אנשים חיפשו גשמיות, היום הם מחפשים רוחניות, ערכים עם תוכן. אנשים מגיעים לבית חב"ד ומחפשים דרך, מישהו שידריך אותם בדרך הנכונה. מידי יום מגיעים לבית חב"ד עשרות פניות טלפוניות מאנשים שרוצים ללמוד, להתפלל, להניח תפילין ולהשתתף בשיעורים. הם מספרים לנו שהגיעו למסקנה שבעולם הגשמי, במגדלים הפיננסיים ובכוחות של הפנטגון – שם לא ימצאו את התירוצים והפתרון לבעיות. המסקנות הללו יורדות למעשה בפועל כאשר עשרות אנשים שמעולם לא הגיעו לבית חב"ד, מתחילים לפקוד את המקום לתפילות ושיעורי תורה.

בכלל, היום יש שפה חדשה שמעולם לא שמענו דוגמתה. מלחמות היו תמיד.

● **כינוס השלוחים השנה נערך בצל אירועי הטרור המחרידים בארצות הברית. כיצד השפיעו האירועים הללו על הפעילות בבתי חב"ד?**

**הרב נפתלי אסטולין:** היום כולם רואים במוחש מה שהרבי אמר לפני עשר שנים, שהעולם כבר מוכן וצריך רק לפקוח את העיניים. מסתבר, שתמיד העולם מקדים אותנו בכמה צעדים... הזדמן לי לשוחח עם כמה שלוחים בזמן האחרון, ובצער רב אני אומר, שגם היום העולם מקדים אותנו: העולם כולו מדבר על האירועים במושגים חדשים, מושגים של גאולה, ודווקא אנחנו השלוחים לא מנצלים מספיק את הזדמנות הפז המיוחדת שנקלעה לפתחנו.

מצד אחד העולם מבין שאנו עומדים בפתחו של עידן חדש, ומצד שני העולם כולו שרוי בפחד איום ונורא. כאן אנחנו חייבים להכנס לתמונה עם המסר המרגיע והמעודד של הרבי. לא זו בלבד שלא תהיה שואה נוספת ר"ל, אלא שכל המאורעות הללו הם הכנה לביאת המשיח, והקב"ה אומר לבניו אל תתיראו – כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם.

חבל שהיינו צריכים להגיע למצב הזה, אבל אפשר לנצל את הפחד והאימה ששוררים בעולם, כדי להפיץ את בשורת הגאולה. בית חב"ד שלי אני רואה שאנשים משוועים למילה של נחמה ותקווה. כל מילה שלי בענייני גאולה ומשיח מתקבלת כטל של תחייה ממש. כך זה אצלנו בבית חב"ד, ובטוחני שכך זה בכל העולם.

עשור לאחר השיחה האחרונה שנאמרה בכינוס השלוחים, בה קבע הרבי מלך המשיח את תפקידם של השלוחים בזמן הזה – להכין את העולם לקבלת פני משיח – דומה שהיום קל יותר מתמיד להפיץ את המסר ● שלוחי הרבי בארצות הברית וקנדה, מספרים על עלייה חדה במספר האנשים המתעניינים בבשורת הגאולה, ומביעים את רצונם להתגלות המנהיג האלוקי שיחלץ את העולם משרשרת אירועי הטרור שמתרחשים לאחרונה ● רב שיח מרתק

מאת אברהם יעקבסון



**אצלנו בבית חב"ד יודעים כולם שהרבי הוא מלך המשיח. הם שרים את ניגון ה'יחי' בכל בוקר לאחר התפילה, ורואים זאת בכל חומר פירסומי שבית חב"ד מפיק. מה שהתחדש לאחר הפיגוע הוא, הרצון והתשוקה להתגלות: פעם אנשים יכלו לחשוב שטוב להם בגלות. הם שמעו שהרבי הוא מלך המשיח, אבל לא הייתה להם ציפייה אמיתית להתגלותו. היום, הם מחכים לו בכליון עיניים. הם משתוקקים לרגע בו הרבי יתגלה ויגאל את העולם**

המשפיעים היו צריכים להשמיע יותר את דבריהם, וגם המשרדים הרשמיים היו צריכים לעורר את השלוחים לפעול יותר בענייני גאולה ומשיח.

אגב, בעניין זה אני חייב לציין לשבח את השבועון "בית משיח" אשר מהווה סם של תחייה לכל שליח באשר הוא שם. גם בשבועות עמוסים בפעילות, כאשר אין זמן אפילו לעיין בשבועון, הרי השער של "בית משיח", תמונת הרבי וה"יחי", מעוררים ומזכירים לפעול בענייני גאולה ומשיח.

אני מאוד מקווה, שבאם ח"ו לא תהיה ההתגלות עד לכינוס השלוחים – שהכינוס יתן את החיזוק הזה שכולנו צריכים, כדי שנצא עם כוחות מחודשים. צריכים למקד את הכינוס לנושא הזה, שהוא הנושא העיקרי. לצערנו, לעיתים עסוקים כל כך עם הדברים הטפלים, עד ששוכחים לגמרי על העיקר.

מי שרואה עצמו כאחראי לסייע לפעולות השלוחים – יהיה מי שיהיה – צריך לדעת שעליו מוטלת הזכות והחובה לעורר את השלוחים לפעול בענייני גאולה ומשיח. השלוחים כולם בטוחים ומאמינים בבשרות הגאולה של הרבי מלך המשיח, אחרת לא היו יוצאים לשליחות מתוך מסירות נפש. יחד עם זאת, גם הם בני אדם, והם צריכים חיזוק והתעוררות. בטוחני, שאם יעוררו את השלוחים מידי שבוע בהצעות לפעילות בענייני גאולה ומשיח, הרי בקרוב ממש נראה איך שמלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים.

**הרב קרליבנד:** כאשר הרבי אמר "עשו כל אשר ביכלתכם" – הרי אין מקרא יוצא

הקהל יש לנו כוחות מיוחדים להתאחד, ועלינו לנצל זאת. הגיע הזמן לעשות הקהל בין החסידים, בין השלוחים. שנקהל כולנו לפעול את השליחות העיקרית: להכין את העולם לקבלת פני משיח. כדי לקבל את משיח אנחנו חייבים להיות באחדות. ברכנו אבינו – כולנו כאחד.

כאשר כל אחד יעשה חשבון נפש, ויבין שמכיוון שהרבי הטיל את העבודה על כל אחד ואחד, ואילו היה אחד עושה את עבודתו כדבעי, הרבי היה מתגלה זה מכבר – הרי ברור שכולנו אשמים. כל אחד מאיתנו אשם! וכל אחד מאיתנו חייב לעשות את מאמצים כבירים כדי לפעול יחד ולהביא סוף סוף את ההתגלות.

עשר שנים חלפו מאז השיחה האחרונה של הרבי בכינוס השלוחים. בטבע בני אדם, שכאשר עובר זמן כל כך ארוך ולא שומעים הוראות חדשות, זה קשה מאוד. הגמרא אומרת על חנניה מישאל ועזריה, שאילו היו מענים אותם, הם לא היו עומדים בניסיון. עשר השנים האחרונות הן עינוי מתמשך לכל חסיד בכלל, ולשלוחים בפרט. דווקא משום שכל כך קשה לנו – אנחנו חייבים להתאחד, כי רק באחדות נוכל להתגבר על הקשיים הללו.

מצד אחד, השלוחים הם אנשים בעלי חומר שונה, אנשי מסירות נפש במלוא מובן המילה. אבל מצד שני, גם הם צריכים את החיזוק וההתעוררות. לכן, כל עוד אנחנו נמצאים בגלות קשה ואיומה זו, כאשר איננו שומעים את שיחותיו של הרבי מלך המשיח – אנחנו צריכים לחזק האחד את השני.

לשנת המאה של הרבי, שבזה צריך להיות לשלוחים קאָך גדול במיוחד. די אם נתאר לעצמנו איזה קאָך הרבי היה עושה משנה זו, אילו היינו זוכים לשמוע כעת את שיחותיו הקדושות, כדי שנבין כמה אנחנו צריכים להשתדל בזה.

**הרב זילברשטיין:** דבר אחד ברור: אף אחד לא יכול להעיד על עצמו במאת האחוזים שהוא עושה בדיוק מה שהרבי מלך המשיח רוצה. מהסיבה הפשוטה, שאילו היה אחד כזה, היינו עמוק בתוך הגאולה. הרבי בעצמו אמר שאפילו אם יהיה אחד שיעשה מה שצריך, ו"מיט אַ אמת" – הגאולה תגיע. במבחן התוצאה, אם כן, אנחנו עדיין בגלות.

אז מה עושים? האם משום שלא סיימנו את השליחות נשב בבית? נחזור אחורה? ברור שלא זה מה שהרבי רוצה מאיתנו. הרבי רוצה שנחשוב קצת יותר, נשמע דעות של שלוחים נוספים, ויחד נגבש דרך פעולה להבאת המשיח.

הברומטר היחידי לפעילות השלוחים הוא הרצון של הרבי, והאם פעולה כזו או אחרת תזרו את התגלותו. היות וברור לכולם שהרצון של הרבי הוא שכל השלוחים יפעלו מתוך אחדות – חייבים לשאוף להגיע לאחדות מלאה בין כל השלוחים. למרות שאין דעותיהם של כל השלוחים עולות בקנה אחד – הרי אותה תורה שאומרת שאין דעותיהם שוות, מחייבת אותנו לפעול מתוך אחדות. ברור, אם כן, שיש דרך לעבוד מתוך אחדות מלאה, מבלי לוותר על שום פעילות שמזרזת את התגלות הרבי מלך המשיח.

מדובר באתגר קשה במיוחד, אבל בשנת

**בטוחני, שלכל שליח יש רעיונות. לאחד יש עשר רעיונות, ולשני יש בקושי אחד. כל אחד עם הרעיון שלו. את הרעיונות הללו אנחנו רוצים לשמוע במוצאי שבת הקרובה, במהלך מלווה מלכה חגיגי שיתקיים ב-770, בו ידונו ברעיונות להכנת העולם לקבלת פני משיח. העיתוי נקבע במיוחד למוצאי שבת, כדי שכל שליח, יהיו דיעותיו אשר יהיו, יוכל להשתתף בכינוס זה, מבלי להחמיץ שום אירוע**



דומה יותר ללימוד יהדות בקולג'... מקדישים לכך סדנה או שתיים, ואם יש שלוש סנדאות מרגישים שממש הגזימו.

הרבי מעולם לא אמר שהשלוחים צריכים להתאסף ולדון כיצד עורכים מגביות ודינרים. הרבי גם לא ביקש שיתנו עצות אחד לשני כיצד עורכים הלוויות. דבר אחד הורה הרבי, ובצורה חד-משמעית: להתאסף ולדון כיצד מכינים את העולם לקבלת פני משיח. ואת זה, לצערי, עוד לא עשינו ברצינות.

בטוחני, שלכל שליח יש רעיונות. לאחד יש עשר רעיונות, ולשני יש בקושי אחד. כל אחד עם הרעיון שלו. את הרעיונות הללו אנחנו רוצים לשמוע במוצאי שבת הקרובה, במהלך מלווה מלכה חגיגי שיתקיים ב-770, בו ידונו ברעיונות להכנת העולם לקבלת פני משיח. העיתוי נקבע במיוחד למוצאי שבת, כדי שכל שליח, יהיו דיעותיו אשר יהיו, יוכל להשתתף בכינוס זה, מבלי להחמיץ שום אירוע.

שליח שישים לנגד עיניו את שיחותיו של הרבי, יבין מיד שמוטלת עליו חובה קדושה להשתתף בכינוס זה, ולהציג את רעיונותיו בפני חבריו השלוחים. כולנו צריכים להניח את כל החישובים הפולטיים בצד, ולמלאות את רצונו של הרבי: להתאסף ולדון כיצד מכינים את העולם לקבלת פני משיח בפועל ממש. זוהי חובתנו כשלוחים, וגם משום אהבת ישראל – שהרי ייתכן שההצעה שאנו נעלה תקרב את התגלות המשיח בעוד רגע אחד!

כמובן וגם פשוט, שחלק גדול מההצעות לפעילות יהיו קשורים לשנת הקהל, ובמיוחד

למשרדו של יהודי דתי, לא חב"דניק, הוא מראה לי את הזוהר בהתרגשות, ואומר שמשיח ממש קרוב.

אצלנו בבית חב"ד יודעים כולם שהרבי הוא מלך המשיח. הם שרים את ניגון הייחיי בכל בוקר לאחר התפילה, ורואים זאת בכל חומר פירסומי שבית חב"ד מפיק. מה שהתחדש לאחר הפיגוע הוא, הרצון והתשוקה להתגלות: פעם אנשים יכלו לחשוב שטוב להם בגלות. הם שמעו שהרבי הוא מלך המשיח, אבל לא הייתה להם ציפייה אמיתית להתגלותו. היום, הם מחכים לו בכיליון עיניים. הם משתוקקים לרגע בו הרבי יתגלה ויגאל את העולם.

**● עשר שנים חלפו מאז השיחה האחרונה שנאמרה בכינוס השלוחים, בה הגדיר הרבי את תפקידם של השלוחים: להכין את העולם לקבלת פני משיח. מה עשינו, ומה אנחנו צריכים לשפר?**

**הרב אסטולין:** אין ספק שפעלנו רבות בעשר השנים האחרונות. כל פעולה, כל שיעור וכל הכרזת ייחיי פועלים בעולם ומזככים אותו לקראת קבלת פני משיח. יחד עם זאת, הרי כפי שהרבי אמר מפורשות: כל עוד משיח לא הגיע בפועל ממש – הכל ילהבל ולריק!

אנו עומדים כעת בפתחו של כינוס השלוחים. לצערי אני חייב לומר, שבשנים האחרונות הכינוס לא ממלא מספיק את ייעודו. הייעוד היחיד של הכינוס, הוא למלאות את הוראת הרבי לטכס עצה כיצד מכינים את העולם לקבלת פני משיח. לפועל, העיסוק בנושא הגאולה בכינוס השלוחים

מאוד קל להסביר לאנשים שהם צריכים את מנחם, את הרבי מלך המשיח. בעידן החדש שנוצר באמריקה, כאשר כל מכתב שאינו מוכר מקפיא את הדם מחשש שמא נושא הוא בתוכו את סם המוות – אנשים מתעוררים ברצון ותשוקה להתגלותו של המנחם הגדול, הרבי מלך המשיח.

מניסיון אני יכול לספר שבחודשיים האחרונים אנשים מקבלים בשמחה את הבשורה שיש משיח לישראל, ומנחם שמו, שיביא נחמה אמיתית לעולם כולו.

**הרב זיבלרשטיין:** היום, יותר מתמיד, אנשים מרגישים שצריך מנהיג. בשיחות עם מקורבים אני שומע שוב ושוב את השאלה: מה הרבי אומר על המצב? לפתע אנשים מרגישים עד כמה חסר להם כעת את קולו של הרבי. הם רוצים לראות את הרבי עכשיו, ולשמוע מה דעתו על המצב בעולם. יש ממש תשוקה לראות את מלכנו.

כולם רואים היום שאין מנהיג בעל שיעור קומה בעולמנו. גם הסיסמה "הפתרון היחיד – משיח בן דוד" נשמעת פתאום ריאלית מתמיד. אם בעבר חשו כך תושבי ארץ הקודש בלבד, הרי שהיום בכל העולם מרגישים כך. כולם מבינים שרק משיח יכול לחלץ אותנו מהמצב האיום והנורא בו אנו שרויים, וכאשר אנו מדברים על הרבי כמלך המשיח – אנשים מקבלים זאת בשמחה רבה.

**הרב קרליבך:** היום רואים במוחש איך שכל דבר שחב"ד מתעסקת בו, נעשה בסופו של דבר לנחלת הכלל. הנה, המדרשים בילקוט שמעוני, לפני עשר שנים היו נחלתם של החב"דניקים בלבד. היום, כשאני מגיע

**היות וברור לכולם שהרצון של הרבי הוא שכל השלוחים יפעלו מתוך אחדות – חייבים לשאוף להגיע לאחדות מלאה בין כל השלוחים. למרות שאין דעותיהם של כל השלוחים עולות בקנה אחד – הרי אותה תורה שאומרת שאין דעותיהם שוות, מחייבת אותנו לפעול מתוך אחדות. ברור, אם כן, שיש דרך לעבוד מתוך אחדות מלאה, מבלי לוותר על שום פעילות שמזרזת את התגלות הרבי מלך המשיח**



הסובבים אותו. זה טבע בני אדם, שכאשר הם רואים מישהו שחדור בנקודה מסויימת, הם מתעניינים ממה הוא מתלהב, ונדבקים בהתלהבות.

אני רואה את זה אצלנו בבית חב"ד: הרב ברוך גודמן, מנהל הפעילות, חדור בכל ענייני גאולה ומשיח, וזה מדביק את הסטודנטים. סטודנטים שולחים לנו אי-מייל, ובמקום לחתום ביגוד-ביי, הם חותמים 'משיח נאו!'. אחד המקרובים שלנו הוא קצין בחיל האוויר של ארצות הברית, כך אנחנו מקבלים בכל שבוע אי-מייל מבסיס חיל האוויר בנבדה, חתום בברכת 'משיח נאו!...'.

בטוחני, שכאשר השלוחים יהיו חדורים במסר של הרבי, המסר הזה ייקלט מהר מאוד בעולם, והעולם כולו יהיה מוכן לקבלת פניו של הרבי מלך המשיח תיכף ומיד ממש.

הנוספות שבעיר?

לרבי יש מטרה אחת ויחידה: להביא את הגאולה. גם אלף בתי חב"ד נוספים לא יספקו את הרבי. כל עוד הגלות נמשכת, גם מיליון ילדים שיכריזו שמע ישראל אינם התכלית. התכלית היא הגאולה, וכל עוד היא לא באה – עלינו להמשיך בעבודה ללא לאות, כאילו רק עכשיו התחלנו.

והרבי נותן לנו כוחות להמשיך. אני רואה שלוחים צעירים שרק מתחילים בפעילות וכבר יש להם הצלחה למעלה מן המשוער. פעם היו צריכים לעבוד עשר שנים כדי להגיע להישגים ששליח בימינו קוצר תוך חודשים ספורים. הכל בכוחותיו של הרבי מלך המשיח.

השבוע יתכנסו אלפי שלוחים בבית חיינו. עלינו לדעת, שכאשר אנו נהיה חדורים בבשורת הגאולה, זה פשוט ידביק את כל

מידי פשוטו: הרבי התכוון שנעשה כל מה שאנחנו יכולים, וכל עוד לא עשינו כל מה שאנחנו יכולים, הרי לא מילאנו את הוראתו של הרבי.

משל למה הדבר דומה? לאחד שחייב לבנק \$100,000, והצליח להשיג \$95,000. מה אומרים לו בבנק כשהוא מביא את הכסף? – היכן \$5,000 הנותרים?

אנחנו חייבים להביא את המשיח. כל עוד לא הבאנו, אנחנו יכולים להביא מאות פעולות, והכל טוב ויפה, אבל לאחרי הכל שואלים אותנו: ואיפוא משיח?

אמר פעם מי שאמר, שסוד ההצלחה של מוסדות חב"ד בעולם, טמון בדרישה הבלתי מתפשרת של הרבי להגיע לכל יהודי בכל מקום. שליח שיגיע לרבי ויבשר על אלף משפחות שקירב – לא יקבל 'ישר כוח'. הרבי ישאל אותו מה עם אלפיים המשפחות

## מרמלשטיין - מסעדה בטעם ביתי

# Mermelstein Caterers

MAYER



KOHEN

351 KINGSTON AVENUE

BETWEEN CARROLL & PRESIDENT STREETS

778-3100

Thursday & Friday SPECIAL:

\* 2 Roasted Chickens  
\* Fish \* Kugel \* 1 Salad  
ONLY \$19.75

Let us cater your simcha...