

# עבודת התמימים בדור השביעי: לכבוש את העולם

## מאה שנה למהפך בליובאוויטש

לפני מאה שנה נפל דבר בליובאוויטש. בשמחת תורה תרס"א קרא הרבי הרש"ב לתלמידי ישיבת תומכי תמימים ובמעמד מיוחד הודיע להם כי הם נבחרו להיות חיל החלוץ במלחמה להבאת הגאולה. בשלב הראשון אמר הרבי תהיה זו מלחמה מול אלה ש"חרפו אויבך ה'" המשכילים והרפורמים; בשלב השני תהיה המלחמה מול אלה שמקיימים תורה ומצוות אולם יהיו בקטגוריה של "חרפו עקבות משיחך". חיל החלוץ במלחמה זו על שני שלביה היו תלמידי התמימים.

כדי להבין את המהפכה שחולל הרבי הרש"ב באותה שיחה אנו חייבים לחזור אחורה אל זמנו של רבינו הזקן ושלושת הרביים שאחריו עד לרבי הרש"ב ולבחון את היחס שניתן לצעירי הצאן.

מידע רב על חיי החסידים בדורות קודמים ניתן למצוא בלקוטי דיבורים ובשאר רשימותיו של הרבי הרי"צ. קשה למצוא איזכורים למעמדם של צעירי הצאן. למה? כי פשוט לא היה להם מעמד...

מרשימותיו של הרבי הרי"צ אנו לומדים שמי שרצה להכנס לשיבתו של רבינו הזקן או כפי שזה נקרא אז 'החדרים' היה צריך להיות גאון אדיר בקי בשי"ס ופוסקים כדי להכנס למחלקה הנמוכה ביותר. סביר להניח שצעירי הצאן לא הצליחו להכנס לשם. גם הבחורים הצעירים שלמדו בישיבה שהתייסדה בליובאוויטש בזמן הצמח-צדק לא היו במרכז ההווייה החסידית באותו דור. ברשימותיו של הרבי הרי"צ על שאר הרביים כמעט ואין התייחסות לצעירי הצאן. זקני החסידים היו במרכז איתם הרבי היה



תצלום: אלי יונת

**מסה מאלפת שנשא הרב סימון ג'ייקובסון יו"ר ועד הנחות התמימים בכינוס הקהל שנערך שבוע שעבר ב-770 לתלמידי ישיבות חב"ד בניו-יורק • חלק ראשון מנאומו המרתק העוסק בתפקידם המיוחד של התמימים במימוש תוכניתו של הרבי לכבוש את העולם כולו**

מדבר והם היו חוזרים על מאמריו. צעירי הצאן לעומת זאת לא תמיד קיבלו רשות להכנס לשמוע מאמרים.

כאשר הרבי הרשי"ב ייסד את תומכי תמימים הכל התחלף. פתאום הבחורים הפכו להיות המרכז. היו משפיעים היו זקני החסידים אבל התמימים היו במרכז. תפנית מדהימה עוד יותר אירעה בשמחת תורה תרס"א. אז התמימים הפכו להיות חוד החנית של המלחמה להבאת הגאולה. המלחמה היא מלחמתם של כל החסידים אבל התמימים הם המנהיגים את המלחמה. באותו מעמד למעשה הרבי הרשי"ב נתן לתמימים כוחות שמעולם לא היו להם; כוחות שיסיעו להם בהנהגת המלחמה הקשה.

הסיפור הבא יכול לתת לנו מושג כלשהו על היחס המיוחד שהעניק הרבי הרשי"ב לתלמידי התמימים: בשנת תשל"ח הגיע לקראון הייטס יהודי שהיה תלמיד בתומכי תמימים בליובאוויטש אך לאחר הסתלקות הרבי הרשי"ב עזב את חסידות חב"ד. הוא הגיע ל-770 להקפות ואני ששמעתי עליו קודם לכן הייתי מעוניין לדעת מה מניע אדם לזנוח אחרי גוו את כל מה שלמד ושמע אצל הרבי הרשי"ב. משיחתו איתו התברר שבמקרה שלו דווקא היחס הכל כך קרוב שקיבל מהרבי הרשי"ב היה בעוכריו: "היה לנו קשר אישי מיוחד עם הרבי והרגשנו ממש כמו בניס" הוא סיפר "ולאחר שהרבי הסתלק הכאב שלי היה כל כך עמוק עד שחשתי שהכל נגמר". כשסיפרתי לו שהכל ממשיך והתמימים של היום לומדים בהתמדה גדולה את המשך תרס"ו אותו שמע מפי קודשו של הרבי הרשי"ב – הוא היה המום...

הקשר האישי בין הרבי לבחורים המשיך גם לאחר הסתלקותו של הרבי הרשי"ב. בנו ומלא מקומו הרבי הריי"צ התייחס לתמימים ביחס קרוב במיוחד. ועדות לכך ניתן למצוא בזכרונותיהם של זקני החסידים מהדור האחרון שמעידים יותר מאלף עדים על היחס האישי שקיבלו מהרבי הריי"צ.

## התמימים –

### החיילים של הרבי

כשמתכילים מפרספקטיבה של חמישים שנה על עבודתו הכבירה של הרבי בהכנת העולם לקבלת פני משיח רואים מי בדיוק היו החיילים של הרבי; את מי שלח הרבי למשימות הכרוכות במסירות נפש גשמית ורוחנית ועם מי חולל הרבי את המהפכה



הרב סימון גליקסון

ערב יום כיפור שינה אותם לחלוטין. מראה הרבי לבוש בגדי לבן עולה על הבימה ומדבר לילדים שלו הפך אותם מהקצה אל הקצה. זה לא היה שיחה או מאמר. זה היה אבא שמברך את הילדים שלו. הבכי של הרבי מחד והסגנון האישי מאידך המסו כל לב. באותו מעמד היה אפשר לראות את הקשר העצמי שבין הרבי לתמימים.

הקשר העצמי הזה העניק לתמימים את הכוחות המיוחדים להנהיג את מלחמת בית דוד בדור הגאולה.

## עוד חזון למועד

מאה שנה לאחר תחילת מלחמת בית דוד הגיעה השעה להשלים את המלחמה ולכבוש את העולם כולו לתקן עולם במלכות ש-ד-י. 'לכבוש את העולם כולו' זו לא מליצה גרידה. זו המשימה שהטיל עלינו הרבי ואנחנו מוכרחים לקיים אותה.

אני זוכר את ההתוועדות הרבות בהן זעק הרבי נגד כניעה לתכתיבי המחבלים. הרבי חזר שוב ושוב שכל כניעה ללחץ מזמינה טרור נוסף. בזמנו הייתי בטוח שהרבי מדבר רק כמנהיג יהודי שכואב לו המצב בארץ ישראל. היום אפשר להקשיב שוב לאותן שיחות ולהבין שבעצם הרבי דיבר כבר אז כמנהיג אוניברסלי מנהיג האנושות כולה שמעוניין להוביל את היקום כולו לצדק ויושר.

בשבת פרשת בא תנש"א דיבר הרבי שיחה חריפה בקשר להתבטאות של הנביא כחלק מייעודי הגאולה "מי זה בא מבצרה" ואמר שמילים אלה מתייחסות לסאדם חוסיין מנהיג עירק. בשעת השיחה אמר הרבי שרואים בעולם חידוש גדול שאומות העולם נערכו לקואליציה משותפת שמטרתה למגר מהעולם את הרוע שסאדם מייצג ויש אומרים שכבר נכנסו לבגדד והרגו אותו.

לאחר השבת כאשר התברר שעדיין לא הצליחו להרוג את סאדם שאלתי את הרבי האם לכתוב את הדברים ב'הנחה'. תשובת הרבי הייתה שלעת עתה יש להשמיט את הקטע הדרן באפשרות הריגתו של סאדם ועוד חזון למועד... מי שמכיר את סגנונו של הרבי יודע שמילים כאלה 'עוד חזון למועד' הן נדירות מאוד.

בזמנו הרבי הרי קישר את כל המאורעות עם הילקוט שמעוני המפורסם. בשיחותיו ציטט הרבי חלק מדברי הילקוט "אמר רבי יצחק שנה שמלך המשיח נגלה בו כל מלכי אומות העולם מתגרין זה בזה מלך פרס מתגרה במלך ערבי והולך מלך ערבי לארם

הרוחנית בדור האחרון

– היו אלה תלמידי התמימים!

כבר מראשית נשיאותו העניק הרבי יחס אבהי מיוחד לתמימים. זה התבטא בעיקר בברכה המיוחדת שהעניק הרבי לתמימים בערב יום כיפור תחת הכותרת "ברכת הבנים". לא פחות. הרבי קרא לתמימים לחדרו הקדוש ואמר להם שמכיוון שיש מנהג לברך את הבנים בערב יום כיפור הוא יקיים את המנהג בברכה שיעניק להם.

למיטב ידיעתי הרבי הריי"צ ואפילו הרבי הרשי"ב מייסד הישיבה לא העניקו ברכת הבנים לתמימים. הרבי שראה את המערכה הכבדה שתעמוד מול התמימים בצאתם למלחמה העניק להם כוחות חדשים שלא הוענקו להם בדורות קודמים.

מעמד זה הפך במשך השנים למעמד המרגש ביותר בחיי התמימים. בשנים הראשונות נהג הרבי לברך את התמימים בחדרו הקדוש. יחידות של ממש לבנים של הרבי. בשלב מסויים לאחר שהמקום צר מלהכיל את עשרות התמימים היה הרבי עומד בפתח חדרו והתמימים עמדו בגן עדן התחתון. משם עבר המעמד המרגש למבואת הכניסה של 770 ורק לאחר שגם שם לא היה מקום החל הרבי לברך את התמימים בזאל הקטן.

תשאלו כל חסיד שלמד ב-770 מה אומרים לו המילים "ברכת הבנים" ותראו איך הפנים שלו משתנות. אני מכיר אישית עשרות תמימים שהמעמד המרגש הזה של

ליטול עצה מהם כו' וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם ויאחזו אותם כצירי יולדה וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומר להיכן נבוא ונלך להיכן נבוא ונלך ואומר להם בני אל תתיראו כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם מפני מה אתם מתיראים. אל תיראו הגיע זמן גאולתכם". כשהכנסו את השיחה להגהת הרבי ציטטנו את המדרש כולו אבל הרבי השמיט שורה אחת וציין "וכו'".

בילקוט שמעוני כתוב בקטע זה המילים הבאות: "יחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם..."

בפשטות השמיט הרבי מילים אלה בגלל שב"ה הוא לא הצליח לבצע את זממו אבל היום לצערנו גם המילים הללו אקטואליות.

גם שיחות אחרות מקבלות משמעות אקטואלית היום. בשיחה שנאמרה לאחר פרוץ מלחמת יום כיפור בייג תשרי תשל"ד קרא הרבי לכבוש את דמשק ואלכסנדריה ובשנת תשמ"ב קרא הרבי לכבוש את ביירות. בזמנו הבנו שהרבי רואה בכיבושן של ערים אלה ערובה לבטחון ישראל אך היום אפשר להבין שבראייתו רחבת האופק ראה הרבי גם את אירועי הטרור האחרונים שיצאו מבית מדרשו של דמשק ואלכסנדריה וביירות.

ועוד חזון למועד.

## היעד של הרבי:

### לכבוש את העולם

התמימים חוד החנית במלחמה של הרבי צריכים להבין שמלחמתו של הרבי היא לא רק למען היהודים. הרבי נלחם עבור העולם כולו. בתור מלך המשיח הרבי דואג לאנושות כולה ומציעד אותה אל עידן הגאולה.

זכיתי במשך שנים לעבוד בתור 'חוזרי אצל הרבי כך שכמעט לא הייתה לי הזדמנות לצאת אל היחוצה'. בשנים האחרונות לאחר שהוצאתי את הספר "הדרך לחיים של משמעות" לא עובר יום בלי קשר מרתק עם מה שנקרא 'יחוצה'. אספר על מכתב שקיבלתי מאשה שקראה את ספרי ממנו אפשר ללמוד על השקפת עולמו של הרבי עוד קודם קיבל את הנשיאות:

כותבת המכתב הייתה ילדה בת שבע כאשר פגשה לראשונה את הרבי עובר ליד בית הספר בו למדה בפינת הרחובות סקנקטי ואיסטרן פארקוויי. הרבי יצא מתחנת הרכבת כנראה בדרך חזרה מהעבודה לביתו והסבא שלה שעמד לידה הצביע על הרבי



**מובן שלתמימים של ימינו יש את הכוחות הנעלים ביותר להנהיג את המלחמה. כשאני מסתכל על התמימים של היום הרי במובן מסויים אני ממש מקנא בהם. הרבי מעניק להם כוחות עצמיים בלתי מוגבלים שלמרות שאינם רואים את הרבי בעיניים גשמיות - בכוחם לבצע את המהפכה שהרבי רוצה בה כל כך**

ואמר שכדאי לה לראות אותו. הרבי עבר סמוך אליהם והסבא שלה עצר את הרבי וביקש שישוחח כמה מילים עם נכדתו.

לא אספר כאן את כל אריכות הדברים רק מה שנוגע לענייננו: היא סיפרה לרבי על שני ספרים שהיא לומדת בשיעורי מדע ושאלה את הרבי אם קרא פעם בספרים הללו. הרבי השיב בשלילה אך בפעם הבאה שנפגשו אמר לה הרבי שבינתיים הספיק

לעבור על הספרים הללו והספר הראשון מלא דברי הבל אך בשני כדאי שתמשיך לקרוא. בספר השני הייתה התייחסות למדע הבדיוני ונכתב שם שיבוא יום בו האנושות תיישב כוכבי לכת נוספים ביקום ובין כולם תהיה רשת תקשורת משוכללת שתקשר את כולם לכדור הארץ. הילדה שאלה את הרבי מה דעתו על הדברים והרבי אמר: גם לי יש כזה חלום שהעולם כולו יהיה מקושר למרכז אחד...

אכן כבר אז בשנת תשי"ז הייתה לרבי תוכנית.

אם מתבוננים בעבודתו של הרבי במהלך השנים רואים כיצד הרבי מתקדם שלב אחרי שלב לעבר היעד הסופי: לתקן עולם במלכות ש-ד-י.

לאחר שקיבל את הנשיאות פנה הרבי לחזק ולבסס את מוסדות חב"ד. הרבי הקים את צא"ח הרשת נשי ובנות חב"ד ובעיקר - את הישיבות בהן יחונכו החיילים שלו. לאחר כעשור של השקעה כאשר הדור הצעיר גדל החל הרבי לשלוח אותם לשליחות תחת הסיסמא 'ופרצת'.

הרבי פעם אמר לאבי ביחידות שאילו היו החסידים מוכנים הוא היה מקים את צבאות ה' בשנת תשס"ז ויוצא למבצע תפלין בשנת תש"כ. לפועל החסידים עדיין לא היו מוכנים והרבי המתין עם התוכניות.

רק לאחר עשר שנים נוספות של חינוך ושיחות אין ספור שלח הרבי את החסידים אל הרחוב היהודי זה שלא שומר תורה ומצוות לעת עתה עם עשרת המבצעים.

בשנות המי"מים שלושים שנה לאחר שקיבל את הנשיאות ניגש הרבי להפיץ את השפעתו בעולם כולו לשבעים אומות העולם. הרבי קרא לעולם כולו לקיים את שבע מצוות בני נח והחל להתייחס בהתוועדותיו לעולם כולו גם לגויים.

עבורנו בפרט מי שהיה קרוב אל הרבי בגשמיות הרבי הוא לכל לראש אבא רבי נשיא. לא היה בוער לנו שהרבי יהיה מלך העולם אבל משיחותיו של הרבי מוכח שלכך שואף הרבי. הוא רוצה להיות המנהיג של העולם כולו ולהציעד את האנושות כולה אל הגאולה.

בשיחותיו התייחס הרבי לטענה שהעלו אז רבים וטובים: נכון שיש עניין בשבע מצוות בני נח אך מעצם העובדה שכל גדולי ישראל בעשרות הדורות האחרונים לא התעסקו בזה מוכח לכאורה שזה לא ענייננו. הרבי הסביר שבדורות קודמים הייתה סכנה להתעסק עם הגויים ולנסות להשפיע עליהם אבל בדורנו זה ניתנה לנו האפשרות ובמילא גם החובה

לעשות כך.

העולם השתנה והיום יש לנו אפשרות לכבוש את העולם. כשהרבי הרש"ב אמר לתמימים שהם צריכים לצאת למלחמת בית דוד הוא לא התכוון שיכבשו את העיירה ליובאוויטש גם לא את שכונת קראון הייטס. הוא התכוון שיכבשו את העולם כולו!

הרביים העניקו לחיילים בשטח את מלוא הכוח למלא בהצלחה את משימתם. המשימה השתנתה מתקופה לתקופה ובהתאם לכך ניתנו הכוחות. כאחד שמסתובב רבות אצל שלוחים אני רואה כיצד ההשגות של השליח נלקחות מתוך התקופה בה נשלח לשליחות. לשלוחים שיצאו בשנות ה־מ"דים יש השגות מצומצמות ביחס להשגות הרחבות של

השלוחים שיצאו בשנות המ"מים כי אלו האחרונים שמעו מהרבי מילים מפורשות על הצורך לכבוש את העולם כולו גם את אומות העולם.

מובן שלתמימים של ימינו יש את הכוחות הנעלים ביותר להנהיג את המלחמה. כשאני מסתכל על התמימים של היום הרי במובן מסויים אני ממש מקנא בהם. הרבי מעניק להם כוחות עצמיים בלתי מוגבלים שלמרות שאינם רואים את הרבי בעיניים גשמיות – בכוחם לבצע את המהפכה שהרבי רוצה בה כל כך.

כולנו צריכים לדעת שעדיין לא עשינו את כל מה שהרבי רוצה והראיה הטובה ביותר היא מעצם העובדה שאנחנו עדיין בגלות

ובשורת הגאולה של הרבי עדיין לא הגיעה למליארדי אנשים ברחבי העולם.

בחודשים האחרונים בעקבות אירועי הטרור המחרידים בניו-יורק ניכרת התעוררות גדולה בעולם כולו. היום קשה למצוא אנשים אדישים. כולם רוצים לשמוע ועלינו לנצל את המומנטום הזה להפצת בשורת הגאולה של הרבי ולהדגיש שזוהי בשורתו של מנהיג העולם לאנושות כולה.

לתמימים אין שום תירוץ להתחמק מהעבודה הזאת. עליהם מוטלת האחריות להוביל את המלחמה עד לניצחון הסופי.

יתן השי"ת שבקרוב ממש נזכה ש"הוא יגאלנו" ונראה את הרבי מנהיג את העולם כולו לעולם שכולו טוב עולם של גאולה.