



להתנתחם...

השבוע התבררנו כי הצבא
פינה שני בסיסים בשומרון
– מחנה בזק ומחנה שא-נור.
בצה"ל מסבירים כי היו
צריכים לפנות את הבסיסים
הללו עוד לפני כשנתיים, אך
העיתוי בהחלט מעלה
שאלות נוקבות. האם
מאחורי פינוי הבסיסים לא
עומד משהו מהותי הרבה
יותר? האם לא מדובר
במחווה נוספת לרשות
הפלשתינית לפני הכרעות
מדיניות קשות כהתקפלות
לנוכח הפיגועים?

מאת שי גפן

בישיע, היא למעשה אותה גברת רק בשינוי אדרת. השמאל החל לעודד את בריחתם של חיילים משירות בשטחים, בטענות ומענות של "הומניות" כביכול.

מסתבר כי הנושא כבר הגיע לדיון על שולחנם של בכירי המרצחים ברשות הפלשתינית. לזה הם חיכו – לסדקים הראשונים בחברה הישראלית. גם בעיתונות הפלשתינית דנו בהרחבה על אודות תנועת הסרבנות הישראלית החדשה, והביעו תקווה כי מדובר בתנועה שתביא להברחת ישראל מהשטחים, כפי שתנועת ארבע אמהות הביאה לבריחת ישראל מלבנון.

לצערנו, זה מה שהולך לקרות. תופעת הסרבנות מהכיוון השמאלי מתחילה לצבור תאוצה. הם מתחילים להפגין נגד הכיבוש בדיוק כפי שהיה בלבנון. מהכיוון הימני, לעומת זאת, אין שום תשובה מעשית, לא מציגים שום אלטרנטיבה נכונה. ממשלת ישראל בראשות שרון איבדה את המומנטום שעמד לזכותה, כדי להביא לחיסולו של ערפאת והרשות הפלשתינית. כל האיתותים מארה"ב וגם מהאיחוד האירופי שאפשר לעשות סדר עם ערפאת, לא הביאו למה שצריך לעשות. גם עכשיו שרון עדיין פוחד להביא את המצב להכרעה ברורה. את המחיר הוא ישלם עם ריבית גבוהה, גבוהה מאד.

תחילת נסיגה?

השבוע התבררנו כי הצבא פינה שני בסיסים בשומרון – מחנה בזק

נוספות. ומי יודע, ר"ל, מה עוד יש בארסנל של הרשות הפלשתינית. ככל הנראה עדיין לא חשפנו את כל מה שהם מייצרים באותם מפעלים אזרחיים תמימים בתוככי הרשות. ולאחר כל זאת, אנחנו עוד מציעים להם מדינה פלשתינית...

מי שחושב שהצעה זאת היא רק לצרכי טקטיקה בלבד – טועה בגדול. המנהיגים שלנו מתכוונים לכך בשיא הרצינות. מסתבר כי הם עדיין לא למדו דבר מכל מה שמתרחש כאן.

"ארבע אמהות"

נוסח יש"ע

לפני פחות משנתיים ישראל ברחה מלבנון. הבריחה מלבנון, למי שזוכר, הייתה על-ידי ממשלתו של אהוד ברק שהלך על הכרטיס של יציאה מלבנון בתוך שנה. התנועה שנתנה את הדחף העממי ליציאה מלבנון, הייתה תנועת השמאל הקיצונית "ארבע אמהות" שמאחוריה עמד יוסי ביילין, במימון האיחוד האירופי, ובסיוע מאסיבי של התקשורת הישראלית.

בהחלט אפשר לומר שהתנועה הקיקיונית הזאת הצליחה לסמם את עיניהם של הישראלים, שראו בעיני רוחם את חזון אחרית הימים של "וגר זאת עם כבש", אילו רק ישראל תצא מלבנון.

הבריחה הייתה, אך החזון, לא רק שלא התגשם, אלא כעת ישנו איום למלחמה אזורית, כאשר כל אזור הצפון מכוסה בטיילים של החיזבאללה.

תנועת הסרבנים של השמאל

רק בדבר אחד עדיין אפשר

עד כאן!

החרושת לייצור טילי קאסם מתרבים אף הם כפטריות אחר הגשם. במלחמה האת אנחנו כבר מתקרבים ל-300 הרוגים בלא שעשינו דבר אמיתי כדי להביא לחיסול תשתית הטרור. גם אכלנו את הדגים הבאושים וגם זרקו אותנו מהעיר. אין ספק כי אם הצבא היה הולך ברצינות למהלך של כיבוש מחדש של השטחים, היינו זוכים לסייעתא דשמיא גדולה גם ללא אבדות גדולות בנפש, ומצליחים להביא שקט ושלוש לעם היושב בציון.

"מפלגת קאסם 2"

בשבוע שעבר כתבנו כאן על האיזולת שבתוכנית ההפרדה, לאחר שכבר נמצאו טילי קאסם 2 באזור שכם וברצועת עזה. הדיו עדיין לא יבש מהמאמר האחרון, והפלשתינים המשיכו להאכיל אותנו בכפיות קטנות. טילי הקאסם 2 שוגרו כבר לעבר ישראל, גם מכיוון רצועת עזה וגם מכיוון השומרון. בחסדי שמים בנתיים לא קרה דבר. אבל אם עד היום ידענו שיש מחבלים מתאבדים, מטעני צד, יריות מהמארב – הרי שכיום כבר יש טילים שמתעופפים לעבר ישראל הריבונית.

שימו לב: באותו יום שעפו הטילים לעבר קיבוץ סעד שבדרום, התראיין מאן דהו מעל גל האתר, וניסה לקדם את רעיון ההפרדה. אנחנו כאן והם שם. אפילו הציעו להקים מפלגה חדשה שתחרוט על דגלה את רעיון ההפרדה, ומגיש התוכנית ביקש הצעה לקריאת שם המפלגה החדשה. חשבתי לעצמי שהשם המתאים ביותר לאותה מפלגה היא "מפלגת קאסם 2".

מסתבר שמה שהיה בלבנון כך גם בישי"ע. ישראל מכוסה כיום עם עשרת אלפים טילים שטווח פגיעתם מגיע לתוככי ישראל הקטנה, אשקלון וכפר סבא, רמת השרון, ועוד ערים

במלחמה הנוכחית... "מישהו בכלל לקח את הדברים ברצינות? האם מישהו מאמין כי ישראל לא הפסידה במלחמה הזאת? האם 270 הרוגים מאז פרוץ אינתיפאדת אל אקצא, לפני שנה ומחצה, נחשב שישאל ניצחה במלחמה הזאת? האם אלפי הפצועים ועשרות אלפי המשפחות המרוסקות גם נכללים ב"ניצחון" הזה?

למרות הכל, מתברר כי ערפאת הוא חי ובוועט; שם ללעג וקלס את שרון וממשלתו. הוא זה שקובע את קצב הארועים וההתפתחויות ומצליח לצאת ללא קושי מכל פלונטר. לעומתו שרון עומד נבוך ומבולבל, ואין לו מה להציע לנוכח הטרור הפלשתיני.

יש פיתרון? – כן! יש פתרון ברור ונחרץ! כל עוד שלא יישמו אותו, לא יהיה כאן שלום אמיתי. הפתרון הוא חיסולה של הרשות הפלשתינית שנבנתה כאן לפני שמונה שנים על ידי אנשי "אוסלו". יש לחסל את ערפאת ולסלק במהירות מהאזור את כל ראשי מנגנוני הביטחון הפלשתינים. זה הפתרון ואין בלתו. לבסוף יצטרכו לבצע את הפתרון הזה, השאלה היא כמה עוד קורבנות נצטרך להקריב עד שממשלת ישראל תשכיל לעשות זאת.

בתחילה פחדנו להכנס לשטחי A בעקבות הפיגועים. לאחר מכן התרגלנו שנכנסים לשטחי A ויוצאים תוך 24 שעות, מקסימום שבוע. ואז התברר לפתע כי לכבוש מחדש את שטחי הרשות הפלשתינית, זה לא בדיוק הבעיה הכי גדולה. כשצה"ל נכנס לפני שבועיים לטול כרם, הוא לא היה צריך אפילו לירות יריה אחת. הכניעה הייתה מוחלטת. הערכת צה"ל היתה, כי כיבוש כל השטחים מחדש, במקרה הגרוע ביותר תביא ל-300 הרוגים, מה שיביא בסופו של דבר לחיסול כל תשתית הטרור.

בינתיים ישראל לא חיסלה את קיני הטרור, והם מתרבים ומתרחבים. בתי

נסיונותיהם של המחבלים לפגוע ביהודים, גוברים מיום ליום. ערפאת ממקום כליאתו ברמאללה, צוחק כל הדרך לעבר ממשלת ישראל המסובכת בתוך עצמה ולא יודעת כיצד לצאת מהפלונטר. שרון חשב שכליאתו של ערפאת ברמאללה תצליח להכניע אותו על מנת לשוב אל שולחן המשא ומתן כמו ילד טוב ירושלים. לא, הוא מעולם לא התכוון להביא לחיסולו של ערפאת. ואם אתם לא מאמינים תשאלו את עומרי שרון, שנמצא בקשר רציף עם לשכת היו"ר.

המצב בשבוע האחרון בהחלט בבחינת הקש ששבר את גב הגמל. התעוזה הפלשתינית עברה כל גבול. חזירות לתוך יישובים בבקעה ורצח ילדים; ירי טילי קאסם לעבר צפון הנגב; הרצח בקרני שומרון, ועוד. רק בסוף השבוע נרצחו 5 חיילים ושני אזרחים, זאת מלבד עשרות פצועים, חלקם קשה ואנוש.

לדאבונו עם ישראל ליבו כבר נהיה כהה ברצח יהודים. זה אפילו כבר לא נושא שמדברים עליו. הפיגוע בקרני שומרון שם נרצחו שני נערים, לא נשאר בחדשות מעבר ליום ראשון בבוקר...

והתגובה של ממשלת ישראל? הפצצת בתים רקים בשכם. המחבלים קיבלו הודעה מוקדמת על ההפצצה וכולם יצאו החוצה. ראש הממשלה ממשיך ומודיע כי לאחר השפעת ששיתקה אותו מעבודתו, הוא ימשיך השבוע את פגישותיו עם המנהיגים הפלשתינים... על מה הם ידונו שם? על הנזירות שגיבש שר החוץ שמעון פרס עם אבו עלא – מסמך הבנה שללא ספק עוד ייחפך להסכם חתום בידי ממשלת ישראל ר"ל הי"ת.

אריאל שרון אמר השבוע: "מדינת ישראל מעולם לא הפסידה במלחמה והיא תנצח גם

בעיה עם הפרופיל הדמוגרפי של העליה בשנה-שנתיים האחרונות. . אין להם שום זיקה לא למדינת ישראל, לא לצינונות ולא לעם ישראל. . צריך לעשות משהו במסגרת המדיניות שלנו בחו"ל בכל הנושא של עידוד העליה...". בהמשך הראיון מציע יולי אדלשטיין, מי שהיה בזמנו שר הקליטה, והוא עצמו עולה מחבר העמים, כי צריך להפנות את ההשקעה בעלייה למדינות אחרות, כמו צרפת ודרום אמריקה.

כיום כולנו רואים להיכן הדברים הובילו. לצערנו הרב, ילדים גויים נכנסו גם למוסדות על טהרת הקודש! ומי יודע להיכן עוד יתדרדרו הדברים חלילה.

רק בדבר אחד אפשר להתנחם: כאשר רואים את דבריו של הרבי לפני שלושים שנה ויותר, מתגשמים לנגד עינינו מדי יום ביומו, ודבר אחד מדבריו לא ישוב ריקם, אין לנו ספק, וספק ספיקא, כאשר גם בשורת הגאולה שהבטיח **וניבא** לנו "הנה הנה משיח בא", תתקיים תכף ומיד ממש.

אף התבטא ברורות בנושא זה). עליה זו לא רק שאינה מחזקת את ישראל, אלא היא משמיטה מאתנו את הטיעון הבסיסי של עם ישראל מול אומות העולם. אם במו ידיו אנו מעלים מליון גויים לישראל, מדוע שלא נכניס לכאן עוד מליון פלשתינים.

ומילה לסיים: כאשר הרבי נלחם את המלחמה הגדולה על "מיהו יהודי", אותה כינה "הגזירה האיומה", רבים מאתנו לא הבינו את פשר המלחמה הזאת. כשהרבי הזהיר שיום יבוא ומליוני גויים יציפו את ארץ ישראל, הסתכלו על הדברים בתימהון גדול. היו מתוך המחנה הדתי והחרדי שהעזו לצאת נגד ה' ומשיחו וטירפדו את ההצבעות בכנסת בנושא 'מיהו יהודי', בגלל אינטרסים פוליטיים ושנאת ליובאוויטש.

מתברר שאפילו במפלגה הרוסית מודעים לבעיה שנוצרת כאן, וח"כ יולי אדלשטיין אמר בראיון עיתונאי, שהגיע הזמן לעשות חשיבה מחודשת לגבי פעילותם של אנשי הסוכנות בחבר העמים ולהפנות את המשאבים למדינות אחרות. "אני חושב שיש

ומחנה שא-נור. בצה"ל מסבירים כי היו צריכים לפנות את הבסיסים הללו עוד לפני כשנתיים, אך העיתוי בהחלט מעלה שאלות נוקבות. האם מאחורי פינוי הבסיסים לא עומד משהו מהותי הרבה יותר? האם לא מדובר במחווה נוספת לרשות הפלשתינית לפני הכרעות מדיניות קשות כהתקפלות לנוכח הפיגועים?

השבוע באחד מהסקרים שנערכו, נשאלו הנסקרים על פעולות צה"ל בשטחים. 66 אחוז (שני שלישי) הגיבו כי פעולות הצבא הם "מועטות ומצומצמות מידי".

שלימות העם ושלימות הארץ

ברבות משיחות הקודש הדגיש הרבי מלך המשיח, כי המלחמה על שלימות העם, קשורה בקשר בל יינתק עם המלחמה על שלימות ארץ הקודש, וכי הנסיון לפרוץ את ההבדלה בין אומות העולם לעם הקדוש והנבחר, תביא ר"ל גם לטשטוש הגבולות בארץ הקודש.

הרבי אמר לא פעם, כי רואים בפועל שאותם אלו המתנגדים לתיקון חוק 'מיהו יהודי', הם אותם אלו שמוכנים למסור את שטחי ארץ הקודש לגויים. טענה נוספת של הרבי מלך המשיח, שהכנסת גויים לארץ הקודש מחלישה למעשה את הטיעון כלפי הגויים בנושא שלימות הארץ.

מדהים היה להיווכח בשבוע שעבר בדבריו של רב המרחצים, ימ"ש, בראיון שהעניק לכתבת ישראלית (דתית!); כאשר בתשובה לשאלה על זכות השיבה אותה דורש ערפאת, השיב להם בזו הלשון: "למה אתם מפחדים מאתנו? בעיתונים שלכם כתבו שארבעים אחוז מהעולים הרוסים והאתיופים הם לא יהודים, ובכל זאת קיבלתם אותם, נתתם להם אזרחות וזכויות, ורק אנחנו נשארו בסוף התור, כולם עולים לירושלים, גם נוצרים וגם מוסלמים, רק לא הפלשתינים".

מישהו מאתנו יכול להתמודד עם הטיעון הזה של ערפאת? נדמה שהוא צודק במאת האחוזים. אם מכניסים לכאן מאות אלפי אוקראינים ורוסים, כולם גויים, וכל זאת במזיד ומתוך כוונה ברורה – מדוע שהפלשתינים יישארו בסוף התור? (לידיעת האונזערע' מוסדות, ודי למבינים).

מי שמעלה גויים בצורה סיטונאית, והוא עוד חושב שזה מה שיביא לפתרון הבעיה הדמוגרפית מול הערבים – טועה ובגדול. (אגב, שרון הוא החסיד הגדול של עליית כמה שיותר גויים ממדינות חבר העמים, ולא פעם

ברכת מזל טוב

מעומק הלב נשלח ברכותנו הלבביות לכבוד הגאון החסיד, נעים הליכות, שליח כ"ק אד"ש מה"מ וראש ישיבת תומכי תמימים "אהל מנחם מענדל" פאולו, ברזיל

הרה"ח הרב **שמאי ענדע** ומשפ' שיחיו

לרגל הולדת בתם **הינדה נעכע** תחי

ומשנה ברכות לכבוד הסבים הנכבדים והדגולים,

הרה"ח **אלימלך שי' ענדע**

הרה"ח **הערש לייב שי' בעגון**

מנהל מוסדות חינוך חב"ד פאולו ברזיל

יהי רצון שיוכו לרוות ממנה רוב נחת חסידי אמיתי, ויזכו הוריה שי' לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך נחת, אושר והרחבה, ולנחת רוח כ"ק אדמו"ר שליט"א מה"מ.

מאחלים מכל הלב

תלמידיו לשעבר השוהים בארץ ישראל

הת' מנחם מענדל הכהן קונסיפולסקי

הת' משה אייזענקראפט

הת' מנחם מענדל וויטמאן

