

# עַם!



צילום: דו"צ

הטבח באיתמר

הרבי מה"מ זעק מקירות ליבו, שכל תכנית מדינית מגבירה את תאבונם של אומות העולם. את ההמחשה המוחשית ביותר לדברים אלו, קיבלנו בשבוע שעבר, בשעה שכולם חיכו להצהרותיו של הנשיא בוש על המדינה הפלשתינית שבדרך. באותן שעות וימי המתנה שטף גל טרור רצחני את ערי הארץ. דם ואש ותימרות עשן, והשתיקה של הרבנים מהדהדת ומחרידה!

מאת שי גפן

כעת: "לא גמרו העניין אחת ולתמיד, וכמוכן שזה גופא הזמין לחץ, ולא עוד אלא שהוסיפו ושלחו משלחת ושלוחים ובאי כח להודיע, שלא רק שלא יגמרו לנצל את הניצחון, אלא שמוותרים על חלק חשוב ממה שכבר השיגו, ואת התוצאות ראו בפועל, שלא רק שלא הביאו לשלום, אלא שהביאו להפכו – לפעולות המחבלים והתשה ועד למלחמה ר"ל.

והחילוק הוא בנוגע להחלטה, אם להתנהג באותו אופן שהתנהגו עד עתה, מסיבות שונות ומוזרות, להשלות את עצמם ואת כל המושפעים בתקות שוא, שאע"פ שההנהגה לא נשתנתה שמא בכל זאת תהיינה התוצאות הפוכות; אִן לנסות על כל פנים פעם אחת הנהגה חדשה שהשכל הפשוט והניסיון בעבר מוכיחים שכדאי לנסות בזה.." (ממכתב כ"ב חשוון תשל"ח).

## רבנים – הרעישו!

ידועה דעתו הקדושה של הרבי, כי הרבנים והעסקנים בארה"ק מוכרחים להוביל את המערכה על שלימות ארץ הקודש, ועליהם מוטלת החובה לפעול בעניין. פעמים רבות הרבי דרש והתחנן מהרבנים באה"ק שלא לשתוק כאשר מדברים על הסכמים מדיניים, ועל אחת כמה וכמה כאשר דמם של מאות יהודים ניגר כמים – מצב שלא היה לעולמים באה"ק.

## רבנים תרעישו! זעק הרבי.

וכאן אנחנו שואלים את רבני אנ"ש האמונים על השיחות של הרבי ויודעים את חומרת המצב, מדוע

זמנית, ו"גבולות הפרדה" היו לחלק מהלקסיקון שלנו. ואז קבלנו את התשובה: עשרות ומאות יהודים נרצחים בצורה אכזרית ביותר.

בשעת אמת הגיע ראש הממשלה לבקר בזירת הטבח בצומת פת. בהזדמנות הזאת הוא שאל: לאיזה מדינה פלשתינית הם מתכוונים? שרון שחכ כי הוא זה שהציע את המדינה הפלשתינית בנאום לטרון המפורסם; הוא זה שהתנגד במרכז הליכוד להצבעה נגד מדינה פלשתינית. אז לאיזו מדינה פלשתינית הוא התכוון?

בסוף השבוע הכריז צה"ל על מבצע "דרך נחושה". לא צריכים להיות נביא כדי לדעת מה ייצא מהנחישות הזאת, וכיצד יסתיים המבצע. אין לנו ממנו תקוות רבות, ומי יודע לעוד כמה מבצעים שכאלו נצטרך לצאת, כאשר המלאכה לא רק שאינה מסתיימת, אלא התסבוכת גוברת והולכת.

כבר עכשיו יוצאים השרים משיבת הממשלה ומכריזים כי אין לישראל כל כוונה לכבוש את שטחים, וברגע שהדבר יתאפשר, הכוחות יצאו מהשטח. בישיבת הממשלה שהתקיימה השבוע ביום ראשון, ישבו שרי הממשלה ודנו ביגדר הפרדה. לא, הם לא חושבים על שינוי אסטרטגי לנוכח המצב הנורא שנוצר כאן, הם לא חושבים שאולי יש דרך אחרת מלבד התגוננות. אולי הגיע הזמן לשנות את הכיוון? אולי כדאי לנסות לפחות פעם אחת, את הדרך האלטרנטיבית שבה לא צעדנו שנים רבות?

במכתב שהזכרנו לעיל משנת תשל"ח, מתחנן הרבי בפני הקברניטים, דברים שמכוונים למצבנו

# השטמדת

**"יש לי 30,000 שהידים!"**

השמדת עם! אין הסבר אחר לטבח הנוראי המתרחש יום-יום ושעה-שעה בערי ישראל. לא, אין מדובר כאן, ב"מאבק לגיטימי", או "במלחמת שחרור", כפי שכמה מחכמי השמאל מנסים לטעון כל השנים. מדובר בנסיון להביא ר"ל היל"ת להשמדת עם ישראל בארצו. רק אם נבין כי זו היא המשמעות של הדבר, יש סיכוי שנתעורר, ונבין כי לפנינו שתי ברירות: להיות או לחדול.

המחבלים המתאבדים ושולחיהם, הם הנאצים החדשים של דורנו. הם מבצעים פשעי מלחמה כפי שבצעו הנאצים במחנות ההשמדה ובגטאות, ודינם על פי החוק הוא אותו דין בעשיית דין בנאצים ובעוזריהם. כל פלשתינאי, ערבי, שעוזר למחבל מתאבד, דינו כדין כל פושעי מלחמה אחרים. לבושתנו ולחרפתנו, מנהיגנו יודעים כי זו האמת המרה.

האלוף במיל. אורן שחור סיפר השבוע כי ערפאת ימ"ש אמר לו באחת משיחות גלויות הלב שהיו לו עמו: 'לי יש 30 אלף שאהידים, כמה קרבנות אתם תוכלו לסבול? 500? במילים פשוטות: לרשותו של הארכי-רוצח יש שלושים אלף אנשים שמטרתם רצח, הרג ושכול.

הפתרון שיש לנו הוא אחד בלבד: להביא להכרעה מוגמרת! למחוק מעל גבי הלקסיקון שלנו את כל הנושא של "אופק מדיני", וכפי שהרבי מה"מ עק מקירות ליבן, שכל תכנית מדינית מגבירה את תאבונם של אומות העולם. את ההמחשה המוחשית ביותר לדברים אלו, קיבלנו בשבוע שעבר, בשעה שכולם חיכו להצהרותיו של הנשיא בוש על המדינה הפלשתינית שבדרך. באותן שעות וימי המתנה שטף גל טרור את הארץ. דם ואש ותימרות עשן.

הגיע הזמן להתעורר מהאשליות

הנבובות. "דרך נחושה", המבצע החדש עליו הכריז שרון, לא יביא את הפתרון המיוחל, כיוון ששוב הולכים בשיטה ההרסנית של תפיסת מחבלים ולא שליטה בשטח. כבר עכשיו מצהירים ראשי הביטחון וקובעי המדיניות כי הצבא לא מתכוון לשהות בשטחים לתמיד, והוא אף לא יחזיר את המינהל האזרחי ליהודה שומרון וחבל עזה.

**שני צעדים לאחור – גם כן יראים ממנה".** במצב שכזה, מה שנותר לנו, כחסידיים וכיהודים האמונים על התורה והשו"ע לזעוק בקול גדול. למחות בכל תוקף נגד מהלכי הממשלה! לעשות הכל כדי שיופסק ההרג והשכול. ועל כולם לאמץ את מה שכתוב בגמרא אודות השואל הרי זה שופך דמים והנשאל הרי זה מגונה.

**האלוף במיל. אורן שחור סיפר השבוע כי ערפאת ימ"ש אמר לו באחת משיחות גלויות הלב שהיו לו עמו: 'לי יש 30 אלף שאהידים, כמה קרבנות אתם תוכלו לסבול? 500? במילים פשוטות: לרשותו של הארכי-רוצח יש שלושים אלף אנשים שמטרתם רצח, הרג ושכול**

## לא חומה ולא מגן

מישהו זוכר שלפני חודשיים יצאה ישראל למבצע "חומת מגן" וכולם היו בטוחים כי השקט והשלווה חזרו לאזורנו? הפסימיסטים דיברו אז על חצי שנה של שקט. האופטימיים יותר ידעו לספר לנו על פעילות שהביאה לשינוי דרמטי בשטח...

בפועל כולנו רואים מה קרה לאחר חומת מגן; לא רק שפעולות הטרור לא ירדו, אלא הם הוחרפו כפי שלא היה מעולם. הודאתו של הרמטכ"ל שאול מופז בשבוע שעבר כי אסטרטגיית הטרור לא נפגעה בעקבות "חומת מגן", ממחישה יותר מכל על הכשלון הגדול של המבצע. לדבריו, גם הצעדים הטקטיים שישראל הרויחה מאותו מבצע, נפגעו ולא נשאר מהם כמעט דבר.

מסתבר שהמבצע לא רק שלא הסתיים, אלא המנהיגים שלנו שחיו באשליות כי הפלשתינים נמצאים במצב קשה, החלו להציע להם מדינה כזאת או אחרת. "מדינה

אז מה הפלשתינים אמורים להסיק מכך?!

השיטה האחת והיחידה, היא מה שהנחה אותנו הרבי מלך המשיח מאז מלחמת ששת הימים בצורה הברורה ביותר – והיא ההלכה בשולחן ערוך אורח חיים סימן שכ"ט "יוצאין עליהם בכלי זיין שמא תהא הארץ נוחה להכבש בפניהם". מנגד הרבי גם הזהיר כי אם חלילה לא ילכו בדרך של השו"ע, הרי זו סכנה לחייהם של שלשה מליון יהודים ר"ל. הרבי שתמיד נקט בלשון נקייה, מעולם לא דיבר בסגנון של סכנה על חייהם של מליוני יהודים, פרט לנושא שקשור למסירת שטחים.

כיום כולם מבינים כי הסכנה היא גדולה ונוראה, אך לצערנו אין לאף אחד מהמנהיגים את הרצון לשנות את השיטה שהייתה נהוגה עד היום 'צעד קדימה ושני צעדים אחורה'. במכתב מדהים שכתב הרבי בכ"ב בחשוון תשל"ח כותב הרבי: **"לצערנו אפילו השיטה דצעד אחד לפנים ואחר כך**

לממשלה שמהמרת בחיי יהודים ומקימה את המדינה הפלשתינית. יש לארגן עצרות מחאה בכל אתר ואתר, לא לתת לפוליטיקאים ולמקבלי ההחלטות מנוחה.

רק אם נעשה כל זאת יש סיכוי שיחול שינוי כלשהו במצב. הרבי מדגיש אין ספור פעמים, כי כל מחאה עוזרת, כיון שאין לדעת מה היה חלילה לולי המחאה. גם אם המחאה אינה עוזרת, הרי היא חובתו של כל אחד ואחד, ובעיקר כאשר משמייס רואים שיהודים לא שוקטים ומוחים על מצב פיקוח נפש, הרי באתערותא דלתתא נפעל שמלמעלה ינהגו עמנו בחסד וברחמים, ויתנו שכל ותבונה למנהיגים לפעול כפי שצריך להיות.

### מצרים והנשק הגרעיני

בסוף השבוע פורסם בכלי התקשורת כי מצרים פועלת להשיג נשק גרעיני, וכי כעת היא מנסה לפעול לכריתת אורניום בחצי האי סיני, ולהשיג טילים ארוכי טווח.

זו עוד סיבה להבין טוב יותר את המאבק של הרבי מה"מ נגד הסכמי קמפ דייוויד, כאשר לא רק שכל השטחים נמסרו למצרים, כולל שדות הנפט, ולא אף זאת, אלא שמצרים זכתה לקבל נשק חדיש ומודרני מהאמריקנים בשווי של מיליארדי דולרים, וכעת, עשרים שנה לאחר שחגגו את ההסכם ה"שלוש" עם מצרים, היא פועלת להשגת טילים ארוכי טווח ולנשק גרעיני.

כיום לישראל אין יתרון צבאי רב על שכנותיה. כיום כל המדינות מסביב לישראל מצוידות במיטב הנשק, בטילים ארוכי טווח. כעת, גם מדינה "ידידותית" מנסה לייצר נשק גרעיני. מה יסבירו לנו כעת אותם אנשים שחתמו על הסכם שלום עם המצרים? ומה יענו אלו שתמכו בהתלהבות באותו הסכם, לאחר שכעת אנו יודעים בבירור כי לולא אותו הסכם לא היו משיגים את אותו כוח צבאי ופוטנציאל גרעיני?



**לא פלא אפוא שבעיצומה של שמחת חתונה, לא הצליח מזכירו של הרבי הר"ח ר' יהודה לייב גרונר, לקרא בנהמת לבו לרבני חב"ד להשמיע את גרונר הוסיף: "הטענה שהמחאה לא תועיל איננה נכונה, והיא נובעת מחוסר אמונה בדברי הרבי שכל מחאה פועלת את פעולתה, והיא מזכירה את דברי המרגלים שאמרו: "מבלי יכולת ה'". דברי הרבי הם 'שכינה מדברת מתוך גרונו', וכאשר הוא מודיע שצריך למחות – הרי זו חובת גברא והמחאה בוודאי תועיל. מי שאינו מיישם את דברי הרבי וממאן להאמין בהם – הרי הוא כעדת קרח שמאנו להאמין בכוחו של משה ובצדקת דבריו..."**

השפעתם על המפלגות המייצגות את נאמני ארץ ישראל, שלא לתת לממשלת האחדות בראשות פואד-פרס-שרון, להביא את ישראל לעברי פי פחת. כאן המקום לפנות למפלגת המפד"ל בראשותו של המנהיג החדש אפי פיין: אל תשבו מנגד בעת הזאת, אל תשמשו כיסוי

השתיקה כה רועמת? מדוע במצב נורא ואיום שכזה איננו יוצאים בקול גדול ומרעישים שמים וארץ? כיצד אפשר לשתוק כאשר ב-17 חודשים, מאז ששרון עלה על כס ראשות הממשלה נהרגו 500!!! יהודים, ונפצעו אלפים רבים? איך אפשר לשבת ולשתוק כאשר מאז נחתמו הסכמי אוסלו לפני כתשע שנים נהרגו למעלה מ-900 יהודים? הנתונים הללו היו אמורים לזעזע כל נפש יהודית! ככל שהמצב הולך ומחמיר השתיקה הופכת לרועמת יותר ויותר. אסור לשתוק עוד. הרבנים והעסקנים חייבים להשמיע את קולם בשעה זו בצורה הברורה והנחרצת ביותר; להביא לכל את דבר ה' זו הלכה, ולהשמיע קול זעקה שישמע מסוף העולם ועד קצהו.

אם בעת הזאת נמשיך בשגרת חיינו, כאילו לא קרה דבר, לא נוכל לומר "ידינו לא שפכו את הדם הזה".

לא פלא אפוא שבעיצומה של שמחת חתונה, לא הצליח מזכירו של הרבי הר"ח ר' יהודה לייב גרונר, לקרא בנהמת לבו לרבני חב"ד להשמיע את גרונר הוסיף: "הטענה שהמחאה לא תועיל איננה נכונה, והיא נובעת מחוסר אמונה בדברי הרבי שכל מחאה פועלת את פעולתה, והיא מזכירה את דברי המרגלים שאמרו: "מבלי יכולת ה'". דברי הרבי הם 'שכינה מדברת מתוך גרונו', וכאשר הוא מודיע שצריך למחות – הרי זו חובת גברא והמחאה בוודאי תועיל. מי שאינו מיישם את דברי הרבי וממאן להאמין בהם – הרי הוא כעדת קרח שמאנו להאמין בכוחו של משה ובצדקת דבריו..."

רבים שואלים מה אנחנו יכולים לעשות? זו שאלה שאינה במקומה, כי כל אחד יכול לעשות, להביע מחאה תקיפה על המצב. אפשר לצאת לצמתים, לשלוח מכתבי מחאה, לבקש מהעסקנים והרבנים להפעיל את

## עופות, בקר, הודו ודגים - רק עם עוף אי"ש ראשלי"ע

שחיטת ליובאוויטש בהשגחת הרה"ג הרה"ח הרב ברוך בועז יורקוביץ שליט"א, מרא דאתרא שיכון חב"ד בלוד

טלפון רב קווי להזמנות:  
**03-9584595**

03-9580374, 03-9583214

- עופות, בקר, הודו דגים וכל סוגי הקפואים!
- המחירים הכי זולים - שירות הטוב ביותר!
- משלוחים והובלה בקירור - חינם לבית הלקוח לרוב חלקי הארץ!